

Leeswijzer:

In de lessen staan heel veel verwijzingen naar bijbelteksten, bijbelse personen enz. Als je (nog) niet bekend bent met de Bijbel kan dit onbekend overkomen. Dan zijn er op het Internet websites te vinden waar je eenvoudig een eerste kennismaking met de Bijbel maakt en geholpen wordt om de eerste stappen in het lezen van de Bijbel te nemen. Goede (maar niet de enige) websites daarvoor zijn bijvoorbeeld: <https://bijbel.eo.nl/kennismaken/bijbel-lezen-waar-te-beginnen> en <https://www.allaboutgod.com/dutch/>;

Als je wel al bekend ben met de Bijbel worden verwijzingen naar bijbelteksten aangegeven in de schrijfwijze die daar heel vaak voor gebruikt worden.

Een verwijzing als **Ex. 1:10-15**, staat dan voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

De inhoudsopgave is aanklikbaar, d.w.z. dat je door op een regel te klikken, je snel naar de betreffende pagina gaat.

Inhoudsopgave

1.	Het plan van God .....	1
1.1.	De pijn van God.....	2
1.2.	De Grote Verzoendag als type beeld van Jezus .....	3
1.3.	Over Hades.....	3
1.4.	Het lijden van Jezus.....	3
1.5.	De wedergeboorte van de geest.....	3
1.6.	Jezus <b>de</b> Verlosser van de mensheid .....	4
1.7.	Gods verlangen naar een relatie.....	5
1.8.	De uittocht van Israël uit Egypte.....	5
1.9.	Iets over Babel: .....	6
1.10.	De noodzaak van bekering.....	7
1.11.	Mijn doop en ervaring.....	8
1.12.	Iets over onze broers Paulus en Silas.....	8
2.	Samenvatting .....	9
2.1.	De Heer Jezus Christus - onze: "Koning - Hogepriester / Herder" .....	9
2.2.	Verzoening door het bloed" .....	10

Het: **"Koninklijk - Priesterschap van God"**



## 1. Het plan van God

In deze les starten we als éérste met een soort van overzicht m.b.t het plan dat de hemelse Vader klaar had - al van voor de grondlegging van de wereld:

**Een Lam ter verzoening!**

De Heer had dit bedacht voor als de mens zou falen in het stand houden tegen de listige verleidingen van de boze (de duivel/satan). Dit om het als een ultiem verlossingsmiddel aan de mens te kunnen aanbieden - als oplossing tegen het ernstige probleem dat : "zonde" heet!

Voordat de Heer Jezus aan het kruis uit riep: "[Het is volbracht](#)" ([Joh.19:30](#)) en Hij als Overwinnaar het rijk van de dood inging, waren er al vele God - vrezende mensen geweest die de Heer trouw en oprecht dienden. Lees hierover eens: [Hebreeën 11](#). Hier vind je een prachtige opsomming van een aantal van deze mensen zoals b.v.: Henoeh, Job en Abraham. Maar vergeet ook mensen als de zanger Asaf en de priester Sadock niet, figuren waar ik later nog op terug ga komen!

Onder hen: een man als Mozes, die na zijn vlucht uit Egypte in de woestijn en door de jaren heen was veranderd tot een zachtmoedig mens. Tijdens zijn ontmoeting met God bij die brandende braamstruik ([Ex. 3:2](#)) werd hij geroepen en geschikt verklaard om in Zijn Naam: [Ik ben Die Ik zijn zal!](#) - Zijn volk uit de slavernij van Egypte te verlossen en om hen te leiden naar een Land vol van melk en honing! Tijdens die reis bereikten ze de berg Sinaï waar Mozes de Heer opnieuw ontmoette en waar hij de: [10 Woorden](#) op [2 Stenen Tafelen](#) en de blauwdruk van de Tabernakel ontving!

Een prachtig en zeer functioneel door de Heer bedacht bouwplan! Deze tent bestond uit 3 secties elk met hun specifieke objecten Deze moest onder het toezicht van Mozes samengesteld worden, en wel door zeer kundige door God aangewezen mensen. Met vrijwillig gegeven materialen die Hij in het hart van bepaalde mensen had vrij gezet voor die tijd. De plaats van ontmoeting en verzoening van de Heer met Zijn volk! Deze O.T. (Oud-Testament)-tent met zijn objecten en bedieningen en zijn offers etc. diende als schaduwbeeld voor de N.T. (Nieuw Testament) verzoeningsbediening die door het Offer op het Kruis tijdens die heel grote Verzoendag vrij zou worden gezet.

### 1.1. De pijn van God

Nog even terug naar dat van de Vader: Ik herinner me dat toen ik op een dag voor de kerst - wat jaren terug - een diep gevoel van eenzaamheid ervoer, ik opeens een impressie kreeg over een trog bij de Filippijnen; een van de diepste plekken op aarde en dat ik op dat moment iets besepte van de *diepe* pijn die de hemelse Vader moet hebben ervaren toen Zijn prachtige schepsel de fout in ging. Later ontdekten we hier samen echter dat de heerlijkheid een heel grote zou zijn. Dit door de geweldige diepte in lijden en pijn. Als een graankorrel n.l. sterft zal deze heel veel vrucht gaan dragen. Doordat Jezus stierf zou de weg naar het hart van Zijn Vader open gaan voor alle mensen en onze Heer besepte dit en ging die weg, zie [Hebreeën 12:1-8](#).

**"Een lijden dat niet opweegt tegenover de grote heerlijkheid daarna!"**

Dit is vrucht waar [Jesaja 53](#) al over spreekt maar beseft wel: onze God die nu nog geduld heeft, verlangt heel erg naar deze vrucht - werk dus vanuit Zijn kracht met / aan de talenten die je van Hem hebt gekregen mee aan dit proces in jou! Je maakt Hem en jezelf er erg blij mee - beseft hierbij wel: de potentie voor deze vrucht is vrij gezet door: "[Zijn](#)" Offer aan het Kruis!

Als we nu even terug gaan in de geschiedenis dan zien we dat o.a. Abraham - die een *intieme* "Vriend van God" was - leefde naar een door God ingeschapen wet. Hij vertrouwde op de Heer zelfs zo diep dat Hij het aandurfde zijn zoon Isaac aan Hem te offeren! Hij *wist* dat de Heer hem terug zou geven en liet dat aan Isaac merken door zijn: "We zullen Hem aanbidden als we hier terugkomen"- Bij die volken was het de gewoonte hun kinderen te offeren maar Abraham kende zijn God: het Was o.a. hij die altaren bouwde - hij geloofde in de kracht van

verzoening en de Heer vergaf zijn fouten en bewaarde de mooie dingen zo als je dat zien kunt in: [Romeinen. 4](#). Tot zover iets over onze vader Abraham!

Het volk kwam nu dichterbij de Sinai en Mozes moest door hun overspelig gedrag met dat Gouden Kalf → een afgod uit Egypte - voor een tweede keer de berg op om bij de Heer voor dit afvallige geslacht de 2 stenen Tafels met Gods: [10 Woorden](#) en dat prachtige plan van de Tabernakel met zijn rituelen / offers en diensten op te halen. Allemaal zaken die heen zouden wijzen naar dat ultieme Offer van: "[Het Lam van God](#)" - op die berg Golgotha: Zijn ultieme genade voor de gehele mensheid!

### 1.2. De Grote Verzoendag als type beeld van Jezus

Zoals beloofd komen we nu aan bij die: "Heel *grote* Verzoendag" - eerst nog even naar dat Joodse grote feest dat in Leviticus 16 uitgebreid wordt beschreven: 1 Keer per jaar ging de hogepriester n.l. na een specifieke reinigingsprocedure het Heilige in om het bloed van een geslachte bok ter verzoening te sprenkelen op het verzoendeksel in het [Allerheilige](#) voor de Heer! De tweede bok werd levend met alle zonden van het volk de woestijn in gestuurd naar: Asasaël een schaduwbeeld van wat er daarna eenmalig zou gebeuren op Golgotha lees nu eens:

[Jesaja. 53](#), [Leviticus 16](#) en [Filippenzen 2](#)

Een typebeeld van het Offer dat Jezus bracht. Dit Offer had ook minimaal 2 richtingen: én naar Zijn Vader om de weg tot verzoening te openen -hier had de Vader al zo heel erg lang naar verlangd- én naar de boze. Dit om ons vrij te kopen van het door de zonde ontstane "negatieve loon"! Het offer van de Heer Jezus deed echter nog meer: Het verbrak ook de vloek van de wet en het zette de wet met instellingen op het Kruis buiten werking en verving deze door de: "[Wet van de Geest des levens](#)" uit [Romeinen.8:1-2](#): een Wet die van binnen uit werkt - hiertoe bracht de Heer Jezus als de hemelse Hogepriester na Zijn overwinning over de dood het heilige Bloed naar de genade troon van Zijn Vader: [Hebreeën 9: 2-3](#) → een Pleitgrond van Genade voor Vaders aan gezicht en dit voor altijd!

### 1.3. Over Hades

In de N.B.G. in [1 Petrus.1: 9](#) staat iets heel bijzonders m.b.t.: het aandoen van onze ziel van de onvergankelijkheid! Een proces waardoor onze ziel gaandeweg een steeds sterkere eenheid wordt met onze uit God opnieuw geboren geest (hierover in [1.5](#) meer!). Dit was bij onze Heer Jezus -Die in alles de éérste was- eerst gebeurd: toen Hij daar op het Kruis Zijn geest in de handen van de Heer beval en uitriep: "Het is volbracht" - werd in Hem:

[1 Petrus 1: 9](#) voltooid hierdoor was het wezen met Zijn heilig Bloed intact gebleven! Hij bracht dat na Zijn opstanding daarom rechtens en direct naar de Vader.

Besef wat het gevolg daarvan was:

"De Heer ging na Zijn lichamenlijk sterven als Overwinnaar het dodenrijk in"!!

Daar in de Hades; riep Hij zijn overwinning uit! [Velen](#) werden gered en vonden Hem als hun Verlosser! In dit gave en dure genadeoffer zit een aantal heel specifieke zeer kostbare heilsfeiten die ik nu alleen noem en waar ik binnenkort op terug ga komen zoals b.v.: het besef van zonde; berouw; een echte / diepe bekering als b.v. in: [Handelingen 2](#); de verzoening met onze heilige Drie-enige God en wel speciaal met dat warme hart van onze Vader! Ook verdiepen we ons verder over dat nieuwe hart van vlees en over een nieuwe geest in ons binnenste!

### 1.4. Het lijden van Jezus

In [1.2](#) ben ik al wat dieper ingegaan op het item: [Verzoening](#) - hierbij nu nog enige teksten over Zijn lijden:

[Jesaja 53](#); [1 Petrus 2: 21-25](#); [Filippenzen 2: 2-11](#) en [Psalm 22](#)

### 1.5. De wedergeboorte van de geest

In o.a.: [Johannes 3: 3 -5](#); [1 Petrus 2: 23](#) en [1 Timotheüs 2: 6-7](#) gaat het over het ontstaan van: de nieuwe uit God geboren geest. Een mooi voorbeeld hierbij is het prachtige proces van de Heer Jezus in de baarmoeder van Zijn moeder Maria! Gabriel -een engel van de Heer-

werd door de Heer met een boodschap naar Maria gestuurd. Maria nam deze Woorden **vol** vreugde aan; overwoog ze en bewaarde ze in haar hart! De Heilige Geest broedde op deze Woorden. Maria werd zwanger en Immanuel, onze heer Jezus, werd geboren:

#### 1.6. Jezus **de** Verlosser van de mensheid

Een soortgelijk proces vindt er plaats tijdens de wedergeboorte: In **Johannes 3: 5-7** legt de Heer aan Nicodemus uit hoe dit functioneert! Door: "Levende **Woorden**" - zie ook **1.1**, ontwikkelde zich in de mens; na bekering en verzoening met de Vader onder invloed van liefde en kracht v.d. Heilige Geest een nieuwe geest van liefde / kracht en wijsheid - een baken voor God → **2 Timotheüs 1: 6-7**

Nu iets over het andere aspect waar **Ezechiël 36: 23-29** over spreekt: een Nieuw hart van vlees in ons binnenste! Al in **Deuteronium.10:16** spreekt het Woord van God over een Hart zonder bedekking c.q. verharding. Abraham -Gods vriend- had een dergelijk hart. Deze twee nieuw genoemde elementen vormen een brughoofd voor de Vader zoals we dit ook in **Openbaringen.3: 20** tegen komen!

**Direct** nadat de mens heeft gereageerd op die "klop" op de deur van zijn hart treedt het proces van verandering en vernieuwing in werking: Door het storten van Zijn kostbare bloed heeft de Heer Jezus ons o.a. vrijgekocht uit de klauwen v.d. boze en ons verlost van de schuld die ontstaan was door de zonde!

Deze juridisch vrije ziel: nu aangenomen tot verandering door de Geest van adoptie - krijgt gaandeweg vanuit relatie met de Drie-enige God - zie: **1 Petrus 1: 9** in de N.B.G<sup>1</sup> - deel aan de onvergankelijke natuur van God. Let wel: dit is een voortgaand proces dat wordt aangestuurd en aangevuurd door de Heilige Geest die zetelt in dat nieuwe hart en in de nieuwe geest van de wedergeboren mens in ons binnenste - lees nu eens:

**Jesaja 50: 4-10; Filippenzen. 4: 4-12 & Colossenzen 3:1-17**

Er ontstaat een prachtige unit van een nieuw hart / een nieuwe geest & een vernieuwd wordende ziel: met een schoon geweten dit met het zelfde DNA als dat van de Heer Jezus! Deze nieuwe mens die van dag tot dag wordt vernieuwd vormt de basis voor Gods mooie nieuwe plan - er is echter een heel proces te gaan en nog een hele weg daar naar toe af te leggen!

Nu iets over dat geweten dit loopt door diverse en uiteenlopende situaties vaak letsel op of wordt zoals in **Romeinen 1** zelfs dicht geschroeid en net zoals de ziel door processen van pastorale zorg en intimiteit met God tot vernieuwing komt, zo ook het geweten. Het hart van de mens gaat dan de zetel vormen voor het: **God in ons!** een Bron van voorziening voor Hem en voor de velen die nu nog ver zijn - Glorie! een Heel groot herschepping wonder van onze prachtige / warme Schepper!

In **1.7** geef ik wat voorbeelden / parabellen en schaduwbeelden weer door wat te vertellen over het uittrekken uit het negatieve en het optrekken naar dat heerlijke hemelse Zion - de stad van onze God ver in het Noorden! Als voorbereiding op **1.7** graag al vast het volgende lezen:

**Exodus 23 - Zacharias 2 / 3 en verder: 1 Korinthe 9: 25 t/m 1; Korinthe10: 11**

---

<sup>1</sup> Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap

### 1.7. Gods verlangen naar een relatie



Zoals ik in 1.4 al zei ging het verlangen naar nieuwe intense relaties uit van de Vader - onze Schepper en de door het Offer van Jezus vrijgekomen opties waren voor Hem kansen om deze de verzoening tot stand te kunnen brengen. Het proces hiertoe tref je aan in de vorige paragrafen! Weet je nog dat ik het daar gehad heb over het creatieve Woord van God dat volgens Johannes1 de Bron van Leven is en dat dit Leven tevens het Licht is van de mensen?!

Ik vertelde daar ook dat dit Woord vlees werd in Maria en dat de Heer hier uit werd geboren; vergelijk dit nog eens met [Johannes 3: 3-5](#) en met de in [Ezechiël 36: 26](#) genoemde nieuwe geest en het vlezen hart zie hiertoe ook: [Matteüs11: 28-30](#) het Was de Heer die vurig verlangde naar die toffe ontmoetingen met die eerste mensen daar in die prachtige hof! Zijn Agape liefde hunkerde naar hernieuwing van deze relaties om Zichzelf zo opnieuw met hen te kunnen delen - denk je eens in hoe dat daar geweest moet zijn: in de avond koelte bij het ruisen van de wind door de toppen van de bomen met een ondergaande zon Hem te ontmoeten - elke dag opnieuw totdat die schaduw steeds dichterbij kwam en Eva tot het eten van die vrucht verleid werd toen ze zag dat die vrucht een lust was voor het oog!

Zij trapte in de val en zondigde toen kwam Adam: die door de Heer verantwoordelijk was gesteld - hij moest namelijk de hof bewaken maar hij deed mee en ondanks hun zuivere zijn - hun vrije wil tot kiezen en hun diepte met de El-Elohim vielen ze alle twee voor de list van boze in die slang: daar vloede het eerste bloed! De Heer slachtte een dier en gaf hun de vellen als kleding daarna zien we hun zoon Abel die de Heer een "geliefd" lam offerde en Kaïn die uit jaloesheid zijn broer doodde - een heftige periode ook voor Hem! Toch vond de Heer steeds weer mensen waarmee hij Zijn hart kon delen zoals b.v. Zijn vriend Abraham die geroepen werd uit Uhr en die met Sarah en Lot optrok naar dat verre land Kanaän daarna komen we Mozes tegen die het volk uit Egypte mocht leiden:

*Egypte was echter nog niet uit hun gedachten, dat zagen we al! bij die zonde rond het gouden kalf -een heftig oordeel volgde!*

### 1.8. De uittocht van Israël uit Egypte

Nu naar iets over de uittocht in: [Exodus.23: 20-33](#). Hier viel me n.l. een ding heel specifiek op; er is daar sprake van: **de** Engel van de Heer - in vers 21 staat zelfs dat deze de Naam van de Heer in Zijn binnenste droeg! In [Handelingen 7](#) in zijn rede - zegt Stefanus over deze bijzondere Engel dat Deze tot Mozes sprak vanuit de brandende braamstruik! Deze Engel zou voor het volk uitgaan maar de conditie was: "geen relaties" met goden van de omringende volkeren - lees dit stuk eens met aandacht door en zie daar de voorzieningen van de Heer - toch stierf het grootste deel van het volk in de woestijn - lees ook eens [1 Korinthe.10: 1-11](#) - een verslag over deze reis - een voorbeeld voor ons - met daarbij: de diepere geestelijke betekenis van dit schaduwbeeld!



Dit is een pittige les voor ons, reizigers naar het hemelse Zion - zie ook: [Jesaja 35](#) / [Hebreeën 12](#). Er was echter nog een ander dilemma daar: onder het volk bevonden zich murmurerende gemengde volkeren o.a de nakomelingen van Amon en Moab de incest kinderen van Lot en zijn dochters - ook een ernstige waarschuwing voor ons om echt geen compromissen aan te gaan met halfgoden uit ons verleden. Er is echter oplossing voor handen namelijk: je relatie met de Heer verdiepen door je vanuit een dankbaar en vreugdevol hart op hem te richten. [Kolossensen 3: 1-3](#) geeft een sleutel die kracht vrijzet tot het opgroeien via dit proces, een *heel belangrijke sleutel!*

#### 1.9. iets over Babel:

De vermenging van een relatie met God met een religie van welke aard dan ook is een gruwel voor God! De Heer Jezus noemde de Joodse schriftgeleerden: *adder en gebroed & wit gepleisterde -graven* dit omdat hun harten niet besneden waren! In Jeremia wordt hier heel ernstig stelling tegen ingenomen: ik ga in dit verband even naar [Zacharias 2: 5](#). Hier zegt de N.B.G:

**“het Woord zal als een Vuur zijn rondom & als een Heerlijkheid binnen in hen”**

Dan komt de aansporing om uit te trekken naar het Noorderland - daar waar de Heer woont - zelfs is de Heer hier zo dat Hij hen onderweg op de helft met grote vreugde tegemoet komt. In [Zacharias 3](#) zie je dan het sublieme gevolg c.q. resultaat van het luisteren naar die roepstem: een nieuw kleed; een reine tulband en later een **witte steen** met een nieuwe naam!

Als afsluiting m.b.t. dit uittrekken in het O.T. hier nog iets over [Jesaja 35](#) een hoofdstuk dat sterk verbonden is met is [Hebreeën 12](#). Lees beide hoofdstukken eens en vind de connecties. Iets over: de voorziening van God in [Jesaja 35: 2-3](#) zie je 3 attributen tot toerusting. In [Hebreeën 12:1-3](#) gaat het over het afleggen en over het naar Hem op zien. Beiden gaan over het vertrekken uit / doden van het vlees - zoals in [Kolossenzen 3](#) naar →het hemelse: “[Zion](#)” de stad waarover in een later stadium van dit Seminar nog veel meer.

### 1.10. De noodzaak van bekering

Ter voorbereiding graag lezen:

Ezechiël .27 / Lucas. 4 - Handelingen 2: 35-38 en 8: 6 daarna nog 1 Petrus 4-5  
over de verzoeking in de woestijn / over het ontstaan van zonde door de verzoeker

#### *“Laatste les uit deze voorbereidende fase”!*

Na de eerste 30 jaar van Jezus (waarvan maar enkel van zijn levensfasen in de Bijbel lezen) maar ook van zijn neef Johannes de Doper, brak er voor hen alle twee een periode aan die al door velen was aangekondigd en die op het laatst zelfs ook door: Zacharias - Anna & Simeon en Maria de moeder van Jezus was voorzegt. Het opspringen van Johannes in de buik van zijn moeder toen Elisabeth en Maria elkaar zagen, was een teken van verbondenheid van deze 2 kinderen in de Geest! In de woestijn daar bij de Jordaan weerklonk de roep van Johannes:

**"Bekeer je en laat je dopen want het Koninkrijk van God is nabij gekomen"!**

Velen gaven hier gehoor aan - tussen hen ook de vele schriftgeleerden waarvan Jezus later zou zeggen dat ze de buitenkant van de beker schoonmaakten maar de troep aan de binnenkant lieten zitten; Hij noemde hen ook: adderengebroad en Johannes waarschuwde hen voor het oordeel! Toen zag hij de Heer Jezus aan komen lopen en zei: "Zie - **het Lam** dat de zonde van wereld wegneemt"! Eerst wilde Johannes Hem niet dopen maar toen de Heer bleef aandringen, deed hij het toch en met dat Jezus oprees uit het water klonk die Stem uit de hoge:

**Deze is Mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb**

Kort daarna daalde de Heilige Geest als een duif uit de hemel op Hem neer - een heftig moment - dezelfde Heilige Geest zou hem even later de woestijn in leiden opdat Hij daar verzocht zou worden door de boze! Onze Heer had Zich echter goed voorbereid zoals we dat kunnen zien in: **Jesaja 50: 4 -10** waar Hij zich elke dag 's morgens op zijn Vader richtte!

Hier deed de Heer al wat Paulus ons zou gaan leren in **Hebreeën 12: 1-3**: Hij greep zijn energie uit de levende Woorden van Zijn Vader want deze waren sterker dan de krachten van de boze die zijn zintuigen bestormden: **Hij was doorkneed in de Schriften!** Hij kende: **Psalm 149: 6** Hij wist van die zalving van **Psalm 133** - de veiligheid van **Psalm 139** en van **Jesaja 40: 28-30 & vers 61** waar hij in **Lucas 4** naar verwees, Dit waren de bronnen van waaruit Hij leefde! Net als bij Eva kwam die op macht beluste gevallen engel -eens een prachtige beschuttende cherub- op hem af **maar** de Heer Jezus strekte zijn knieën en hief zijn handen op naar Zijn Vader deze gaf Hem kracht tegen satan die Hem zocht om Hem te vernietigen maar: Hij bleef trouw en sprak Woorden van gezag: 7-voudige gelouterde Woorden → vurige wapens tegen de boze!

In **Handelingen 1: 8** belooft de Heer Jezus Zijn jongeren dezelfde kracht; nu door Zijn Vriend en Plaatsvervanger de: **Heilige Geest**; Petrus na zijn eerherstel - vol van deze Geest - geeft daar zijn **Joel 3** boodschap onder een zodanige zalving dat die Woorden in hun harten sneden! Het gevolg: 3000 mensen bekeerden zich tot God en werden daarna allemaal gedoopt in water en met Kracht van boven - de Kracht die ze al gauw hard nodig zouden hebben! In **Handelingen 4** volgde er namelijk: een aanval vanuit het Sanhedrin!

### 1.11. Mijn doop en ervaring

De volgelingen van de Heer moesten stoppen met het spreken over de Naam Jezus maar toen ze buiten kwamen prezen ze Zijn Naam nog uitbundiger en de Heilige Geest gaf ze grote vrijmoedigheid en bevestigde hun houding! Nu *iets* over de ervaring tijdens en na mijn doop daar in dat kerkje in den Haag! In die dienst gaf ik onder tranen meen hart aan de Heer en zoals die kamerling gedoopt werd op de plek waar veel water was werd ook ik die middag gedoopt in water en zag ik in een prachtig visioen:

*“De Heer Jezus die me aankeek met Zijn heel diepe warme ogen”!!*

Nadat ik opstond uit het water sprak ik spontaan krachtig in een nieuwe taal; iets waarvan ik het bestaan niet eens kende, een genadegave van onze Heer; wat een tof moment was dat !

### 1.12. Iets over onze broers Paulus en Silas

Getrainde mannen die door een actie voor de Heer met een open rug in de onderste kerkers van een gevangenis waren opgesloten en: "*Zij prezen hun Heer*" → Besef dat er echte kracht schuilt in de Geest van gebed / lofprijzing - lees hierover eens **Psalm 149** en realiseer je dat het hier gaat over een voortgaand proces - de muren vielen; alle kettingen van de gevangenen waren los maar de zalving van de Heilige Geest arresteerde hen - de bewaarder en zijn gezin bekeerden zich en werden daarna gedoopt in water en in de Heilige Geest en velen kwamen tot geloof – ook hier: een *rijke* genade van God!

Nu naar **Ezechiël 27** over het: "Hij *alleen* verdient onze aanbidding!" Een aanrader -ook voor ons hier- is **Don Potters** boek: *Met je gezicht naar de muur!* Deze les is heel duur: Lucifer; de eens zo prachtige & gezalfde engel - met sublieme bekwaamheden; eens de aanbidder van de: "*Most High*"; verhief zich en al de heerlijkheid verliet hem; nu echter worden die ruimtes in hem gevuld door al het negatieve wat je om je heen kunt zien! Jacobus heeft het o.a. over de begeerte van het vlees waar de boze vaak via het denken c.q het gevoelen krachtig op inspeelt om ons tot zonde te verleiden! Sterke wapens hiertegen tref je b.v. aan in:

**2 Korinthe 10: 3 - 6 / Efeze 6 vanaf vers10; Psalm 103:1-6 en Psalm149!**

*Jezus wist van: de kracht van de aanval van Isebel - priesteres van Baal- op Elia, de man van God; over Israël in Egypte en ook over de wortels van Egypte in hun hart.  
Maar ondanks dat bleef Zijn oog & hart op de Vader gericht!*

Hij was het Woord van God - Zijn hart was vol van ABBA; Daar bij die Emmaüsgangers daar deed Hij verslag aangaande "alles" wat er van Hem in de Schriften stond geschreven en hun sombere hart werd brandend! Hij hielp Petrus verder - de man die later o.a. de herder zou zijn van de diaspora! De Heer Jezus kende de intense dorst in het hart van zijn Vader en Zijn hunkering naar verzoening. Lees nu eens:

**2 Korinthe: 5: 17 t/m hoofdstuk 6 & Romeinen 8**

Hier zie je wat er zich in de mens kan ontwikkelen vanuit een warme relatie met Hem en wel dwars door het lijden heen! Dit creëert: "*Verzoenende diepe bronnen*"! Vol van leven en doordrenkt met de heerlijke geuren van de door het lijden fijn gewreven kruiden. De Heer Jezus kende het boek **Hooglied** met de aankondiging van de bruid: Wij hebben hier: "**Ons sublieme Voorbeeld**"!



## 2. Samenvatting



### 2.1. De Heer Jezus Christus - onze: "Koning - Hogepriester / Herder"

De Heer Jezus ontwikkelde Zich op al jonge leeftijd – hierover kunnen we lezen in **Jesaja 50: 4-10** dit door het luisteren naar die warme en krachtige levend scheppende Woorden van Zijn Vader - gesproken met een stem als die in **Joh 3: 29 / Joh 10: 10** Een compassierijke die diepe vreugde in Hem schiep - daarnaast had Hij een heel intieme band met de Heilige Geest uit o.a **Jesaja 11: 1-3** die Hem aanspoorde "van binnen uit" : de gerechtigheid lief te hebben !

**Psalm 45: 7** is daarbij een profetie voor **Hebreeën 1: 9** en in **5: 5 -10** zie je deze ontwikkeling ook. Ook onze Heer Jezus maakte het proces van **1 Petrus 1: 9** " De Transformatie van de ziel " - mee !! Dit tijdens Zijn 3 jarige bediening ; daarna volgde die : " Grote Verzoendag"; daar op die dag gebeurde er heel erg veel! Lees nu nog eens: **Leviticus 16** met het relaas over die 2 bokken: een voor God en die andere voor Asasaël die woestijn god, Dit als genoegdoening voor de zonden van het volk voor dat hele afgelopen jaar.

In het Offer op Golgotha zie je dit terug !! Op het moment dat Jezus zonde werd voor ons ontstond er een grote / heel diepe – eenzaamheid; een kortsluiting tussen Vader en Zoon "**Eli Eli \_ \_ \_**" maar ook kwam daar dat uit **1 Petrus 1: 9** tot voltooiing "in Hem" werd Zijn ziel tot heerlijkheid gebracht; dit had hem veel gekost - **Hebreeën 5: 7** dus toen Jezus Zijn geest in Vader's hand legde en uitriep : "**Het is volbracht**" - gaf Hij daarmee en Zijn geest en Zijn ziel dus inclusief zijn Heilige Bloed over in de veilige en betrouwbare handen van Zijn Vader!

Zijn lichaam echter stierf een natuurlijke dood en Zijn natuurlijke bloed vloeide tot een aflossing van onze schuld / een losprijs tot het ons vrijkopen van de boze. Tevens kwamen de beloftes uit **Jesaja 53** hier tot vervulling en werd de vloek van de wet verbroken : **de ziel die zondigt zal sterven !!** Zijn geest en ziel waren nu in Zijn Vaders handen en Hij ging als Overwinnaar het rijk van de dood in; ontnam de dood zijn sleutels en verkondigde / proclameerde de nieuwe dag van bevrijding uit de slavernij. Zeer velen werden bevrijd en vernieuwd door de levende Woorden van verzoening en kregen genade tot: **Openbaringen 3:20** en tot **Johannes 3: 5-7**.

## 2.2. Verzoening door het bloed"

Op de derde dag kreeg Jezus lichaam ook deel aan deze opstandingkracht dat waar Paulus in **Filippenzen 3** ook zo naar hunkerde! De voltooiing van Zijn preparatie tot Herder / Koning - Hogepriester naar de ordening van Melchisedek in **Hebreeën 10: 10**.

Nu nog even iets m.b.t **Johannes 20: 15-18** en **Hebreeën 10: 11 -15** !

Hier zie je dat onze Heer dat kostbare Bloed naar de Vader brengt en dat Hij dit voor eens en altijd op het Verzoendeksel van de hemelse Tabernakel sprenkelt - het middel ter verzoening tussen de heilige God; onze almachtige Adonai en de gehele mensheid van alle tijden! Nu was Hij de Middelaar van dat nieuwe: bloed - verbond tussen Zijn Vader en ons en de Hogepriester van het in: **Openbaringen1: 6** aangekondigde:“ koninklijke - priesterschap “. In een verdere les zal ik ook mijn visie delen m.b.t de voorbereiding van die groep van priesters dit in een soortgelijke procedure als van hun en onze Heer!

Als we nog even naar het 1e deel van dit essay kijken dan zien we daar veel basisprincipes die ook gelden voor de training / coaching van die groep in dit deel; logisch ook want Hij heeft ons een Voorbeeld nagelaten → Een groot verschilpunt echter is het punt van waaruit beide processen begonnen: de Heer Jezus geboren uit het levende Woord van God en wij uit zondige ouders!! Beiden hebben echter de **1 Petrus 1: 9** ontwikkeling doorgemaakt. Bij de Heer komt dat tot uiting in b.v: **Hebreeën 5: 5-10** en wel speciaal in **vers 7** over “Zijn worstelingen in het vlees “ → Het Golgotha-verzoeningsoffer van onze Heer was de basis voor een "mogelijk" vernieuwde relatie met de: Heilige Drie-enige God - de weg kwam open om door berouw en vergeving tot verzoening met de Vader te kunnen komen dit door het kostbare offer van het Lam van God - onze Heer Jezus Christus!!

**Ezechiël 26:36 / Matteüs 11:28-30** en **Johannes 3:5-7** werden door **Openbaringen3: 20** een open weg naar het hart van de Vader. Dit via het proces van de Transformatie van de juridisch door het dure bloed vrijgekochte ziel - **1 Petrus 1: 9** tot de status van onvergankelijkheid in Hem. En net als bij onze Heer zijn de middelen hiertoe o.a: het **Colossenzen 3** proces ondersteund door de relaties die we ook bij Jezus hebben aangetroffen in **Jesaja 50: 4 -10** en **11: 1 -3**. Lees hier ook nog eens : **Zacharias 2 & 3 - Jesaja 35 & Hebreeën 12** over na! Daarna zie je in **2 Korinthe 5 - 6** dus de eigenlijke training tot de **1 Petrus 2: 9** bediening van verzoening& genade!! Let wel: de hiertoe benodigde compassie is een heel kostbare vrucht die ontstaat vanuit relatie met het warme hart van onze El Shaddai!!

Hierdoor ontwikkelt zich in ons het **Psalm 23: 5** verbond en de kostbare **Hebreeën 1: 9** vreugde - zalving behorend bij dat koninklijke - priesterschap van Melchisedec →het ultimatieve doel van het offer dat de Heer Jezus bracht op het Kruis - zie **Johannes 19 -20** en **Jesaja 53** op die heel grote verzoendag de: Yom Kippur op Golgotha's heuvel; een Duidelijk schaduwbeeld hiervan tref je aan in **Leviticus. 16**