

Leeswijzer:

Een verwijzing naar een Bijbeltekst zoals bijvoorbeeld *Ex.1:10-15*, staat voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

Inhoudsopgave

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| 1. | De vreze des Heren | 1 |
| 1.1. | Introductie | 1 |
| 1.2. | Drie schaduwbeelden van Jezus | 2 |
| 1.3. | De kleine profeet Maelachi..... | 3 |

1. De vreze des Heren

1.1. Introductie

Het prachtige Wezen vol tederheid & vuur (waarover in p 2b nog veel meer) - de exclusieve Schepper; onze El - Elohim van de vele prachtige dingen in ons en om ons heen- houdt van ons. Wij zijn vrijgekocht door het Bloed van het Lam, maar die verzoening is er ook voor alle andere mensen die er geweest zijn en voor allen die er nog zullen komen: Joh. 3: 16!

De vreze des Heren heeft voor ons, Zijn kinderen, niets met angst voor God te maken maar meer met liefde en respect voor Degene die heel geweldig is maar die ook heel veel van ons houdt. Die ons met Zijn liefde aanraakt en die ons Zijn grootsheid in Zijn werken rondom ons



laat zien - iets om dankbaar voor te zijn! In **1.2** zal ik **iets** meer delen over de: “Geest van God” die op de Heer Jezus rustte en met wie Hij door 'n intieme relatie de vruchten uit **Galaten5: 23** ontwikkelde om zo toegerust te worden voor de bediening die de Vader Hem toe bestemd had!

Ik wil nu je aandacht graag even vragen voor **Jesaja11: 3** Dit vers zegt ons iets over Zijn uitstraling:

“Zijn rieken was in de vreze des Heren”!

Zijn verlangen: 'n relatie met ons in heiligheid

Onlangs sprak 'n broeder bij ons over de wijsheid van Salomo en dit m.b.t. het bezoek dat hij kreeg van de koningin van Scheba. Wat mij in zijn verhaal trof was de manier hoe Salomo door rust en wijsheid haar vertrouwen verwierf waardoor ze op het laatst haar binnenkant toonde en hem al haar dingen voor legde. Echt een gave manier van delen!

een Pracht voorbeeld van de manier van hoe God er naar verlangt om met ons om te gaan! Direct daarna werd ik bepaald bij **Jesaja 11: 1 - 3** waarover ik in de intro al wat deelde: **vers 3** boeide me heel erg: de climax in de relatie van onze Heer Jezus met de 7-voudige Geest van God:

"Zijn rieken was in de vreze des Heren", de vrucht van die intieme relatie!

Deze Heilige Geest rustte op Hem en was tevens zijn Metgezel - steeds meer ademde Jezus deze geur uit! In de Bijbel treffen we meer mensen aan die vanuit liefde en respect met de Heer God leefden. Lees hierover **Hebreeën 11** eens - ik zelf werd echter bepaald om hier iets te delen over de volgende 3 mannen: *Sadock / Habakuk* en over *Maleachi* - de zogenaamde kleine profeet. Nu dus eerst naar die hogepriester

Sadock - Hij wordt genoemd als degene die met de zijnen de Heer trouw bleef dienen ook toen de rest van de priesters en het volk het liet afweten en verslaptte - lees hierover eens: **Ezechiël 43: 19 & 44: 15 - 28!** Sadock een prachtig voorbeeld voor ons - deze houding van hem was voor de Heer reden om: enige privileges aan hen toe te vertrouwen: Omdat ze zich rein bewaard hadden mochten zij in witte linnen kleding - de bloedoffers bedienen! Mooi vind ik hier zelf het verhaal over: "de Tempelbeek" – uit Ezechiël !

Het water dat onder de dorpel van de Tempel in de beek stroomde; borrelde op vanuit de vertrekken van deze Sadock priesters; dit doet me denken aan de lof - / dank en aanbidding uit de harten van deze knechten van de allerhoogste God dit als een welriekende geur naar hun geliefde God! Ook zij bewogen onder de zalving van deze zeer intieme en gave Geest van de Heer - een heel toffe zegen.

1.2. Drie schaduwbeelden van Jezus

Eerst even iets over deze 3 speciale fellow – believers / schaduwbeelden van de Heer Jezus - ze vielen positief op door hun intieme relatie en met de Vader en met de 7-voudige Geest van de Heer dit resulteerde in in een antipathie tegen zonde en een grote liefde naar gerechtigheid: lees hierover eens

Jesaja 11 vs 1-3; Jesaja 50: 4-10 en Jesaja 61 met: Spr, 8: 13 - Psalm 47: 8 ; Hebreeën 1: 9!

Nu naar Habakuk – graag heel Habakuk op je in laten werken – een heel gaaf voorbeeld voor ons:

Habakuk - Hij leefde ongeveer in de tijd van Jeremia & Daniël. Deze profeet ergerde zich mateloos aan de houding van Jojakim en vooral aan hoe deze omging met de Heer dit zie je terug in **Habakuk 1: 2 - 4 & 2: 1 - 4** Hij roept 't daardoor uit naar de Heer:

"Ik ga op de wachttorens staan en mijn focus richten op de Heer"!

Dan in **Habakuk 3:1-13** lees je een heel indrukwekkend en krachtig gebed - een proclamatie & lofprijs aan de almachtige God die *Zijn gezalfde* - komt helpen! Habakuk werd hier zo door gegrepen dat hij in zijn buik begon te sidderen en over zijn lijf moest beven en dat zijn lippen begonnen te trillen in diep ontzag voor de Heere - waardoor zijn prioriteiten verschoven van zich zelf naar God en waardoor hij op het laatst iets in grote vreugde uitriep:

"Al zou ik niets van mijn bezit meer over hebben dan nog zou ik blijven vertrouwen op deze geweldige God die van mij houdt"!

Een prachtresultaat van deze heftige ontmoeting van Habakuk met zijn en nu ook onze God waar wij - als N.T christenen - nog heel veel van kunnen leren! → Besef dit diep van binnen:

“Onze Heer is die liefde met respect waard”!

1.3. De kleine profeet Maelachi

Nu iets over de “kleine” profeet: “Maleachi” die ook wel wordt aan geduid als: “een boodschapper” Wat me bij hem in het bijzonder trof was - zijn hekel aan de verslapping van de toenmalige priesters maar vooral ook zijn opstelling naar deze priesters en daarbij vooral naar: de dienaren uit de stam van Judah. Judah dat staat voor lofprijzing; een Zegen van zijn vader Jacob over hem !

In Maleachi 1 & 2 zie je al 'n verkilling en onverschilligheid naar de door God geliefde en ingestelde sacramenten - hierover later meer - lees maar eens in 1: 14 over de periode dat de Heer het nog goed had met Levi → Zijn trouwe dienst knecht!

In Maleachi 2:1-11 gaat het echter veelal over de onverschillige afvallige priesters: een onder - werp waarbij het gaat over ontrouw in het huwelijk waarover hij schrijft:

Diegene die voldoende geest heeft die doet dat niet!

In Maleachi 3: 3 - 5 is het genoeg geweest en komt Zijn loogbad er aan te pas dit om het zilver en goud in hun harten uit te zuiveren van de daar aanwezige prut iets wat ik zelf ook meemaak dus een voortgaand proces zoals we ook zagen in de vorige Les 1!

In Maleachi 4 het: eerste deel hoor je dan eerst de stem nog van een groot deel van het volk dat het af had laten weten: hun zonde had hun blik op de Heer vertroebeld maar er was een rest over gebleven die de Heer liefhad en die ontzag voor Hem had: hun hart was nog zacht naar Hem. Zij wisten:

“De Heer ziet het en het doet Hem iets”!

Verdiep je hier eens in en zie de reactie van onze geweldig gave God in Maleachi 4: 2 waar de Heer hen doorbraak in vreugde beloofd: ***“Als kalveren na de winter te springen in de wei”!*** Nog even een kleine aanvulling over een verschil tussen de ontwikkeling van de "Heer Jezus" en deze God vrezende andere 3 mannen → de Heer had vanuit Zijn relatie met Vader en met deze 7-voudige Geest; Zijn Bondgenoot als een “vrucht”: de zalving ontwikkelde zich in Hem tot Hebreeën 1: 9 dit door Zijn geheiligde leven!