

Leeswijzer:

Een verwijzing naar een Bijbeltekst zoals bijvoorbeeld **Ex.1:10-15**, staat voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

Inhoudsopgave

1.	Introductie: Het leven van de Heer Jezus Christus .....	1
1.1.	Enkele heenwijzingen door de hele Bijbel heen naar Jezus .....	1
1.2.	Gezichten en profetieën over Jezus.....	2
2.	Ondersteund de Bijbel het vóóraf-bestaan van Jezus? .....	3
2.1.	Jezus voor Zijn geboorte als mens! .....	4
3.	Jezus onder ons! .....	4
3.1.	Eerste ontmoeting tussen Jezus en Johannes de Doper.....	4
3.2.	Jezus als de Gezalfde en Zijn bediening.....	4
3.3.	Wat leven dicht bij/met Jezus uitwerkte bij Johannes en Jacobus.....	5
3.4.	Petrus en Paulus.....	6
4.	De Heer Jezus na zijn opname van deze aarde.....	7
4.1.	het Lam van God & de Leeuw van Judah.....	7
4.2.	Afsluiting .....	8



Deze les gaat het over een totaal overzicht m.b.t. het leven van onze grote Verlosser: "de Heer Jezus Christus".

## 1. Introductie: Het leven van de Heer Jezus Christus

### 1.1. Enkele heenwijzingen door de hele Bijbel heen naar Jezus

In **Genesis1** lees je al dat alle dingen die God goed vond geschapen zijn door: Het Woord! - d.w.z. zeer krachtige Woorden uit de mond van El - Elohim - een meervoudsvorm van de Naam van God. In Zijn wijsheid bedacht de Heer het plan van een Lam als standin! → ter slachting - voor de verzoening die nodig zou zijn als de mens die Hij wilde gaan scheppen zou falen in het trouw blijven aan Hem ! In het begin onderhield onze Schepper nadat Hij de mens had gemaakt een heel toffe continue relatie met deze 2 mensen die Hij in de hof van Eden had geplaatst maar na de val in de list van de boze werden die 2 noodgedwongen buiten de hof geplaatst en moesten ze leren om in hun eigen levensbehoeften te voorzien, maar niet voordat de Heer hen beloofd had dat:

**Het Zaad van de vrouw de kop van de slang zou vernietigen! Gen.3:15**

D.w.z. dat onze toekomstige Herder / Hoge priester / Opperbevelhebber en Bemiddelaar via een ontwikkelingsproces t/m het Kruis en Zijn opstanding onze Verlosser en Verzoener zou

worden "I Nu iets over wat er - mijns inziens - vanaf het: "Er zij Licht "- tot aan Zijn geboorte hier op de aarde met Hem gebeurde. Er zijn namelijk een aantal gelovige mensen die niet - zoals ik dat wel doe - geloven in de predestinatie van onze Heer Jezus en waaronder er enigen zijn die zelfs twifelen aan de Drie-eenheid van God. Voor mij staan deze heilsfeiten onherroepelijk vast en zijn deze veilig en diep verankerd en in Zijn Woord! Neem b.v. [Spreuken 8: 20 - 31](#) met daarbij specifiek vers 24 over het ontstaan c.q. geboren worden van het Woord van Wijsheid -een prachtig stukje ook met betrekking tot dit item - Halleluja!

Neem b.v. de ontmoeting die Mozes had met die Verschijning in de brandende braamstruik. In [Handelingen 7:30 -36](#) zegt Stefanus hierover dat het hier: "de" Engel van de Heer betreft d.w.z: de Engel die Zichzelf noemde: "Ik ben die Ik ben"! In [Exodus 23: 20 - 21](#) komen we deze Engel weer tegen nu samen met de Geest van God uit [Jesaja11: 1-3](#) hier uitgebeeld door de "Shekina - Glorie" - let wel: de Naam van de Heer was in Hem dus een bijzondere openbaringsvorm van onze Heer Jezus in het O.T.!

God! In de Psalmen duidt David -een profetisch zanger / luitspeler een aantal keren op de komst van de Messias. In [Psalm 2: 2 & 6](#) heeft hij het over Gods Zoon en over het feit dat de Heer een Koning op de troon heeft dan in [Psalm 22](#) geeft hij het lijden van onze Heer weer en [Psalm 40: 8](#) toont hij ons de Heer in Zijn toewijding aan de Vader; in [Psalm 110](#) toont David Hem als Koning bij de Vader en tevens toont hij ons daar in vers 7 Zijn kinderen: als een beek vol verfrissend water t.g.v. Hem die Zijn veldslagen voert tegen de boze! Zelf ervaar ik Hem in o.a. [Psalm 23 & Psalm 149](#) als: "Het" voorbeeld voor ons Zijn geliefde broers en zussen / Zijn: "Koninklijke priesters"- in ontwikkeling! Nu tot slot naar een aantal profetische aanduidingen - wat oudere maar ook met wat meer recentere van vlak voor Zijn geboorte !

Neem b.v. de profeet Micha hij toont de Heer als de Doorbreker die vooruit trekt achter de grote Koning aan in: [Micha 2: 13](#). In [Jesaja](#) zien we heel veel over Hem die zou gaan komen en zou lijden voor ons. Zelf heb ik veel met [Jesaja 53](#) dat ook vaak geciteerd wordt in het N.T. Zoals b.v.: in [1 Petrus 2 / Filippensen 2](#) en o.a. in het verhaal over die kamerling in [Handelingen 8:27-39](#)! Lees ook over Hem in:

## 1.2. Gezichten en profetieën over Jezus

Nu nog even iets over gezichten en profetieën die Daniël kreeg m.b.t. de Heer Jezus in: [Daniël 7: 9 - 14 & 10: 1 - 6](#) waar hij geconfronteerd werd met Hem die o.a. als mensen zoon op een wolk de Almachtige nadert - een zeer bijzondere ervaring die de Heer aan Daniël vergunde mee te maken!

Een Geliefde man van God die met zijn 3 vrienden de Heer trouw bleef in hun toegewijd leven met deze prachtige [Jesaja 9: 1- 6 / 50: 4 - 10 & 11: 1-3](#)

Ook in [Jesaja 61](#) lezen we veel over Hem! Ook is er sprake over: De Spruit - zoals o.a. [Jesaja 11: 1-3](#) .In [Jesaja 11](#) zien we Hem in [2](#) al als de Gezalfde met de zalving van de zevenvoudige Geest van God en in [Jesaja 61](#) zien we Hem in Zijn bediening - hierover citeert de Heer Jezus zelf in [Lucas 4](#).

Een heel bijzondere profetie aangaande onze Heer zien we in [Zacharias 12: 10](#) een Woord m.b.t.: Jezus, en Zijn eigen volk Israël. Dit volk zal Hem die zij doorstoken hebben zien en dan zullen ze Hem her- / en erkennen als ook hun Heer en Verlosser - een wonder van genade van God! Dan zien we in [Lucas](#) Zacharias en Maria heel prachtige Woorden uitspreken over onze Verlosser! Graag wil ik dat je vooral de genoemde tekstgedeelten diepgaand overdenkt

## 2. Ondersteund de Bijbel het vóóraf-bestaan van Jezus?



Dit hoofdstuk gaat over Jezus zijn leven m.b.t de periode vóórdát Hij mens werd, aangevuld met wat profetische aankondigingen en enige ontmoetingen. Dit tot aan Zijn lijfelijke geboorte op aarde: **Joh. 1** noemde dat: " het Woord dat vlees werd onder ons !

Verschillende plaatsen in het N.T tonen expliciet de pre-existentie (de leer dat Jezus al voor zijn menswording als persoon bestond) van Jezus aan!

Het Bijbelse argument voor het "vooraf – bestaan" van Jezus is zeker veelzijdig. Pre-existentie wordt gedefinieerd als "bestaan in een voormalige staat of voorafgaand aan iets anders." In het geval van Jezus Christus betekent zijn "vooraf - bestaan" dat, voordat hij mens werd en wandelde op de aarde, hij al bestond als de tweede Persoon van de drie-enige God. De Bijbel leert niet alleen expliciet deze doctrine maar ook impliciet dit feit op verschillende punten in de evangeliën en brieven. Bovendien:

*Jezus, eigen acties onthullen zijn goddelijke identiteit en, bijgevolg, zijn pre-existentie.*

Verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament leren ons expliciet over het vooraf - bestaan van de Heer Jezus. Hij ze o.a.in **Johannes 17:5**:"En nu, verheerlijkt Gij Mij Vader bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was" Jezus onderwees zelf; in de schrift zelf over zijn eigen pre-existentie – lees hierover eens: **Johannes 3:13, 6:33, 38, 62, 8:23; 16:28!** Lees ook eens over Jezus m.b.t. zijn Vader: **Romeinen 8:3; 1 Johannes 1:2; Galaten 4:4!**

Verschillende passages tonen ons Jezus zelfs aan als de Schepper

**Johannes 1:2-3; Kolossenzen 1:16-17; Hebrëeën 1:2**

Waarschijnlijk is de meest krachtige bewijs voor het voorbestaan van Christus het gedrag van Jezus zelf. Hij deed vaak dingen en zei vaak dingen waarover alleen de God van Israël het recht had of de macht had om die te doen en/of te zeggen. Jezus genezing van de verlamde in **Marcus 2** werd gedaan om zijn gezag om zonden te vergeven (**Marcus 2 : 3-12**). aan te tonen Het Joods publiek ten tijde van Jezus was zich terdege bewust dat dergelijke acties alleen aan Jahweh waren voorbehouden.

*Jezus acties in Lucas 7 trok een soortgelijke reactie (Lucas 7:48-50).*

Verder is het: "vooraf - bestaan" en de goddelijkheid van Jezus bewezen doordat Hij herhaaldelijk het voorwerp van aanbidding was in de evangeliën ; zoals in:

**Mattheüs 28: 9, 17; Lucas 24:52; Johannes 9:38 & 20:28!**

Let wel: Nooit verwierp Jezus een dergelijke vorm van aanbidding. Deze aanbidding zag hij als volkomen terecht. Jezus impliceerde dat hij autoriteit had over de Sabbat - **Marcus 2:28** en autoriteit tot afschaffing van de wet - **Efeze 2:14-15!** Dergelijk gedrag is pure godslastering als Hij niet bestond als goddelijke (en dus vooraf bestaand) persoon.

Bovendien identificeerde Jezus zich in **Markus 14:61-64** als de goddelijke Zoon van de mens en Hij claimde dat Hij zelfs zou kunnen opstaan uit de dood - **Johannes 10:17-18!** Dit grote wonder zou zijn radicale claims en Zijn bediening verifiëren - **Mattheüs 12:38-40; 16:1-4!** Jezus, volbracht dit grote wonder en gaf overtuigend bewijs hiervan - **Lucas 24:36-43; John 20:26; 21:1-14; Handelingen 1:3 – 6.**

Dit wonder bevestigde Jezus aanspraak op Godheid en biedt dus verdere bevestiging van zijn pre-existentie.

### 2.1. Jezus voor Zijn geboorte als mens!

Hiervoor sprak ik o.a. over de Spruit c.q. de nieuwe Loot ! Uit deze **gave** graankorrel kwam onze heel grote Verlosser die door Zijn sterven aan het kruis de weg opende naar de verzoening dit door middel van Zijn bloedstorting. Ook had ik het een eerdere les in **Johannes 3: 5 - 7 & 2 Timotheus 1: 6 - 7** al over die gave nieuwe mens uit : **Ezechiël 36: 26 & Mattheus 11: 28 - 30**.

Na hun reis naar Egypte en na hun tijdelijk verblijf daar keerde Jozef's familie terug naar Nazareth waar Jezus als timmerman opgroeide in de zaak van Zijn adoptief vader! Toch denk ik dat Hij al vroeg bezig was met het **Jesaja 50: 4 -10** proces - dit door het bestuderen van de Thora en de profeten en door Zijn oor en hart 's morgens af te stemmen op de Stem van God! Waardoor Hij toen al vroeg de vorming tot pijlpunt uit **Jesaja 49: 12** onderging, We lezen van Zijn studeren bij Joodse schriftgeleerden over de dingen van Zijn Vader toen Zijn ouders Hem misten op hun thuisreis vanaf hun jaarlijks bezoek aan Jeruzalem! **Luc.2:37**

## 3. Jezus onder ons!

In dit hoofdstuk gaat het over onze Verlosser vanaf Zijn geboorte en dit tot aan Zijn hemelvaart, dus inclusief iets over Zijn belevenissen met een aantal van Zijn dichtst bij zijnde vrienden met verder misschien een selectie uit mijn eigen persoonlijke ervaringen met deze wonderbare Heer !

Zoals ik al eerder schreef is het nu al meer dan 2000 jaar geleden dat Jezus werd geboren: Lees hier over maar eens **Lucas 1** - een tof verslag! In **Johannes 1: 1-18** staat o.a: **het Woord is vlees - mens geworden en het heeft onder ons gewoond of ge-tabernakeld!** En óók: **"In het Woord is Leven en dit Leven is het Licht van de mensen" !**

### 3.1. Eerste ontmoeting tussen Jezus en Johannes de Doper

Toen de nog niet geboren Jezus in zijn zwangere moeder Maria bij haar tante Elisabeth - de aanstaande moeder van Johannes- bezocht en beide vrouwen elkaar zagen, toen sprongen beide embryo's op in hun buik ! Een aankondiging van hun gezamenlijke roeping en hun komende bedieningen die daar bij de Jordaan na 30 jaar training zou beginnen! Lees dit boeiende verhaal in **Lucas** over Jezus zijn geboorte en over de kindermoord, hun vlucht naar Egypte en hun ontmoeting met Anna en Simeon nog maar eens terug in **Lucas 1** en let dan daarbij nog eens speciaal op de profetie van de vader van Johannes: Zacherias!

### 3.2. Jezus als de Gezalfde en Zijn bediening

In **Lucas 4** zien we dan Zijn betoog m.b.t. **Jesaja 61** over De Gezalfde met de Heilige Geest! Na dit - Intro- nu een gefragmenteerd verslag vanaf het begin van Jezus bediening dus vanaf de bruiloft van Kana en tot en met Zijn opname dit aangevuld met het een en ander uit de brieven en uit het boek Handelingen. Besef en lees nog eens na wat ik schreef over Zijn doop en daarna over Zijn verzoeking in de woestijn door de tegenstander. Hier kwam Hij als overwinnaar uit deze strijd en ontving gezag om in de kracht van de Heilige Geest te gaan staan zodat Hij zodat Hij daarna kon vol van God's autoriteit kon uitstappen in Zijn bediening zoals Hij dat in **Lucas 4** aankondigde!

Zelf heb ik het meeste ontvangen via het **Evangelie van Lucas en van Johannes**. Er wordt beweerd dat Petrus eigenlijk het Evangelie van Matthëus met laatste als schrijver zou hebben geschreven . Ik laat dat in het midden! Naast de 4 Evangelien en het verdere N.T zijn er ook

een aantal *apocriefe* boeken in omloop. Oók deze zal ik hier buiten beschouwing laten. Wel heb ik van sommige het een en ander kunnen lezen en ik betwijfel de uitsluiting van deze boeken zeer.!

Mijn benadering van Jezus leven in deze fase zal dus hoofdzakelijk gaan vanuit het Johannes en Lucas Evangelie met daarna iets over het verloop van de boodschap in Handelingen en in de brieven van de apostelen met daarbij vooral de focus op het leven van Petrus & Paulus! Daar op die bruiloft te Kana deed Jezus Zijn eerste wonder: “Water werd Wijn”, een heenvijzen naar het latere offer op het Kruis. Hij zei namelijk tegen Zijn moeder dat Zijn uur nog niet was gekomen - toch kwam Hij haar hier in dit specifieke verzoek tegemoet. Na Jezus verblijf 's nachts bij Zijn Vader op de berg in [Lucas 6 vanaf: 12](#) - kiest Hij de twaalfen - geeft hen de zaligsprekingen - vermaant de schriftgeleerden en coached Hij de groep die dorst naar het meerdere van Hem, dit met als climax [Lucas 6: 37 - 38](#) een mild hart vol van Hem als beschreven in [Mattheus 11: 28-30](#)!

De weg tot een nieuw innerlijk de voorbereiding op de wedergeboorte uit [Johannes 3: 5-7](#)! Lees hierover óók: [Romeinen 12 / Kolossensen 3 & 2 Korinthe 5 / 6](#) - deze duiden allen op het proces in [Jesaja 35](#) dat verder is uitgewerkt in [Hebreeën 12](#). Hij - de Heer Jezus - die hier rondging weldoende: “Allen” die door de boze overweldigd waren. Hij toonde Zichzelf en Zijn boodschap aan de schare d.m.v. gelijkenissen dit vanuit *een warm & bewogen hart* – ontwikkeld in dat proces van die dagelijkse intimiteit met Zijn Vader en wel juist voor de mensen in nood !

De Heer Jezus werd steeds intiemer met Zijn Vader en met de Heilige Geest door het uitwerken en toepassen in Zijn leven van [Jesaja 11: 1-3 & 50: 4 -10](#). In [Johannes 3: 5 - 7](#) geeft Hij hiertoe een kostbare sleutel aan Nicodemus! Zelf heb ik vanaf mijn kind-zijn al dingen van Hem mogen ervaren zoals een warme liefde via mijn pleegmoeder; een heel intieme ontmoeting tijdens mijn bekering en doop met dat prachtige Wezen → de genaderijke en geduldige God en sterke Herder die als in [Psalm 23](#) én [Johannes 10 & 17: 24](#) mij dwars door alles heen veranderde tot een nieuw mens met een hart in wording als in [Mattheus 11: 28 - 30](#). Jezus, reflecteerde dat Vaderhart en zei:

*“Als je Mij gezien hebt dan heb je de Vader gezien”* - echter in [Johannes 6](#) toen

Hij die scherpe rede hield over de essentiële conditie van : *“Het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed”* haakten 70 % van Zijn volgelingen af!

### 3.3. Wat leven dicht bij/met Jezus uitwerkte bij Johannes en Jacobus

Onze Heer leefde onder / vanuit die [Jesaja 11:1 - 3](#) zalving; je kunt dit o.a.zien in zijn reacties op de geraffineerde pogingen van de Farizeeërs om Hem met hun woorden te strikken - b.v. bij die overspelige vrouw - waarbij Hij in het zand schreef, en bij die vrouw die Zijn voeten zalfde met kostbare mirre. Maar ook bij die vrouw bij de put in [Johannes 4](#) aan wie hij het principe van aanbidding nader verklaarde - dit bracht daar namelijk die hele stad op de knieën voor God! Zijn relatie met Zijn ABBA - hield Hem ook daardoor scherp!

Neem b.v. die 2 stormen op het meer - Hij was de éérste keer 4 nachten in diepe intimiteit op de berg bij Zijn Vader en opeens kwam Hij op het water naar hen toe en tijdens die tweede storm sliep Hij in het vooronder van het schip wetende dat Hij in Gardera die man met dat legioen demonen - die tussen de graven leefde - zou gaan ontmoeten en bevrijden!

Weet je nog wat ik deelde over de transformatie van de ziel in [1Petrus 1: 9](#) in de NBG. Een pracht voorbeeld hiervan zien we in Jezus leven bij de reactie op de dood van Zijn vriend Lazerus - éérst weent Jezus als Hij hier de pijn ziet, dan volgens den Engelse vertaling: “grownde” Hij in “de Geest” Hier dus een pracht voorbeeld van een unit tussen de geest

& ziel van onze Heer gedurende Zijn **1 Petrus 1: 9** proces! Er is uiteraard nog veel meer te delen voor deze episode in Jezus leven nu ga ik echter iets delen over het leven van enige van Zijn naaste vrienden en daarna ook nog iets over enige bijzondere mensen onder deze vrienden in het N.T. namelijk over: Paulus en Petrus!

Het trof me dat heftige mannen als Johannes en Jacobus: “Zonen des donders” - in de nabijheid van onze Heer werden omgevormd tot zachtmoedige geliefden van Hem en dat een impulsief man als Petrus met zijn sterke en zwakke kanten door het rectificatieproces & door het aangorden met de kracht van de Heilige Geest; de stabiele - geliefde met passie bewogen herder werd van de vervolgte christenen dit als vrucht op de genaderijke verzoening van onze Heer met hem na Zijn opstanding tijdens die supergrote visvangst en dat eten van die vissen met Jezus daar aan dat meer.

Van Jacobus zien we in het Evangelie niet zoveel. Wel in het boek Jacobus zelf, waar hij ons diepere lessen leert over o.a.: “de Tong “ / de “Wijsheid van God “ en over onze houding in verzoeken en beproevingen zie ook :

**Efeze 6 vanaf vers 10 / 2 Korinthe 10: 3 - 6 en 1 Petrus 5!**

M.b.t.: tot Johannes het volgende: Deze intieme vriend van de Heer had o.a. een ruim inzicht over de Drie-eenheid. **Johannes 1: 1-18**. Hij sprak in zijn Evangelie ook over de Vader en over de te komen Heilige Geest van God: de Trooster / Leraar / Pleiter en Hulp die na Jezus zou komen dan als Zijn Plaatsvervanger! Hij was het die zijn hoofd legde aan de boezem van de Heer en die **Johannes 17** schreef - die ook het lijdensverhaal zéér gedetailleerd weer gaf - die later naast zijn 3 brieven ook de Openbaringen-brief - zou weergeven! Zelf zou ik graag en bij dat Hogepriesterlijk gebed en bij die 40 daagse studie van onze opgestane Heer aanwezig hebben willen zijn.

### 3.4. Petrus en Paulus

Nu als sluitstuk van dit Hoofdstuk 3 nog iets over Petrus en Paulus - na **Handelingen 1:8!**

**Iets over: Petrus**

We zagen al iets over Petrus! Hier wil ik nu iets dieper ingaan - de Heer had op zijn leven al een grote impact gehad en later lezen we na de uitstorting van de Heilige Geest in **Handelingen 1 & 2** dat deze Geest hem echt had aangegord met grote vrijmoedigheid en kracht. Hij bracht die eerste boodschap aan duizenden mensen! Deze Petrus in diep lijden en berouw → 3 dagen lang door zijn verloochening van de Heer - werd genade verleend door Jezus die hem aanstelde tot herder over Zijn schapen - dit na 3x: **“HOUD JE ECHT VAN MIJ!”**? In zijn brieven komt hij hierop terug en deelt dit met de diaspora en vervolgte Christenen.

Hij schenkt in **1 Petrus 2: 8 - 10** veel aandacht aan het in **Exodus 19: 6** en het latere in **Openbaringen 1: 6** genoemde: koninklijk - priesterschap! De heilige natie van levende stenen voor God → In **1 Petrus 1: 9** geeft hij de voltooiing van het ontwikkelingsproces v.d. ziel weer en in **1 Petrus 4 & 5** leert hij ons over heerlijkheid van God door het lijden voor Hem heen. Verder komt Hij in **1 Petrus 2** ook met een les m.b.t. **Jesaja 53** over het lijden van onze Heer - naar ons toe.

**Nu iets over die andere man: Paulus - <éerst: Saulus>**

Hij die er bij was toen Stefanus werd gestenigd. Hij was het die wreed optrad tegen Jezus vrienden en hij was het die later zelf met de Heer werd geconfronteerd door een groot Licht en door Zijn machtige stem op zijn reis naar Damascus. Hij werd door de Heer geroepen om de heidenen met het hart van de Vader te verzoenen. Zelf denk ik dat Paulus wel eens de

schrijver van het boek: Hebreeën geweest kan zijn maar zeker weten doe ik dat niet! In een latere les ga ik dieper in op dat boven genoemde "koninklijke - priesterschap" en over de Hogepriester met Zijn gemalin; **Hooglied: 4: 12 & 6: 10**. Ik raad je dringend aan om je m.b.t. het leven van Paulus je ook te verdiepen in:

**1 Korinthe 9: 24 t/m 1 Korinthe 10: 11 / 2 Korinthe 5: 17 t/m hfd.st. 6 / Kolessensen3  
Filippenzen 4 - Romeinen 12 en 1Korinthe 12 / 14**

Deze Paulus achtte zijn oude leven van geen waarde en strekte zich uit naar: "Het" doel uit **Filippenzen 3!** Hij was degene die Zijn genade had leren kennen dwars door alles heen en die schreef:

*"Ik vermag alle dingen door Christus die mij Zeen kracht geeft!"*

en

*"Ik heb de goede strijd gestreden en heb HET geloof behouden - thans ligt voor mij gereed de krans van de Heerlijkheid!"*

In **4** ga ik nog wat meer in op onze Heer na Zijn hemel vaart b.v.: naar aanleiding van: **Daniël 7: 13 & Openbaringen1 en 19**.

#### 4. De Heer Jezus na zijn opname van deze aarde

In dit hoofdstuk gaat het over het leven van de Heer Jezus nadat Hij werd weggenomen met een wolk met daarbij informatie over Zijn huidige bediening en een betoog over Zijn ontwikkeling daar naar toe dit - vanuit een wat dieper ingaan op o.a. **Openbaringen 1 & 19** met enige profetisch diepere beschouwingen over Hem m.b.t deze periode: een zeer boeiende les omdat je hier ook veel tegenkomt over de a.s. bediening van Hem onze Hogepriester / Koning en die van ons Zijn kinderen de: "koninklijke priesters" van Jezus

**Openbaringen 1 & 19 en Daniël 7**



4.1. het Lam van God & de Leeuw van Judah

Enige aspecten m.b.t. het leven en het dienen van de Heer Jezus nadat Hij door een wolk onttrokken was aan hun ogen - In **Daniël 7: 13 - 16** krijgt Daniël een indrukwekkend visioen namelijk: van de Heer die - op een mensenzoon gelijkend - aankomt op de wolken van de hemel en Die daar dan naar de Vader wordt gebracht. Deze verleent Hem een prachtig geschenk, een mooie beloning; Hij was al bevorderd tot Hogepriester van die nieuwe orde uit **Hebreeën 5: 5 - 10** ; nu kreeg Hij van Zijn Vader volmacht tot: Eeuwige heerschappij als Koning! Daar werd Hij de: Hogepriester / Koning van het nieuwe verbond van Zijn op diverse plaatsen in de Bijbel aangekondigde: koninklijke priesters!

Door het intiem omgaan met Zijn Vader: [Jesaja 50: 4-10](#) en door Zijn vriendschap met de warme Heilige Geest: [Jesaja 11: 1-3](#) & [Jesaja 61](#) waren in Zijn leven én het Lam én de Leeuw tot ontwikkeling gekomen. Door Zijn offer op het Kruis en het brengen van Zijn heilige Bloed naar de hemel was de weg voor heel de mensheid tot verzoening met het hart van de Vader open gekomen - een heel grote genade!

Hier tref je ook al iets aan over [die 1 Petrus 2: 9](#) / [Openbaringen 1: 6](#) nieuwe priesterorde! In [Daniël 7: 13-14](#) & [7 & 18](#) gaat het o.a ook over deze heiligen - dit alles overziend een prachtig profetisch schouwspel van de nu in wording zijnde creatie -een Zegen op dat Offer op Golgotha !

Nu naar [Openbaring 1](#) - Zoals we weten was onze Heer close met Johannes - het was hem toevertrouwd dingen voor ons op te tekenen m.b.t. tot het leven van onze Heer; dit om ons meer van de komende dingen te laten beseffen! Neem b.v. eens [vers 3](#) Hier toont hij het grote belang van wat er daarna zou gaan gebeuren :

Zalig hij die voorleest en ook zij die diep zullen ingaan op de Woorden van de Vader uit [Daniël 7: 13](#) - die Hij uitsprak over Zijn Zoon onze Heer Jezus-!

#### 4.2. Afsluiting

In [Openbaring 1:5](#) gaat het dan over: de "Eerstgeborene uit de doden" en in [Daniël 7: 6](#) zien we de aankondiging van die nieuwe orde uit [2 Petrus 1: 8 - 10](#) de bruid uit de lessen van Hoofdstuk 4: met o.a. een verslag over het heiliging proces in: [Openbaringen 2 & 3](#)! Daar op Patmos hoorde Johannes een heel bijzondere stem. Herinner jij je: [Johannes 3: 29](#)? Johannes kende deze stem; hij was n.l. ook één van die schapen van [Johannes 10](#) - Hij hoorde die stem en keek om, om die stem te zien maar: Hij zag: "[7 Gouden kandelaren](#)" - symbool voor de in [Openbaringen 2 & 3](#) genoemde gemeenten en in het midden van hen / daar tussen in "[Iemand als een mensenzoon](#)": [Daniël 7](#) Sprak hier al over!

Een prachtige verschijning van hem Die in [Openbaringen 19](#): Zijn geliefde uit [Hooglied 6:10](#) mee zou nemen op: "[Witte Paarden](#)" dit om uit te trekken om te overwinnen - de Bruid van het Lam -d.w.z de: koninklijke priesters uit [Openbaringen 1: 6](#) dus zij die zich in voorgaande processen in [Openbaringen 2 & 3](#) had laten prepareren - een prachtig perspectief - lees nu eens [Spreuken 31](#) over die waardevolle huisvrouw → wat een voorbeeld voor ons. In Zacharias dan de profetische Woorden aangaande Zijn wederkomst:

[Ieder oog zal Hem zien – \(Hem die zij doorstoken hebben\): → Zacharias 12: 10](#)

Velen zullen zich met weeklacht tot Hem bekeren en zullen daardoor ook deelgenoot worden van de beloften uit [Ezechiël 36: 26](#)! In [Openbaringen 1:13 - 16](#) zien we onze Heer dan opnieuw - nu in Zijn verheerlijkte staat: "Hij" degene Die sprak met Zijn stem als van vele wateren en Die in Zijn leven had leren bewegen als een wind tussen kracht 0 en 12! Onze grote Koning / Hogepriester die Johannes had zien bewegen tussen de kandelaren: de Leeuw van Judah met het hart van een Lam - [Mattheus 11:28-30](#). Hij is Degene die ook in ons het scherpe tweesnijdende Zwaard toepast - "de" - genade tot de transformatie van onze ziel uit [Kolossensen 3](#)! Let eens op [1 vers 17](#). Zelf ervoer ik dit heel diep en intens toen ik na mijn bekering in het doopfond stond en omhoog keek:

*Daar zag ik de Heer Jezus staan en mocht ik in Zijn gloeiende / compassierijke ogen kijken! - GRACE! Het waren ogen waarmee Hij mij - die ruwe en gehavende Paulo vol liefde en zonder enig verwijt aankeek! Dat raakt me nu nog steeds als gister - echt een prachtige ervaring!*

