

Leeswijzer:

Een verwijzing naar een Bijbeltekst zoals bijvoorbeeld *Ex.1:10-15*, staat voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15..

Inhoudsopgave

Introductie “De Heilige Geest van God”	2
1. De Gaven van de Heilige Geest.....	3
2. De Heilige Geest van God, de 7 aspecten	5
2.1. De Geest van de Heer	5
2.2. De Geest van Wijsheid	5
2.3. De Geest van het verstand.....	6
2.4. De Geest van Raad	6
2.5. V De Geest van Sterkte	6
2.6. De Geest van kennis van de Heer	6
2.7. VII De Geest van de vreze des Heren-met daaraan verbonden:	7
3. De Heilige Geest van God, Hij Die betrokken is	7
4. De vrucht van de Heilige Geest.....	8
4.1. Liefde -1 Korinthe 13.....	8
4.2. Vreugde-er zijn 2 soorten van vreugde:.....	8
4.3. Vrede.....	8
4.4. Geduld.....	8
4.5. Zachtaardigheid	8
5. De kostbare gaven van de Heilige Geest deel 1.....	9
6. De kostbare gaven van de Heilige Geest deel 2.....	10
7. De Bedieningen van de heilige Geest	11
7.1. A. TROOSTER	11
7.2. B. RAADGEVER	11
7.3. C. HELPER	11
7.4. E. BEKRACHTIGER.....	12
7.5. D. BEMIDDELAAR / ADVOCAAT.....	12
7.6. F. GIDS / DUNAMIS	12
7.7. G. DEGENE DIE DE BRUID van “HET LAM” TOEBEREIDT!	12
8. Een Karaktervormingsproces	12
9. Symbolen en diverse manifestaties van de Heilige Geest	14
9.1. Water:	14
9.2. Vuur:.....	14
9.3. Wind en /of adem:	15
9.4. Olie:	15
9.5. De duif:.....	15
9.6. Het zegel / de verzegeling:.....	15
9.7. Douw	15
9.8. De beloofde Gift:.....	15
9.9. De Vinger van God	15
9.10. De Hand van God:	15
9.11. De Arm van God	16
9.12. Het Onderpand	16

9.13.	De Eerstelingen	16
9.14.	Nieuwe Wijn.....	16
9.15.	Belegen / Gerijpte Wijn.....	16
9.16.	De Wolk van God's heerlijkheid	16
9.17.	Als een Stroom van Elektriciteit:.....	16
9.18.	Als een Laserstraal	17
9.19.	Als een Dynamiet-Kracht	17
9.20.	Afronding van deze les.....	17

Introductie “De Heilige Geest van God”



Graag beveel ik ter begeleiding van deze serie lessen over de Heilige Geest het boek van Jaap Dieleman ISBN nr 90-73982-09 bij U aan:

[“De Zalving en de Glorie”](#)

Een prachtig exemplaar m.b t de items die we in deze serie over de Heilige Geest zullen behandelen en zoals ik beloofde aan het eind van [Les 4](#), hierbij een diepere benadering van **o.a.** de aspecten:

[De gaven, de vruchten & de bedieningen van de Heilige Geest van God.](#)

Direct al in het eerste boek van de Bijbel vinden we de uitdrukking “Laat **ONS** mensen maken!” In het Hebreeuws staat hier de naam “**Ei Elohim**”-in het meervoud. Deze naam staat voor de Drie-enige God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In Genesis komt vervolgens ook de uitdrukking voor “... en de Geest van God zweefde (Eng.: ademde) over de wateren”. **De Vader, de Zoon & ook de Heilige Geest** waren er dus al vanaf het begin. In het O.T. wordt vaak over deze Goddelijke Persoon gesproken, die rustte op de levens van zijn mensen, terwijl Hij sommigen heel in het bijzonder aanraakte!

Nú naar het N.T.

In de Bijbel wordt Johannes de Doper de grootste in het O.T. en de kleinste in het N.T. genoemd. Hij die de heraut van de Heer Jezus-onze: [Doper met Geest en Vuur](#)-was en die de bijl aan de wortel van de boom bij de Farizeeërs legde. Met betrekking tot onze komende lessen over deze Persoon kan het nodig zijn hiertoe veel kwaliteitsstrijd en volharding te investeren. Ook echte toewijding en een diepere intieme relatie met deze Persoon zijn hierbij van essentieel belang. Deze prachtige Geest wil namelijk o.a.: onze Gids zijn.

Processen zoals beschreven in de eerdere [Lessen 1-4](#) zullen echt diep uitgewerkt en toegepast dienen te worden in onze levens dit om een sterk en stabiel fundament te leggen, zodat de Heer-onze Bouwmeester-een stevige / solide basis in ons vindt om Zijn gebouw daarop te kunnen vestigen:

“Het gebouw, uit 1 Petrus 1: 8-10”

In [Les 1](#) behandelden we o.a.: de waterdoop, uitgebeeld in de voorhof door het koperen wasvat, en het was de apostel Petrus in Handelingen die antwoord gaf op de door zielenood ontstane vraag van de omstanders: “Wat moeten we doen om behouden te worden?” Waarop hij zei:

“Bekeer je, laat je dopen en je zult de gave(n) van de Geest ontvangen.”

Dus kwam dezelfde belofte die de Heer Jezus in Johannes 15 aan de discipelen gaf nú ook naar de diaspora en de joden-genoten en later-zoals Joël 3 aangeeft-naar alle bekeerde mensen. Hier begint de periode van de bediening van deze zeer bijzonder heerlijke Geest van God. Nu dus na deze introductie aan de slag met de komende 6 onderdelen van deze les 5. Een dieper gaande studie over deze:

“Sterke / Goddelijke Vriend die zo naar ons verlangt”!

- 1 de 7voudige Geest van God in actie**
- 2 de vruchten van de Heilige Geest**
- 3 de gaven van de Heilige Geest**
- 4 het karakter van de Heilige Geest in ons**
- 5 de bedieningen van de Heilige Geest**
- 6 de uitingsvormen van de Heilige Geest**

Lees nu alvast:

1 Korinthe 12-14; Joel 3 vanaf vs. 24; Romeinen 12 + Galaten 5: 20-23!

< Verder in de stof zal ik hier zeker op terugkomen. >

Ik wens je veel vreugde / zegenen sterkte met het bestuderen en verwerken van deze specifieke les over het Zijn en het functioneren van de:

“Heilige Geest van God”!

1. De Gaven van de Heilige Geest

Tod Benntly

Introductie vanuit 10 punten!

***Een inleiding tot de gaven met 10 redenen
het waarom over de kostbare gaven van de Heilige Geest!***

- 1 De basis tot het bewegen in de gaven van de Heilige Geest is de Agapeliefde van God-zoals Paulus zei
Jaag de liefde na!-(1 Korinthe 14: 1)
- 2 Er moet een oprecht verlangen in ons groeien naar da gaven van de Heilige Geest-deze worden nl. gegeven aan diegenen die er van binnen uit intens naar verlangen !
- 3 De Heilige Geest geeft de gaven om er onze broeders en zusters mee te dienen dit als gereedschap voor een bepaalde bediening in Zijn geliefde gemeente!
- 4 We moeten leren beseffen dat de gaven van de Heilige Geest zich in ons leven gaan openbaren als wij er in gaan leren bewegen dat is iets anders dan ze alleen te bewonderen door deze gaven dragen we nl. de doorbraak / bevrijding en / of genezing met ons mee van andere mensen in nood in deze wereld en aan die van hen rondom ons met ons mee !

- 5 Besef dat: God geeft de gaven niet als een attractie tot ons vermaak deze gaven tonen nl. de uitbreiding en groei van het Koninkrijk van de Heer onder ons aan en dienen o.a. te worden gebruikt om de verloren mensen in de wereld te bereiken. Lees hier ook straks de [Les 6](#): "Introductie" nog eens over na. Hier tref je relevante aanvullende info aan !
- 6 Omdat het de Heilige Geest is Die God's aanwezigheid in de wereld laat zien is het niet verrassend dat Paulus deze gaven benoemd als: "de Manifestaties van de Heilige Geest!"
- 7 In de Bijbel worden we aangespoord om te "streven" naar de hoogste gave. Iedere gave is echter beschikbaar voor de uit Hem geboren gelovigen. De Heilige Geest verlangt echter dat we ons heiligen en uitstrekken naar die gave "de Liefde" [1 Korinthe 13](#)!
- 8 Realiseer je wel dat we hier spreken over kostbare schatten van God-schatten waarvoor de Heer Jezus een zeer dure prijs betaalde daar op het Kruis van Golgotha. Toen Hij uitriep: "Het is volbracht" werd de zalving hiertoe vrij gezet! Deze gaven werken in bedieningen van de Heilige Geest waarover in Stap 5 d meer en dit altijd in samen -werking met Hem-een dieper leven met onze Heer is hier dus van het grootste belang!
- 9 Laat er een diep / vurig verlangen in ons groeien naar deze gaven van de Heilige Geest want onze God verlangt er intens naar dat Zijn kinderen mede door deze gaven worden opgebouwd en bemoedigd dit tot meerdere eer en glorie van Hem – [1 Korinthe 14: 3](#)!
- 10 Wij hebben deze gaven dringend nodig omdat de Heer ze aan ons aanbeveelt. [1 Korinthe 12: 31](#) en [14:1 & 39](#)-eigenlijk waarschuwt hij ons in [1 Tessalonicenzen 5: 19-20](#) met het volgende belangrijke:

Verbiedt het spreken in Tongen niet / bedroef de Heilige Geest van God niet & doof de Heilige Geest niet uit & veracht de profetieën niet

Dit alles wordt bewerkt door een en dezelfde Geest die aan een ieder toedient gelijk Hij wil zoals dit kunt lezen in [1 Korinthe 12: 11](#) Besef: wij zijn aarden vaten die deze genade-gaven van Hem ontvangen en het is aan ons om ons daar op te leren richten! Hoe meer we hier van binnen uit met de juiste hartsgesteldheid naar verlangen en hoe meer we ons laten doordrenken met Zijn liefde des te meer zal deze liefdevolle Geest van de Heer deze gaven aan ons toevertrouwen! Zo laten we diep ingaan op deze adviezen bij [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)!

br. [Tod Benntly](#)

een Persoonlijke noot!

Naar mijn mening is bovenstaand gedeelte een zeer waardevolle aanvulling op onze lies hieronder, over de: "[Gaven van de Heilige Geest](#)" en ik spoor je dringend aan om de hier gegeven informatie serieus te bestuderen en je erin te beoefenen dus ook de daarbij gedeelde teksten! Neem dat dan als extra info mee naar de rest van deze les. Besef daarbij dat het hier gaat over een aantal essentiële / waardevolle principes over het bewegen in Hem !

2. De Heilige Geest van God, de 7 aspecten

Jesaja 11: 1 – 3



2.1. De Geest van de Heer

- A. Definitie: **de Geest c.q. de Bron** van steeds aanwezige kracht, hulp en ruime voorzieningen
- B. Eigenschappen:
1. Jezus schrijft Zijn bediening toe aan de “Geest van de Heer” **Lucas 4: 18**
 2. De 7-voudige betekenis van Jahweh, de grote: “**IK BEN**” **Exodus 3: 14**
 - Jehova Jireh: de Heer mijn Voorziener -**Genesis22: 17** de Heer zal voorzien!
 - Jehova Nissi: de Heer mijn Overwinning, Banier / Vlag-**Exodus 17: 15**
 - Jehova Rapha: de Heer mijn Dokter-**Exodus 15: 26**-Ik ben de Heer die u geneest!
 - Jehova Shalom: de Heer mijn Vrede-**Richteren 6: 24**-over Gideon’s altaar!
 - Jehova Raah: de Heer mijn Herder-**Psalms 23: 1** U bent mijn Herder!
 - Jehova Tzidkenu: de Heer mijn Gerechtigheid-**Jeremia23: 6**-ook de mijne!
 - Jehova Shammah: de Heer mijn intieme Vriend / staat ook voor Jeruzalem: dat bent U!
 3. Abraham kende de Heer ook als de El-Shaddai:
Hij die velen voorzag, met de moederborst!-**Genesis 17:1**

2.2. De Geest van Wijsheid

- A. Definitie: **de Geest die inzicht en oordeel** te verschaft in leef en gedragszaken
- B. Eigenschappen:
1. Jozua bezat als Mozes deze Geest die hem tot een genereuze militair en een kundige strateeg maakte. We hebben deze Geest nodig om de Jordaan over te kunnen steken-**Deut. 34: 9**
 2. Richt je op deze Geest die in je woont ook als je in problemen komt.- **1 Korinthe 1: 30** en **Hebreeën 12: 1-7** een aanmoediging om in Zijn ogen te durven kijken!
 3. De uitwerkingen van Geest van wijsheid:
 - a. Het geeft een uitstorting van de Heilige Geest van openbaring-**Spreuken 1: 23**
 - b. Het geeft bedachtzaamheid en inzicht in situaties-**Spreuken 2: 11**
 - c. Het redt je van de verkeerde weg en van degene die kwaadspreekt-**Spreuken 2: 12**
 - d. Het geeft begrip van gerechtigheid, recht en billijkheid-**Spreuken 2: 9**
 - e. Het geeft meer opbrengst dan fijn goud is kostbaarder dan robijnen, geeft welzijn en welvaart. het is een boom des levens en van geluk-**Spreuken 3: 13-18**
 - f. Het zal je beschermen en bewaren, je verheffen en vereren en je een sierlijke kroon geven en: je zult niet struikelen-**Spreuken 4: 6-13**
 - g. Het zal je bewaren voor immorele verleidingen-**Spreuken 7: 4-5**

- h. Het leidt tot: creativiteit, kracht, leiderschap, inzicht, het vermogen om raad te geven, rijkdom, eer, volle schatkamers, het volle leven zoals het bedoeld is en de goedgunstigheid van de HEER maar Zijn diepe verlangen is: ons te kennen in alles-**Spreuken 8: 11- 21**
- i. Het geeft standvastigheid en onderbouwt het huis goed-**Spreuken 24: 3-6**
- j. Het vermeerdert (erfelijk) bezit en geeft macht-**Prediker 7: 11-12 en 19**
- k. Het geeft een van zelfverzekerdheid en een stralend voorkomen-**Prediker 8: 1**
- l. Geeft meer kracht dan enig ander wapen-**Prediker 9: 18**
- m. Het geeft een onweerstaanbare manier van spreken-**Handelingen 6: 10**
- n. Het geeft reinheid, vreedzaamheid, welwillendheid, redelijkheid, barmhartigheid-goede vruchten, onpartijdigheid en ongewenstheid-**Jacobus 3: 17**
- o. Het leert de volheid van Gods wezen kennen-**Kolossenzen 2: 3**
- p. Het leidt tot zaligheid-het doel uit-**1 Petrus 1: 9**-lees ook eens: **Jesaja 33: 6**
- q. Het geeft onseen verfrissende bron van raad-zie: **Spreuken 18: 4; 15:7 en 12:18**

2.3. De Geest van het verstand

- A. Definitie: **de Geest die openbaring geeft** e/o een geestelijk helder inzicht over waarheid m.b.t. bepaalde zaken
- B. Eigenschappen:
 - 1. Zoals het bij Jozef gebeurde-Hij zal je juist in moeilijkere situaties doen groeien!
 - 2. Zoals Daniël Hem kende-het bracht op hem en op het gehele volk een rijke zegen

2.4. De Geest van Raad

- A. Definitie: **de Geest die het vermogen heeft** tot het geven van gave adviezen en tot het geven van hulp in het veranderen van plannen-**Spreuken 15: 22 en 20: 5.**
- B. Eigenschappen:
 - 1. Een “bevoegde” Adviseur die aan ons Zijn en onze bevoegdheden en rechten kan tonen
 - 2. Hij kan ons ook leiden in wijsheid
 - 3. Deze Geest kan je helpen om zoals in Jesaja 50: 4-10, met wijsheid te spreken en zoals in Jesaja 61 anderen op te heffen uit hun nood

2.5. V De Geest van Sterkte

- A. Definitie: De Geest die **kracht** geeft om situaties met moed te overwinnen!
- B. Eigenschappen:
 - 1. Hij verdrijft somberheid-**2 Timotheus 1: 7**
 - 2. Hij bekrachtigt-**Filippenzen 4: 13**
 - 3. Hij geeft wilskracht-**Romeinen 5: 6**
 - 4. Hij geeft invloed, gezag-**Lucas 10: 19**
 - 5. Hij geeft lichamelijke kracht-**Romeinen 8: 11**

2.6. De Geest van kennis van de Heer

- A. Definitie: **De Geest die** de eigenschappen, het karakter en het bewust worden van God openbaart om ons vertrouwd te maken met en het onderscheiden van de eigenschappen van God.
- B. Eigenschappen:
 - 1. Het is het kennen van de glorie van God die afstraalt van het gezicht van Jezus-

een heel intieme ervaring en een heel rijke belevenis om mee te mogen maken-
[2 Korinthe 4: 6](#)

2. Het is ook het ervaren van Hem-Hem van dichtbij kennen. Het is de Bron van:
het Goddelijk Leven-[Johannes 17: 24](#)

2.7. VII De Geest van de vreze des Heren-met daaraan verbonden:

“Een heel bijzondere zalving”! → [Jesaja 11: 1-3](#); [Spr.8: 13](#)-[Psalm 45: 6-8](#) en [Hebreeën 1: 9!](#)

Graag ter voorbereiding van punt 2.7 even het laatste gedeelte van Les 2 doornemen incl. de teksten beginnend halverwege 1.1 bij “Sadock” (. Pag. 2) en dan de tot het eind van die les!

3. De Heilige Geest van God, Hij Die betrokken is

De vruchten van deze Geest van de Heer

In [Galaten 5: 22-23](#) wordt gesproken over de 9 vruchten van de Heilige Geest in het leven van een Christen! een Resultaat van de intieme relatie tussen de wedergeboren mens en de Geest van de Heer -een unieke gave van Zijn genade! Al in de vier evangeliën onderwees de Heer Jezus de discipelen over deze op handen zijnde verandering-hierop kom ik in een latere les van deze [Stap 5](#) terug! Johannes had een zeer intieme relatie met de Heer Jezus dat is de reden waarom deze broer veel deelt over de Drie-enige God!

Een wedergeboren Christen heeft een perfecte / nieuwe en complete geest ontvangen-zie [Johannes 3: 5-7](#) & [Ezechiël 36: 26](#) maar geestelijke groei is nodig in zijn / haar hele verdere innerlijke wezen! Dit zal hem / haar in staat stellen in het licht te wandelen vanuit deze nieuwe natuur-de geestelijke rijpheid wordt daarom gemeten naar de mate van groei van de vruchten en het karakter van deze Heilige Geest in het leven van een Christen -!

Vruchten van de Geest:

Het karakter van onze Heer Jezus Christus in een gelovige. Dit karakter wordt gevormd door relatie van die gelovige met de Heilige Geest. Het is Gods doel in het leven van een Christen- lees nu eens over Zijn visie op deze vruchten in:

[Mattheüs 21:18-19](#); [Lucas 13:6-7](#); [Johannes 15:6-8](#) & [vers 16](#)

Contrasten tussen de gaven en de vruchten van de Heilige Geest:

Gaven

- 1 Geschiktheid
- 2 Kracht om te doen
- 3 Resultaat van de 3 dopen
- 4 Wordt vaak inééns ontvangen
- 5 Niet succes vol zonder die vrucht(en)

Vruchten

- 1 Karakter
- 2 Kracht om te zijn
- 3 Resultaat van wedergeboorte en aanbidding
- 4 Wordt geleidelijk ontvangen (door groei)
- 5 Kan ook werken zonder de gaven

Om balans te verkrijgen in het gebruik van Zijn gaven heb je ook Zijn vruchten nodig. Deze twee gaan namelijk samen-lees nu nog eens: [1 Korinthe 12 / 14](#) hier vind je veel info vooral over deze gaven van de Heilige Geest met in [hoofdstuk 13](#) een epos over de Liefde van God!

Hoe we deze vruchten kunnen voortbrengen:

1. Bedenk de dingen die boven bij Hem zijn: [Kolossenzen3: 1- 4](#) & [Hebreen12: 22-26](#)
2. Besluit in liefde met God en met elkaar te wandelen-is een hartsgesteldheid van uit Hem!
3. Mediteer op Gods levende Woord: een Bron van Kracht van de Heer aan ons gelovigen!
4. Leer met en door de Heilige Geest in te bewegen en laat Hem door je heen werken!

5. Leer door geloof in en ervaring met Gods Woord-op onze Rots-te staan!
6. Belijd en proclameer het Woord en vernieuw hierdoor je denken!
7. Leer te luisteren naar en vrienden te worden met de Heilige Geest- !

4. De vrucht van de Heilige Geest

De in [Galaten 5: 23](#) genoemde 9 aspecten van de vrucht van de Heilige Geest!

4.1. **Liefde** -1 Korinthe 13

Alle vruchten zijn hierop gebaseerd, lees over deze liefde in:

[Romeinen 12: 9-17](#); [Romeinen 13: 8](#); [Efeze 3:14-19](#) en in [1Johannes 4: 8](#)

Een belangrijke sleutel hier is: leer om geen wraak te nemen op iemand die jou pijn doet maar leer → van binnen uit die persoon echt te zegenen en besef dat dit zegenen vanuit Hem een krachtig instrument is. Enkele andere sleutels tot liefde voor een vijand zijn: het gebed / het leren bewegen in [Efeze 6 vanaf vers 10](#) & [2 Korinthe10: 3-6](#); Leren goed te doen vanuit je hart! Jouw liefde “kan” het hart van die ander nl. raken: [1 Petrus 4: 8](#).

4.2. **Vreugde**-er zijn 2 soorten van vreugde:

A een Tijdelijke blijdschap als resultaat van: succes, genot, bevredigde verlangens, enz.

B Een innerlijke vaste vreugde vanuit de relatie met God! Een vreugdevolle persoon heeft een sterk karakter in God → als hij geleerd heeft de vreugde van zijn geest te laten overlopen in zijn ziel. Over het verkrijgen van deze vrucht kun je lezen in:

[Mattheüs 13: 44](#); [Johannes 15: 11](#); [Romeinen 14: 17](#); [1Thessalonicenzen 5:16](#)

Enige resultaten van lofprijzing b.v.in:

1. Het richt je gedachten van jezelf en je zorgen af naar God
2. Het vermenigvuldigd Zijn zegen en brengt een vreugderijke zalving in / op je!
3. Het opent nieuwe perspectieven in Hem voor / in je leven
4. Het verbreekt foutieve bindingen in / over je leven

[Meditate eens op: Psalm 40: 1-8 & 103: 1-7](#) en op [Psalm 149](#)

Het resultaat van Goddelijke vreugde

Het geeft ons; Zijn kinderen: sterkte, kracht-karakter; heling /geduld en het werkt beschermend -hierover kun je meer lezen in:

[Spreuken 17: 22](#); [Jesaja 52: 1](#); [Efeze 6: 10](#) en in [Filippenzen 4: 4-8](#)

4.3. **Vrede**

Stilte en diepe rust-van binnen uit! Ook: vriendelijkheid / warmte en een kalm gemoed-lees hierover meer in:

[Mattheus 5: 9](#); [Johannes 14: 27](#); [Romeinen 5: 1](#); [Filippenzen 4: 7](#)

4.4. **Geduld**

Dit is het vermogen dat je in staat stelt te volharden en je geloof vast te houden, zelfs midden in een crises situatie en /of tijdens het lijden van ernstige ontbering: mildheid, verdraagzaamheid uithoudingsvermogen, lijdzaamheid, lankmoedigheid / terughoudendheid zijn allemaal onderdelen van geduld. Dit stelt iemand die licht ontvlambaar is in staat om terughoudendheid en zelfbeheersing te beoefenen vanuit zijn / haar nieuwe wezen en de intieme omgang met de Heer-lees hierover in [Jacobus1: 2-4](#) en in:

[Spreuken 16: 32](#); [Lucas 8:15](#); [Lucas 21:19](#); [Kolossenzen 3:12](#) en [Hebreeën 12:11](#)

4.5. **Zachtaardigheid**

Een moreel gezien uitmuntende karaktereigenschap: goedaardig en niet overheersend. In het Grieks: “voor rede vatbaar-verdraagzaam en fair”: grenzend aan afhankelijkheid en zwakheid: [1Timotheus 3: 3 & 6: 11](#). Meer hierover is te lezen in o.a.:

[Johannes 3: 16-18](#); [2Timotheus 2: 2](#) en [1Thessalonicenzen 2: 7-8!](#)

6. **Goedheid**

Goed zijn in het doen van Gods goedheid-lees hierover in

[Psalm 52: 1](#) [Efeze2:10](#); [Titus2: 14](#) en [1Petrus2: 12!](#)

7. Zelfbeheersing
Dit is het innerlijk controle hebben over jezelf: terughoudendheid van impulsen, emoties-gedachten en verlangens-meer hierover in:
1Korinthe 9:24-27; 2Timotheus 2: 4-5; 2Timotheus 3:1-3 en 1Petrus 2:11
8. Vriendelijkheid
Dit is goedheid in actie; tevens behulpzaam. In het Grieks: filantropisch -een liefde voor de mens en een bereidwilligheid te helpen.
Over Gods voorbeeld van vriendelijkheid kun je lezen in:
Jesaja 54:10; Lucas 6: 35; Romeinen 3: 12 / 2: 4; Efeze 2: 4 en Kolossenzen 3:12
9. Trouw
Loyaliteit aan anderen-lees hierover in o.a.:
Nehemia 13:13; Psalm 81: 23; 1Korinthe 4:1-2 ; Hebreeën 3:2 / 12:1-7;
en in Openbaring 2: 10-de beloning is hier: **“De Kroon des Levens”!**

Hoe te wandelen om dit te ontwikkelen:

1. Laat je denken vernieuwen door het Woord
2. Bedenk de dingen die boven zijn
3. Ontwikkel vrucht en → wees op Hem gericht
4. Houd je vast aan de Heer: wees voorzichtig / let op dat **“het”** niet van je geroofd wordt-hierover in een latere les meer details m.b.t. waar het gaat om bescherming tegen deze slechte invloeden!

Pas in het bijzonder op voor:

Zorgen, angst en verwarring, niet-vergevingsgezindheid, bitterheid en jalousie, twist, zelfzucht en luiheid, roddel-woede en boosheid, immoraliteit en gebrek aan kennis en wijsheid voor nu blijf: “in line” met deze liefdevolle en krachtige Geest van de Heer!

Een diepe alertheid tegen die aanvallen van de vijand op je vlees zal je helpen deze te weerstaan:

“Wees dus op je hoede en realiseer je dat je in al deze verzoeken Gods kracht hard nodig zult hebben dit mede tot het ontwikkelen van deze vruchten ook in al deze omstandigheden dit vanuit je relatie met Hem”!

Hiermee is dit gedeelte over de vrucht(en) van de Geest voltooid.

Het volgende gedeelte zal gaan over: “de Gaven van de Geest”

5. De kostbare gaven van de Heilige Geest deel 1

Romeinen 12_&_1Korinthe 12 / 14

Over de: “Doe-gaven”!

Romeinen12 & 1 Korinthe12 tonen ons dat er 2 soorten gaven bestaan. Eerst de z.g.n. “doe-gaven”→ in Romeinen 12: 4-8! In dit hoofdstuk zien we ook Gods: beschermende veilige hand! Het gedeelte vóór vers 4 gaat daarbij over nederigheid en het gedeelte na vers 8 over een innerlijke transformatie-proces wat de Heer vanuit Zijn Agape in ons uitwerkt!.

Het opvolgen van deze adviezen werkt o.a. preventief tegen ongecontroleerde woede-herinner je hierbij nog eens datgene uit een vorige les over de val van Lucifer in Ezechiël:27& 28! Het gevolg hiervan is dat elke wandel in de zalving & gaven van de heilige Geest voor hem nu werkt als een giftige herinnering aan zijn vroegere bediening: het aanbidden van de Heer! Onze God voorzag voor ons echter in een Offer al lang van vóór de grondlegging van de wereld nl.in:

het **“Lam van God onze Heer Jezus”**

De Heer Jezus baande voor ons de weg tot: de genadetroon van de Vader om ons naast verzoening ook deel te laten krijgen aan: kracht; vreugde & richting! een Solide / sterk

fundament dat nodig is voor het ontwikkelen van de gaven en de vrucht van de Heilige Geest in ons leven!

Een van de gaven van de Heilige Geest is de gave van **Profetie**-deze gave kan tijdens ons dienen van de Heer van grote betekenis zijn! Een andere gave is de gave van **Onderwijs**-deze kan worden ingezet tijdens ons contact met jongbekeerden maar kan ook helpen bij het onderwijzen van wat rijpere Christenen; hier geldt echter een waarschuwing we moeten leren om: te dienen in **eenvoud** en om daarbij onder Zijn leiding te blijven met een ijverig / vurig en blij hart.

Beoefen deze gaven dus vanuit jou intimiteit met de Heer; resultaat zal zijn: een diepere compassie naar de ander en een rijkere zegen voor onze Heer-lees nu eens:

Romeinen 8 & 12 / 1Korinthe 12 t/m 14!

Het tweede gedeelte van de gaven:

Onze Hogepriester; die Zijn reinigende bloed naar de troon van Zijn Vader bracht gaf ons de Heilige Geest om **de Efeze 4:13** bedieningen aan de gemeente toe te kunnen toevertrouwen; daarnaast ook om ons toe te rusten met de gaven uit **Joel 2: 28 & 1 Korinthe 12 & 14**; een rijke zegen en verrijking in het dienen van onze Heer en Herder.

6. De kostbare gaven van de Heilige Geest deel 2

Het bewegen in deze gaven functioneert; zoals ik boven al deelde **vanuit Agape** liefde uit **1 Korinthe 13**→ de **Bron** voor alle bedieningen en tevens **onder** de leiding van de Heilige Geest; de mate van gaven en zalving is afhankelijk van het hart van de gelovige en van de aard van de bediening; draag er dus zelf zorg voor dat je goed voorbereid en beschikbaar bent voor het moment dat de Heer je roept! Lees hierover ook nog eens het volgende gedeelte in **2 Korinthe 5: 17 / hfd.st. 6** over de toerusting van de **1 Petrus 2 : 8-9** priesters!

Een overzicht m.b.t. de gaven uit: **1 Korinthe 12 & 14**

1. De gaven van krachten zoals: geloof in liefde werkende-deze gaven zijn onderverdeeld in diverse takken zoals: de werkingen van krachten; de genezingsgaven en de gaven van boven natuurlijke sterkte nodig voor het uitoefenen van de diverse bedieningen

2. De vocale gaven zoals: de gave van het spreken in tongen-een gave ter versterking van ons innerlijke leven met God met daarnaast ook de gave van vertaling van deze tongen; verder de gave van profetie! Deze laatste drie zijn mede tot opbouw van het lichaam van Christus-de wereldwijde gemeente van de Heer!

3. De openbaringsgaven zoals: de gave van: het Woord van wijsheid en / of van kennis; de gave van gezichten / dromen en / of visioenen maar ook de zeer essentiële gave van het onderscheiden van geesten; deze gaven verlenen inzicht in & over nog te komen gebeurtenissen-de Heilige Geest helpt ons ook door ons met deze gaven van binnen uit toerusten; lees hierover ook eens:

Joel 2 vanaf vers 28; 1 Korinthe 12 & 14 en Filippenzen & Kolossenzen 1: 9 -11

Over deze verschillende groepen van gaven nog wat meer in de les 6.

Daar over het Woord van de Heer. In Les 7 gaat het dan over expressie voor het aangezicht van de Heer.

Hier ging het expliciet over het bewegen met deze gaven

7. De Bedieningen van de heilige Geest



Na dat wat we in 1 t/m 4.5 gedeeld te hebben over de Geest van God en over Zijn vruchten / gaven en karakter nu iets over Zijn bedieningen!

Weet je nog dat het in n een eerdere les ging over de Geest van God uit **Jesaja 11: 1-3!** De Geest die Zich onder ons manifesteert als de vurige en heilige Adem van God en van Wie de Heer Jezus tegen Zijn discipelen had gezegd dat het beter voor hen zou zijn als Hijzelf terug zou naar zijn Vader opdat Hij dan deze uitnemende Geest naar hen toe zou kunnen sturen?!

In **Johannes 14** stelt de Heer deze Heilige Geest aan hen voor als Diegene die Hem zou gaan vervangen; die hen zou coachen! De Geest die de wereld zou overtuigen van: zonde / gerechtigheid en van oordeel. Een heerlijke Vriend hier op aarde die hen zou gaan helpen om het doel dat de Heer Jezus met hen voorhad te bereiken; een prachtig perspectief! In dit gedeelte gaat het over de bedieningen van deze Geest van de Heer!

7.1. A. TROOSTER

1. een Toevlucht, Ondersteuner, Bemoediger: Iemand om op te vertrouwen **Handelingen 9:31**.
2. In bijzonder moeilijke tijden, bij het verlies van een geliefde, in stress of eenzaamheid, enz.
3. Zoals een dekbed of quilt in een koude nacht: *Om hul jezelf in deze deken van vrede*, een veilige zone van rust in Zijn armen van vriendschap-zie ook: **2 Korinthe 13:13!**

7.2. B. RAADGEVER

1. In het profeteren over het leven en m.b.t.: toekomstige dingen-**Johannes 16: 13-14**.
2. Tijdens het onderwijzen en het in herinnering brengen van Zijn dingen-**Johannes 14: 26**.
3. In het leiding geven vanuit Hem zodat wij in Zijn werken leren bewegen-**Romeinen 8: 14**.
4. Niet alleen door het ons in herinnering brengen van Jezus Woorden maar ook door het leren toepassen van deze Woorden in ons leven; dit door ons hierin te coachen!

7.3. C. HELPER

1. Deze hebben we hard nodig vanwege het vaak negeren van Zijn liefde en van de matheid in het lichaam van Christus zie: **Romeinen 8: 26** en **Hebreeën 12: 1-7**.
2. Energieleverancier-Hij die ons aanspoort om echte tijd met de Heer door te brengen & van Hem te genieten; Die ons daarnaast leert iets voor een ander over te hebben!
3. Hij maakt ons bekwaam om in Agape de Heer te dienen-**2 Korinthe 3: 5-6**
4. Onze Heer Jezus in Zijn bediening als: onze Voorspraak bij de Vader! Het trof mij diep dat de Eeuwige in **Romeinen 8** ons had voorzien van twee Bemiddelaars dit op de zeer kostbare pleitgrond van:

“Het bloed van onze Heer Jezus”

7.4. E. BEKRACHTIGER

1. Hij maakt je klaar voor de moeilijkere en ruige plaatsen waardoor je Zijn werk in je ervaart ter voorbereiding voor de weg die open voor je ligt!
2. Hij versterkt je zoals een warme maaltijd dit doet op een bitter koude dag.
3. Hij verlangt ernaar dit dagelijks te doen o.a. via het gebed en het levende Woord: **Efeze 3: 16; 2 Korinthe 4: 16 & Handelingen 20: 32**
4. Hij bekrachtigt ons bij het getuigen over ons leven met de Heer Jezus en Hij traint ons zodat we anderen kunnen gaan anderen helpen dit tot eer van God!

7.5. D. BEMIDDELAAR / ADVOCaat

1. De Middellaar om in ons onze identiteit te ontwikkelen-**Romeinen 8: 26-27**.
2. Hij kent je en woont in je hart om zorg voor je te dragen en om samen met jou alles te ervaren en te beleven wat jij doormaakt dit om je steeds meer te laten zegevieren.
3. Hij bidt Goddelijke geheimenissen voor & door je daar waar jouw gebed nog niet werkt!
4. Hij is je wettelijke Assistent / Rechtspersoon en je heel persoonlijke Vriend!
5. Hij heeft je verzegeld met Zijn merkteken-**Efeze 4: 30!**

7.6. F.GIDS / DUNAMIS

1. Hij lijkt op een kaart-kompas of fakkel in tijden van duisternis en Hij geeft je Licht op de weg die je gaat en Hij weet waar het lichtknopje zit in een tunnel of in een grot!
2. Hij lijkt op de extra versnelling in je auto als je even iets extra vermogen nodig hebt!
3. Hij maakt je een overwinnaar dwars door al je omstandigheden heen-**1 Johannes 4: 4!**
4. Hij lijkt op een survival-pakket met onvoorstelbare hulpbronnen: Filippenzen & **Kolossensen1: 9 -11**.

7.7. G. DEGENE DIE DE BRUID van “HET LAM” TOEBEREIDT!

Hij, de **Geest van de Heer** met een karakter als dat van onze **Heer Jezus** is tevens de Bouwer van de stad uit **Hebreeën 12!** Die stad met die Tempel van **levende** stenen uit **1 Petrus 2: 10** → tevens de bruid uit **Openbaringen 19!** Een schaduwbeeld hiervan treffen we aan bij **Eliëzar**-de trouwe en zeer bekwame knecht van Abraham die van hem de opdracht kreeg om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac en die Rebekka naar Isaac toebreacht daar in de velden van Efraim; waar ze elkaar ontmoetten daar in de avondkoelte!

Besef m.b.t dit onderdeel van les 5 dat onze Heer Jezus er intens naar verlangt dat we geleid door Zijn Geest steeds meer leren wandelen in werken voortvloeiend uit deze bediening opdat we zo op deze manier het weven van ons wit linnen kleet uit **Openbaringen 19** zullen voltooien! Essentie hierbij is dat we **dicht** bij Hem blijven leven en dat we hierin niet zullen verslappen! Hiermee is dit onderdeel van deze les voltooid. De volgende en laatste les in deze **les 5** gaat over:

“De diverse manifestaties van de Geest van God”!

8. Een Karaktervormingsproces

2 Petrus 1: 5-9



Over dit onderwerp lezen we al iets in de volgende teksten:

Markus 16: 14 & Matteüs 11: 28

Hier toont de Heer uit [Jesaja 50: 4-10](#) ons Zijn teleurstelling over de innerlijke conditie van het hart van zijn discipelen die eigenlijk na 3 jaar met Hem nu → vrolijke en krachtige volgelingen van Hem zouden moeten zijn-zij zagen Hem nl. gedurende deze periode werken in Zijn bediening vanuit dat milde en krachtige karakter! Zij hoorden Hem spreken / vermanen en ook hen-bemoedigen!

De oplossing voor dit probleem wordt ons getoond [Matteüs 11: 28-29](#). Hier biedt Hij Zijn volgelingen een deur aan tot een verandering van het hart & karakter. Al in [Hebreeën 5: 7](#) zien we dit proces praktisch in werking in het leven van Jezus zelf. Zie m.b.t deze strijd; de strijd van onze Heer in de hof van "Gethsemanee"! Hier gaf Hij zijn wil-onder zware strijd-over aan zijn Vader; dronk die beker leeg van ons falen en koos voor het hogere plan van God; daar werd Hij God's kostbare Offer in onze plaats:

"Het Lam van God"!

Het grootste deel van het veranderingsproces bij Zijn volgelingen vond plaats tijdens die 40 dagen van onderwijs door de Heer in die bovenzaal dit kort voordat God hem meenam naar de hemel. Hier leerde Hij Zijn discipelen alles aangaande het Koninkrijk van God; om hen hierdoor in staat te stellen de **grote** Belofte uit [Joël 2: 28](#) & [Johannes 15:26](#) de: [Heilige Geest van God](#) te ontvangen!

Herinner jij je dat ik in [Les 4](#) inging op de kerk van Efeze m.b.t. het verlies hun eerste liefde tot onze Heer Jezus? In [Openbaring 2: 1-7](#) daar zagen we de gevaren die in [Efeze 4: 31](#) worden beschreven; ook zien we daar dat iemand deze kostbare Geest door wie hij / zij is verzegeld kan bedroeven door de oude patronen van het vlees weer op te pakken waardoor die eerste liefde met Hem zal verkillen, een gevaar dat zich ook in ons leven met de Heer kan gaan manifesteren; de Heer helpt hier echter met een sublieme oplossing:

*Een opnieuw heel dicht bij Hem komen en leren te blijven en van daaruit:
een opnieuw leren luisteren naar Zijn zachte stem dit als een krachtige
genezende balsem van voor hun hart en ziel!*

Later komt o.a [Petrus](#) in zijn 2 brieven hier ook op terug-Hij kende door ervaring het risico van gebrek aan karakter in Hem en na zijn rectificatie daar aan de oever van het meer-werd hij zoals we al zagen **de** Herder van de kerk in verstrooiing; In [1 Petrus 4 & 5](#) zagen we een stevige basis tot opbouw van Zijn karakter in ons door:

Het doorstaan van het lijden voor Zijn naam; het je te vernederen onder Zijn machtige hand & naar elkaar; het leren wentelen van je zorgen op Hem en het leren te volharden in Hem als de boze je onder druk zet; de vruchten hiervan staan beschreven in de laatste verzen van 1 Petrus 5

In 2 Petrus 1: 1-9 zien we het vervolg hierop! Petrus begint hier met: het **Geloof** dat ontwikkeld is vanuit die processen in 1 Petrus 4 & 5 → Ga nu eens zelf eens wat dieper in op 2 Petrus 1 :1-9 een prachtig en tevens broodnodig ontwikkelingspatroon m.b.t karakter van Hem in ons!

Als afsluiting van deze les nu alvast even iets meer over de wedergeboorte-een onderwerp uit een eerdere les zoals beschreven in: Johannes3: 5-7. Dit proces vindt plaats in het “Nieuwe Jeruzalem” in de: “Hemelse Tabernakel” en wel in de: “Ark van het Verbond”- lees hierover eens Galaten4: 26 waar het Nieuwe Jeruzalem onze geestelijke moeder wordt genoemd dus:

“de Moeder van de wedergeboren kinderen van God”!

In Les 7 zal ik hier ook nog wat dieper op ingaan-nu echter hier alvast het volgende: **Het Heilige der Heilige** van de **Tabernakel in de hemel** is een zeer geheiligde en veilige plaats met daarin de intieme ontmoetingsplek van El Shaddai de: “Ark van het Verbond”; Hier bevindt zich het met bloed besprenkelde verzoendeksel → een Intieme plek zoals de baarmoeder van een vrouw; hier vindt het hemelse proces plaats door: het creatieve Woord & de Heilige Geest van onze Heer. Een bijzondere evaluatie van de ontwikkeling en geboorte van onvergankelijk & onvernietigbaar leven met in zich het Goddelijk DNA! Lees hierover nu nog eens:

Ezechiël36: 26; Hebreë 10: 19-22; Johannes3: 5-17 & 2 Timoteüs1: 6 -7.

Deze innerlijke / nieuw geboren geest is de sleutel tot het te verkrijgen van een “Zoë” leven dus ook in ons hart-onze ziel en in ons geweten; dit laatste via processen als in Kolossensen3 & Matteüs 11: 28-30! Het nieuwe leven groeit onder de sterke hand en de zachte / liefdevolle instructies van onze Leidsman. Nu naar Stap 5 f met daar iets meer over enige:

“Bedieningen van de Heilige Geest”!

9. Symbolen en diverse manifestaties van de Heilige Geest

dit ook door:

Zijn medewerkers in de bediening

Een korte Introductie !

Nadat we in de hoofdstukken 1 t/m 4 enige aspecten over de Persoon van de Heilige Geest hebben behandeld nu ter afronding een les over enige: symbolen en uitingsvormen van de Geest van de Almachtige! Er zijn namelijk verschillende manieren van bewegen door deze Geest van de Heer Via een proces van intimiteit met & activiteiten in Hem leren wij Hem hierin steeds beter kennen. Geniet dus van dit onderdeel en blik ook nog eens terug naar de overige lessen van deze les.

9.1. Water:

Johannes4: 14 & 7: 38-39 / Jesaja44: 3; Hosea 6: 3 en 10: 12!

Beschrijving: dit spreekt over: wassen, reinigen en over lessen m.b.t.: lessen van geestelijke dorst en het brengen van verkoeling en verfrissing. Ook vinden we teksten m.b.t. het: Woord van God-dat o.a. functioneert als een waterbad!

9.2. Vuur:

Exodus19: 18; Maleachi3: 2; Mattheus 3: vers 11, Handelingen 2: 3
1Korinthe 3:12 -13, Hebreë 12: 29.

Beschrijving: hier gaat het over de vurigheid van geest en over compassie-denk nog eens terug aan die verschijning van onze Heer Jezus in Openbaringen i met ogen als vlammen van vuur de reflectie van Zijn Geest dit dus incl. Zijn verheerlijkte ziel-zie: **1 Petrus 1: 9 !**

9.3. Wind en /of adem:

Jesaja 40: 17-Ezechiël 37: 9-10 Johannes3: 8-Handelingen2: 2!

Beschrijving: dit spreekt over Zijn niet zichtbare aanwezigheid-van een merkbaar er zijn, ook over de levensopwekkende kracht vanuit Hem-lees ook eens in de Bijbel: **Fillipenzen 2: 13-16**

9.4. Olie:

**Jesaja 61: 3 en Lucas 4:18; Psalm 133; Handelingen 10: 38,
Jacobus 5:14; 1Johannes 2:20 & 27!**

Beschrijving: een Bron tot bovennatuurlijke bekrachtiging en toerusting van priesters en profeten en strijders-Balsem voor zieken en vreugde olie van de Heer ter versterking / bemoediging-alseen verademing tijdens de wat heftigere periodes in het leven!

9.5. De duif:

Genesis 1: 2-Mattheus 3: 16 & 10: 16.

Beschrijving: Hier gaat het over de subtiele: puurheid, vrede, lieflijkheid, tederheid en fijngevoeligheid van de Heilige Geest, eigenschappen die we ook behandeld hebben in o.a.hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 van deze les. Ook de Heer Jezus zelf leerde hier veel over aan zijn discipelen b.v. in: **Lucas 6 & Mattheus 11: 28!**

9.6. Het zegel / de verzegeling:

2 Korinthe 1: 22-Efeze1: 13 & 4: 30-2 Timoteüs 2: 19!

Beschrijving: bewijs van eigendom-identiteit & veiligheid. In de Romeinse tijd werden belangrijke poststukken verzegeld door een ringafdruk met lak: **Nu** brand de Heilige geest Zijn kenmerk in ons hart-de zetel van onze uit God geboren geest uit o.a. **Ezechiël 36: 26 & Johannes 3: 5-7 !**

9.7. Douw

Psalm 133: 1-3 & Hosea 14: 6.

Beschrijving: een Verfrissing voor het hart dit omdat dauw altijd in de nacht op het gras komt. Ook nu kan dit nog steeds gebeuren dan als een positief rendement uit de meest intieme momenten die God's kinderen met Hem ervaren!

9.8. De beloofde Gift:

Joel 2: 28-Johannes14:17-Handelingen 2: 38-39!

Beschrijving: De geweldige zegen voor de kerk die eerst alleen de Joodse dienst knechten van God ontvingen voor hun bedieningen als priesters / profeten en koningen. Vroeger kwam Deze als zalving **op** priesters-profeten en koningen van de Heer nu echter ook als een in-en-uitwendige zalving van de intieme aanwezigheid van deze Heilige Geest: in ons binnenste!

9.9. De Vinger van God

Lucas 11: 20 & Mattheus12: 28.

Beschrijving: Spreekt over hoe weinig God echt nodig heeft om demonen uit te schakelen of om ons aan te raken: Jezus wees met Zijn vinger de boze weg uit levens van mensen-Na de **Lucas 6** woestijn ervaring ging **Hij** uit in de kracht des Heren

9.10. De Hand van God:

1Koningen8: 46 en Handelingen11: 21!

Beschrijving: Een beweging vanuit de Heer die Zijn kracht vrijzet en demonstreert dit kan uiteraard ook door ons heen plaats vinden zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde door de

apostelen en diakenen in het boek Handelingen-een boek dat nog steeds in ontwikkeling is en waar wij deel van uitmaken!

9.11. De Arm van God

Jesaja 53: 11 & Efeze:1: 19-20.

Beschrijving-dit toont o.a.: God's geweldige potentie die nodig was om het lichaam van de Heer Jezus dat: tot zonde voor ons werd-uit de dood op te wekken en getransformeerd in een verheerlijkt lichaam terug te kunnen halen een geweldig wonder van kracht-ook voor ons!

9.12. Het Onderpand

2 Korinthe 1: 2 & 5: 5 en Efeze 1: 13-14!

Beschrijving: een klein deel / voorschot van de zegen en de erfenis wat we hier alvast ontvangen dit ten opzichte van wat er nog straks in grote volheid staat aan te komen werk dus ijverig met dat Voorschot-zie het als een talent om te vermenigvuldigen-zodat Hij straks tegen je kan zeggen: Wel gedaan jij trouwe dienstknecht; een essentie:"2/3 intimiteit als een Maria & 1/3 in het dienen als een Martha!

9.13. De Eerstelingen

Psalm 126:6; Romeinen 8: 23 & Galaten 5: 22.

Beschrijving: een kleine oogst nu-hoewel het veel lijkt-t.o.v. die oogst die straks die straks dus na het krijgen van ons nieuwe geestelijke lichaam uit **Fillipenzen 2**-komt dus de dan tot volle wasdom gekomen oogst uit: **Jacobus 1**-waar de Landman er terstond de sikkel inslaat: de oogst rijpt → **nu** al!

9.14. Nieuwe Wijn

Heilige Mattheus 9: 17; Efeze5: 18-20

Beschrijving: de Explosieve Bron van energie van de Heilige Geest. Dit kan aan gelovigen extatische vreugde geven die zich o.a.uit in: Zingen / juichen in lachen / dansen en gulheid. het Geeft kracht en moed in moeite en stootkracht waar nodig in acties. Vaak is wijn een synoniem van het Bloed van Jezus!-de kostbare genade Bron die daar voor eens en altijd op dat verzoendeksel is gesprekeld!

9.15. Belegen / Gerijpte Wijn

Jesaja25: 6 -10

Beschrijving: als bij de nieuwe Wijn; Nu gerijpt door een diepere en duurzame relatie met de Heilige Geest-hier ook iets over mergrijke spijs ←→ Over een dieper **Zoë**-Woord in ons!

9.16. De Wolk van God's heerlijkheid

Kronieken 5: 1; 1Korinthe 10:1-2!

Beschrijving: het onvoorspelbare / bovennatuurlijke verschijnen van God dat je echter kunt waarnemen door de vele activiteit eromheen. Deze zagen we ook al als de zuil (wolkkolom) overdag bij het volk Israël tijdens hun tocht naar Kanaän: Zelf ervoer ik deze Wolk een poosje geleden tijdens een speciale lichtval van een zonsondergang in een poster op de deur in meen kamer-awesome was dat!

9.17. Als een Stroom van Elektriciteit:

Markus 5: 23 -34; Lucas 6: 19 & Handelingen 19: 11-12!

Beschrijving: de helende kracht van de Heilige Geest in de genezingsbediening een speciale zalving die overdraagbaar is en door gegeven en ook onderbroken kan worden. Het werkt b.v. door middel van kleding en je kunt het aanraken-deze zalving is op te slaan in geheiligd & toegewijd hart-!

9.18. Als een Laserstraal

- Habakuk3: 4-2Korinthe 3: 18 en 1 Johannes1: 5.

Beschrijving: een geconcentreerde Lichtstraal! Zoals een laserstraal een 10 cm.-dikke ijzeren plaat kan doorklieven hierbij gebruik makend van vele spiegels. Zo werkt deze uitingsvorm van de Heilige Geest hier ook-dit aangezet door echt heftig geconcentreerde voorbede e/o zeer krachtige lofprijs!

Straks meer hierover in [Les 7](#) en dan m.b.t: het [Psalm 149](#)-proces in expressie naar God!

Het brengt de Geest in beweging en het breekt machten! Een zeer krachtig en effectief wapen in onze strijd tegen de in [Efeze 6](#) genoemde vijanden: specifiek in die gevallen waar gewoon bidden tekortschiet! Het is nl. God's verlangen dat het hart van Zijn mensen Zijn glorie en overwinning weerspiegelt! het Is een extra / doorbrekende Kracht gedurende dit proces van intensievere voorbede !

9.19. Als een Dynamiet-Kracht

[Handelingen 6: 8-1 Korinthe2: 4 & 2 Timoteüs 1: 6-7!](#)

Beschrijving: naast kracht van God hebben we ook als Stefanus het geloof en de liefde nodig dat deze kracht activeert: Hierdoor zie je dus bijvoorbeeld in zijn leven vele tekenen en wonderen en was hij zelfs zo close met de Heilige Geest dat hij zijn vervolgers en moordenaars kon vergeven. Dit is een extra sleutel tot het doorbreken in grotere wonderen. het **Geloven** komt door horen van **het Woord van God**: het is de katalysator die de lont aansteekt die verbonden is met het dynamiet en die ons toerust om deelname in deze efficiënte manier van strijden tegen het voor ons soms nog sterke: [Rijk van de duisternis!](#) Let hier echter wel op-we hebben door genade: [2 Pleiters voor de Troon van God!](#)

9.20. Afronding van deze les

Hiermee is deze les over: [de Heilige Geest van de Heer](#) voltooid! Een voorwerp dat ik in dit verband nog even wil noemen is: de [Menora](#), de Kandelaar met 7 armen die we o.a. terug vinden in de Tabernakel van Mozes & David en in de Tempel van Salomo ook wordt deze genoemd in het boek [Openbaringen](#) daar als symbool van een gemeente in transformatie uit [Openbaringen 2 & 3](#)

Een dringend advies:

Bestudeer deze les intensief en neem ook [Les 2](#) hierbij nog eens door!

Les 6 gaat over het: "[Woord van God](#)"! Neem m.b.t. deze les over de Expressie naar God alvast de volgende Schriftgedeeltes door:

[Job28-Jesaja25 & 55; Johannes1 & 3 en 1 Johannes1](#)