

Leeswijzer:

De verwijzingen naar bijbelteksten worden aangegeven in de schrijfwijze die daar heel vaak voor gebruikt worden.

Een verwijzing als **Ex. 1:10-15**, staat dan voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

De inhoudsopgave is aanklikbaar, d.w.z. dat je door op een regel te klikken, je snel naar de betreffende pagina gaat.

Inhoudsopgave

1. Enige introductie teksten tot Les 2	1
1.1. Over Sadock	1
1.2. Over Habakuk.....	3
1.3. Over Maleachi.....	3

Co - Werkers over:

"De vreze des Heren!"



1. Enige introductie teksten tot Les 2

Sadock → Ezechiël 43: 19 / 44: 15 - 28

Habakuk 1:2-4 / 2: 1 - 4

Maleachi 1:14-2: 2-11 - 3: 2-5 - 4: 2

1.1. Over Sadock

De man die met Zijn mannen volgens die “**innerlijke wet**”, van de levende woorden en de Geest van de Allerhoogste leefde!! -Ik geef sommige sleutel verzen als voorbeelden van zeer diepe lessen over dit onderwerp: "de vreze des Heren" - die zijn daar te vinden - vooral als leidraad voor ons en ook voor velen voor ons en de vele die nog zullen komen! Aan hen die geroepen zijn voor het kostbare (Openbaring 1:6) priesterschap!

In Ezechiël 43:19 zie je de liefde van God voor hen die volledig waren toegewijd aan zijn hart! -Lees nu ook eens over hen in Ezechiël 44:15 – 28! In het OT ging het vaak over de “natuurlijke” mens, maar dit voorbeeld leert ook veel over het “geestelijke” leven van de in Openbaring 1:6 genoemde speciale

priesters / krijgers! Enkele hoogtepunten hier! Een zuiver verbond: geen innerlijk contact vanuit het vlees - Zie:

Kolossenzen 3 en 2 Korintiërs 5:17 / tot en met geheel hoofdstuk 6!

Met als ultiem doel: het tot woning worden van: "*De Heere der heerscharen*"! Het leven in "linnen" vanuit die innerlijke transformatie van de ziel zoals in 1 Petrus 1:9 / Mattheus 11:28 - 30 en zoals beloofd in Ezechiël 26:36 – een zalving met die zeventvoudige Geest uit Jesaja 11:1 - 3

Hier staat wol voor vleselijke werken – dit alles is ijdelheid en niet aangenaam voor de Heere: religieuze werken / niet geboren vanuit een intieme relatie c.q.werken gedaan in het zweet! Ga nu eens naar Ezechiël 47: 1 - 2 In de Nederlandse NBG Bijbel: de rivier was gevuld met bruisend water uit de kamers van de priester Sadock - de Heer toonde mij dat dit de vrucht was van echte / zuivere aanbidding door heilige / toegewijde en passievolle priesters van GOD!! Kijk nu 's naar het resultaat: zij waren hierdoor door de Heere gekwalificeerd om te dienen: het offeren van " **Bloed**" en van het **vet** dit was *een groot voorrecht!* Ook werden zij gezalfd met wijsheid om anderen te leren dit door de Geest van Wijsheid in Jesaja 11: 2

Realiseer jij je dat het niet was toegestaan te verschijnen vanuit die innerlijke plek daar buiten in 't linnen, omdat de zalfolie heel krachtig was en de mensen kon treffen - die vurige en volledige intieme relatie is essentieel; ook voor ons - dit zien we bij Jezus in Jesaja 50: 4 -10 Zeer belangrijk is ook 1 Johannes 1:9 voor onze verlossing 'n sleutelvers tot het stoppen met zonde! U bent geroepen en in de voorgaande periode goed geschoold - nu zullen we naar 'n volgend niveau gaan in bediening. Veel is verfrissend en deze les zal u meenemen naar 'n volgend niveau in het Seminar maar het zal moeten komen vanuit onze geest; naar ons hart en naar onze ziel! Als een heilige transformatie van ons innerlijke wezen - nodig voor die hoge roeping en bediening van de Heere !

Een persoonlijke noot!

Deze *vurige / intieme relatie* is essentieel – hierin is Jezus (zoals Jesaja 50:4-10) ons **grote** Voorbeeld! – ! Je bent in de vorige periode van ons Seminar goed geïnstrueerd en toegerust – nu gaan we wat dieper naar 'n volgend niveau van bediening. Lees alsjeblieft ook Openbaring 19 – 't 2 de deel; dan in het bijzonder dat over het linnen en over de bruid! Veel over dit zal je kennis oprispen en het brengt je in de volgende klas van ons Seminar maar → het zal *vanuit je denken rechtstreeks in je hart en ziel terecht moeten komen!* Als een allerheiligste transformatie van je: ziel / hart en besef 't Is nodig voor die hoge roeping in bediening! Het is een heel belangrijk deel van ons dienen van God!

Over't eerste deel:

De praktische les op Facebook

Ik wil je vragen: *Ezechiël 43: 19 / 44:15- 28 / 47: 1- 2* en *48: 11* te lezen en ze geestelijk te toe te leren passen!! Al deze teksten hebben betrekking op elkaar en de inhoud is van enorm groot belang; dit om te kunnen begrijpen hoe je de mensen die je zult gaan dienen moet onderwijzen!!

Dus kan jij mij nu jou visie vertellen over de wol en het linnen; dus waar deze voor staan / herinner je hierbij over wat er in Openbaring 19 gebeurde!

Ja: ze staan voor puurheid / heiligheid

De bruiloft en Zijn voorbereiding via 't weven van het linnen gewaad hiervoor. De wol is een symbool voor het dienen van de Heer vanuit eigen kracht: stinkende vleselijke werken – functioneren vanuit die wol is verboden in de tempel!

Ja maar ook ter voorbereiding voor die strijders bruiloft – zoals genoemd in 19 het tweede deel – dit in ZIJN binnenkamer omdat: Hij het vlees haat en het een nare geur in ZIJN neus is: "Hij verdient de geur van Hooglied 4:11-14"! Merk hier ook op dat de maagd symbool staat voor het niet hebben van enig verbond met afgoden of vleselijk gedrag – herinner je ook hier: de Kolossenzen 3 / 1Petrus 1:9 en 2Korinthe 17:5 / hoofdstuk 6 processen met daarbij alles over de twee fases in voorbereiding tot 't Melchizedek priesterschap!!

Zijn privé tuin / bruid, als een bron van inzicht dat is een fontein vanuit ons nieuwe innerlijk zie: 1Petrus 1:9 over de zalving van de voltooide ziel en over het transformatieproces tot die vernieuwde ziel; dit tot een heerlijke geur in Zijn neus!

De NBG -vertaling laat ons hier: het heiligingsproces / de verheerlijking van onze zielen zien – gevolgd door de tijd van voorbereiding van de: “*Priesterlijke – verzoeningsbediening*”! Herhaal nu svp [Les 2 \(Reguliere lessen\)](#) en laat je erdoor verfrissen & neem *alsjeblieft* ook de teksten door die daar genoemd worden zodat je in geest/hart en ziel optimaal voorbereid zullen zijn voor die hoge roeping – !!

1.2. Over Habakuk

Hierbij zoals aangekondigd het vervolg van deze les - nu over: Habakuk - ook een profeet die de Heer vreesde en het kwaad om hem heen haatte! Kijk eens naar de volgende teksten

Jesaja 11: 1-3 → vers 3 / 50: 4-8 en Spreuken 8:13 - Psalm 45:8 / Hebreëën 1:9 en 5: 7 -10

De vreze Gods blijkt onder meer uit het leven van deze 3 mannen die hun bediening hadden in verschillende gebieden: Sadock en zijn priesters waren zeer trouw aan Hem en zij waren zijn favorieten!!

Een persoonlijke noot!

Habakuk – ook een profeet die de Heer vreesde en het kwaad om zich heen haatte! Kijk alsjeblieft naar de volgende teksten eerst:

Jesaja 11:1-3 → vers 3 & 50: 4-8 dan Spreuken 8:13 – Psalm 45:8 / Hebreëën 1:9 en 5:7-10

De vreze des Heren wordt gezien in deze 3 mannen van God die in verschillende gebieden actief waren: Sadock + zijn priesters waren Hem heel trouw en zij waren zijn favorieten!! Uit hun kamers welde het water van aanbidding op en voedde de heilige rivier van de Tempel! Onze Heer veranderde niet – dus onze aanbidding zal ook op deze manier zijn uitwerking hebben! Habakuk was zoals hierboven genoemd: profeet wachter / bemiddelaar!

Over ‘t 2 de deel:

De praktische sessie op Facebook

Zoals je ziet komt Habakuk op een hoger niveau in hoofdstuk 3 waar God hem laat zien *wie HIJ is* in het bijzonder in vers 14 en verder!! Hij is de soevereine God die besluit wie hij gebruikt en wanneer en Hij haast Zich om zijn geliefden en gezalfden te redden! Lees nu eens hoofdstuk 3 – lees alles (met aandacht) en laat het goed op je inwerken!

Ja dat heb ik gedaan – Habakuk kan God heel goed beschrijven zo welsprekend solide

Mediteer hier later diep op mijn vrienden want het is heel essentieel!!!

ok

Vers 14 - 15 Hij zal ons echt gebruiken als we goed voorbereid en gretig zijn om gebruikt te worden! Habakuk is werkelijk diep onder de indruk door Gods hartsgesteldheid en wezen en zijn ziel & lichaam weerspiegelen dit krachtig omdat hij weet dat “deze” GOD bij machte is om zijn leven helemaal over te nemen en alles tot HEM te leiden en hij begint HEM overvloedig te verhogen – Glorie!!

Amen!!!

Dit zou ons nog meer moeten overkomen - zoals in Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put → zij was echt dorstig en afgewezen; ze kwam bij de put in de middag al de anderen in de avond !!

1.3. Over Maleachi

Lees nu eerst nog eens:

Maleachi 1: 7 -10 + vers 14 / 2: 1-11 / 3: 3 - 5 en 4:2

Deze profeet / dienstknecht schrijft veel over priesters die afvallen van de Allerhoogste door verlies van respect voor de Heilige gedachten van God - toen begonnen ze onwaardige en mindere dieren te

offeren en ook begonnen zij afgoden te aanbidden en pleegden zij geestelijk overspel - de NBG zegt hier : dat dit werd veroorzaakt door een gebrek aan Geest!! Ook de mannen van Juda vielen terug - *Juda betekent lof* - dus God waardeerde niet langer hun lofprijzing. Dan in Hfd. st. 3: "*De Engel van de Heer*" neemt hen apart en brengt hen door een heftig proces van zuivering tot 'n nieuwe staat in hun bediening!

Vervolgens in hoofdstuk 4 vinden we 2 groepen: zij die hun innerlijk contact hadden verloren met Jahweh, en zij die nog steeds in liefde en trouw met Hem waren verbonden. - Lees en mediteer hier eens dieper over, hier blijkt: dat God degenen die getrouw zijn 'n prachtige zegen verleend nl die van een jonge geest en van 'n vreugdevol hart - de essentie van de houding die nodig is voor alle onze co – werkers !

Een persoonlijke noot

Zonder leiding door de Geest uit: Jesaja 11:3 worden deze brieven leeg & veroordelend!! In 2:1-11 vertelt God de mensen dat hij hun geklaag zat wordt; omdat de Heer hun geloftes op hun trouwdag had gehoord en zij de Heer niet trouw waren herschiep Hij hen één in lichaam en geest. Hij maande hen voor hun vrouw te zorgen en loyaal aan haar te zijn! Maleachi laat hier de pijn zien in het hart van zijn kostbare Vriend onze *Hoogste Heer* – het dringt hem hoofdstuk 3 te schrijven over: de schoonmaak van deze "*Juda – priesters*" dit door de "*heilige Engel van de Heer*"; Dan laat hij in hoofdstuk 4 de diep aan God toegewijde groep zien; die met groot ontzag voor Hem leefde – God was verheugd met hen en gaf hen geweldige beloften → lees hierover in het laatste deel van hoofdstuk 4 ok?!

Over 't 3 de deel

De praktijk sessie op Facebook

Kun je mij jouw idee geven over Maleachi – wat maakte hem speciaal vergeleken met de Melchizedek- priesters zoals beschreven in Openbaring 1:6 in Gods ogen?

Juist in het Melchizedek- priesterschap zal geen valsheid zijn. Geen bedrog, leugen of offer vanuit een fout motief. Jezus was puur, heilig, waarheid en licht → Hier werd die intieme relatie verknoeid! Dat is de reden dat Jahweh bedroefd werd om hun hartsgesteldheid!! Vergeet niet dat deze Les 2 gaat over de meest intieme & ontzagwekkende relatie met onze Heer!!

Ja – zoals wij als kerk de bruid van Christus zijn; moeten wij als zijn vrouw loyaal aan Hem blijven en aan Hem alleen; maar in de geest dienden zij afgoden – zoals in de Bijbel staat: *gebrek aan passie (geest) veroorzaakte dit*!! Genoeg passie wekt verlangen naar God's zaad = het levende Woord!! Dit ook door 'n intieme relatie met de Geest en het Woord zoals we dat bij Jezus zien in Jesaja 50: 4-10 & Jesaja 11:1-3! Dus faalden zij op 3 manieren hoewel de Heer hen gewaarschuwd had – toen vond de Heere 't genoeg → zelfs met Juda! Zij zongen zonder toewijding in hun hart dus in hoofdstuk 3 komt de Zilversmid heel heftig binnen! Maleachi 3:3-5 gaat over de komende Dag van het Oordeel waarop de Zilversmid het zilver van elke onreinheid zuivert. Zo worden zondige geesten geoordeeld. Na dat reinigingsproces accepteerde de Heer hun lofoffers weer.

Soms moet er 'n reinigingsproces plaatsvinden na meerdere waarschuwingen omdat Zijn heiligheid erbij betrokken is; Het gaat over Juda = lofprijs - dus Zijn aanbidders in actie!!

Ja ik vergat dat maar ik ben mij ervan bewust

Zij verloren ook die speciale geur die beschreven wordt in Jesaja 11:3. Lees dit svp ook!!

Ja dat was mijn volgende Les ik wachtte tot jij klaar was, 'n geweldige gedachten – ik denk daar hetzelfde over!

De *Vreze des Heren* kwam terug tijdens de reiniging! Jezus droeg die bijzondere geur genaamd vreze des Heren / **haat van het kwaad**! Het zorgde ervoor dat God Hem zalfde met enorme Psalm 45:6-7 en Hebreeën 1:9 vreugde!

Jesaja 11: 1-3: Er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaih, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

Ga nu eens naar Hebreëën 5:5-10 deze vreugde droeg Hem door alle processen – in voorbereiding op dat nieuwe *Melchizedek* priesterschap!

Oké

't Laatste vers als 'n vrucht van de relatie met de Geest uit Jesaja 11:3 → dit samen met de haat tegen het kwaad!!

Amen!!

Dus geven aan GOD als een vrucht van intimiteit. Kijk in Maleachi 4 – een groot deel van de menigte ging onderuit net zoals hun leiders – zoals een herder zo zijn de schapen; maar sommigen waren puur en bewaarden hun harten; Hij wil dat wij als Zijn priesters het verlangen hebben/krijgen zoals zij die God vrezen; Zijn geestelijke gunstgenoten daar - !!

Ik heb dat verlangen – !!

br Paulo!