

Leeswijzer:

De verwijzingen naar bijbelteksten worden aangegeven in de schrijfwijze die daar heel vaak voor gebruikt worden.

Een verwijzing als [Ex. 1:10-15](#), staat dan voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

De inhoudsopgave is aanklikbaar, d.w.z. dat je door op een regel te klikken, je snel naar de betreffende pagina gaat.

Inhoudsopgave

1. Co - W Stap 3a.....	1
1.1. Stap 3 a-1 .....	2
1.2. Stap 3 a-2 .....	7
2. Stap 3b .....	9
2.1. Stap 3 b -1 .....	9
2.2. Stap 3 b-2 .....	13
3. Stap 3c.....	17
3.1. Stap 3 c-1.....	17
3.2. Stap 3 c-1.....	23
3.3. Stap 3 c-2.....	25

## 1. Co - W Stap 3a

De [Co - Werkers](#)" verbindingsles tussen [Co W Stap 3c](#) & [Co W Stap 4](#)!  
[Openbaringen 1- 4 & 19 en Daniël 7: 7 - 13](#)



Enige informatie over verbanden tussen [Co W Stap 3c](#) & [Co W Stap 4](#)!

In [Co W Stap 3 c](#) ontmoetten we onze Heer Jezus in Daniël 7: 6 -13 waar Hij in de hemel arriveert op een wolk om eer van zijn Vader te ontvangen→ de inwijding om: *De eeuwige Koning*- te worden; dit samen met de autoriteit die bij deze benoeming hoort - Hij is dus nu de Commandant van de hemelse legers d.w.z over zijn vrouw zoals vermeld in Hooglied 4: 12 & 6: 10 en over de strijdende - engelen: gereed om Hem te volgen waar hij ook gaat!

**Hij is de:**

*Leeuw uit de stam van Juda & t Lam van God*

Direct na Zijn opstanding ontmoette onze Heer M v Magdalena die Hij niet toestond om Hem aan te raken : er moest n.l eerst iets gebeuren! Zijn: *"Bloed"*- moest gebracht worden naar de Vader in de hemel waar het moest worden gesprekeld op 't hemelse verzoendeksel dit voor de verlossing en verzoening van ons en voor nog vele anderen!

Helemaal voorbereid tijdens zijn bediening als priester tijdens zijn priesterschap op aardei - Hebreeën 7: 5 -10 ontwikkelde Hij door zijn verzet tegen de vleselijke begeerten die status - door zijn Vader verordend van: hemelse *Hoge Priester* volgens de orde van: *Melchisedec!* In [Stap 3 c](#) in Openbaringen 1 zagen we Hem ook in Zijn al volle glorie; gezegend met die *VREUGDE* en vol mededogen lopend tussen de 7 kandelaars; de 7 Gemeentes uit Openbaring 2 - 3! In [Stap 4](#) in Openbaring: 3 & 4. we zien hem als *het* Woord samen met *de* Heilige Geest als de verordende Hoge Priester met zijn reinigende bloed; zijn bruid zuiverend - en daarna in Openbaringen 19 ; Nu echter als:

[Commandant & Echtgenoot van de bruid!](#)

Na hun heerlijke feest en 't bruiloftsmaal in Openbaring 19 wordt hij getoond en trekt Hij ten strijde als 't *Woord van God* met zijn vrouw & strijd - engelen in *wit* linnen en op witte paarden: klaar voor de strijd - daar kun je over lezen in Openbaring 19. Deze witte paarden staan voor de:

*"Heilige Geest van God"* – 'k Hoop dat je nu deze 2 lessen kunt verbinden met behulp van deze informatie ! Nu naar de nieuwe serie lessen over: de *Heilige Geest* aangekondigd aan het einde van [Co - W Stap 4](#) beginnend met een intro over deze dierbare Persoon; inclusief een schema over de items die er aan gaan komen - bestudeer de Schriftgedeeltes die daar genoemd worden over de: *"Heilige Geest van God"* - wees gezegend met deze serie nieuwe lessen die ik binnenkort zal beginnen te delen met als 1e. [Co - W Stap 5 - Intro:](#)

[" De Heilige Geest van God"](#)



Zoals gewoonlijk kun je me ontmoeten voor elke vorm van informatie op mijn fb - chat of stuur 'n e-mail naar mijn account waarop ik je persoonlijk zal antwoorden - nu naar de volgende lessen van [Stap 5 Co Werkers](#) serie beginnend met:

[Co-W Stap 5 Intro: "Intro tot de Heilige Geest van God"](#) →

Wees zeer gezegend! [br Paulo!](#)

1.1. Stap 3 a-1

[Co-werkers - Stap 3 van: "R Pr. van God"](#)



### de “Grote Verzoendag”!!

Deze [Stap 3](#) van het 2 de Co-werkers semester bevat: [Stap 3 a](#) / [Stap 3 b](#) en [Stap 3 c](#) aangevuld met wat samenvattingen

**Hier het eerste déél :**

[Stap 3a](#) met als extra: 2 samenvattingen!

#### Jesaja 53

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begerd zouden hebben.

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4 Voorwaar, onze ziekten heft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

9 Men heeft Zijn graf bij de goddeloze gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

#### Commentaar

53:1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? De profeet laat ons zien dat maar weinigen de prediking van Christus en hun verlossing van

hem zullen ontvangen - Johannes 12:38 ; Romeinen 10:16 !. Dit betekent dat niemand kan geloven, behalve degene wier hart God aanraakt met Zijn Heilige Geest.

53:2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde: Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Het begin van Christus' koningschap zal klein en minderwaardig zijn in de ogen van mensen, maar het zal wonderbaarlijk uitgroeien voor God. Lees: Jesaja 11:1 !  
53:3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Dit was door Gods enkelvoudige voorzienigheid om zondaren op hun gemak te stellen - Hebreëën 4:15 !

53:4 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dat was de straf die uit onze zonden voortkwam, waarvoor Hij geleden en geboet heeft - Mattheüs 8:17 ; 1 Petrus 2:24 ! Wij oordelen het kwaad, denkend dat Hij gestraft werd voor Zijn eigen zonden en niet voor die van ons.

53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzelt. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij werd gestraft als verzoening voor ons 1 Korinthe 15:3 !

53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen – dit betekent dat de straf voor onze ongerechtigheden en voor de zonde zelf.

53:7 Toen betaling geëist was, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Maar Hij gehoorzaamde geduldig en gewillig Zijn afspraak met de Mattheüs 26:63 ; Handelingen 8:32 !

53:8 Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Van het kruis en het graf, nadat Hij veroordeeld was. Hoewel Hij om onze zonden stierf, zal Hij na Zijn opstanding voor altijd leven en Zijn dood was om het leven te herstellen van Zijn leden -Romeinen 6:9 !

53:9 Men heeft Zijn graf bij de goddeloze gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en er geen bedrog in Zijn mond geweest is. God de Vader gaf Hem over in de handen van de goddeloze en de krachten van de wereld om met Hem te doen wat zij wilden.

53:10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Doordat Christus Zichzelf opofferde gaf Hij het leven aan Zijn kerk, zodat zij voor eeuwig met Hem kan leven.

53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat betekent, de vrucht en het effect van Zijn werk, welke Zijn kerk zalig zal maken. Christus zal hen rechtvaardigen door 't geloof in Zijn woord, Hij doet door genade wat Mozes niet kon doen door de wet: rechtvaardigen !!

53:12 Daarom zal Ik Hem veel toebedelen, en machtigen zal Hij de buit verdelen, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in Zijn hand; onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Omdat Hij Zichzelf vernederd heeft, zal Hij verhoogd worden in glorie - Filippenzen 2:7-2:12 ! Voor iedereen die in Hem gelooft.

#### Een persoonlijke kanttekening:

Ik stem in met dit commentaar – wat mij diep raakte is wat er staat in mijn Reguliere Stap 1 a-b over: het verlangen van Jezus om de pijn van zijn Vaders hart weg te nemen toen de zonde in het spel kwam – al in Hebreëën 12 & Jesaja 53 laat Hij dit zien in de glorie van: 't koninkrijk

priesterschap als de vrucht op al zijn lijden! In Filippenzen 2 – het tweede deel; laat Paulus ons de verhoogde Jezus zien – Zijn geliefden die wandelen in de werken die Hij voorbereid heeft – **de** reden van grote bevrediging voor al Zijn lijden maar ook de vreugde van de mogelijkheid van verzoening tussen Vader en mens; 'k Heb 'n diep warme / diepere ervaring van Zijn grote glorie nodig! Petrus die de pijn kende na de verloochening van Zijn Meester citeerde ook Jesaja 53 en liet later zijn grote zorg als herder zien voor de Joden die in de verstrooiing waren in 1 Petrus 4 & 5.

**Extra:**

[Enkele teksten om te lezen!!](#)

Graag doornemen: Johannes 3: 14-17; Lukas 4: 18-21 / Leviticus 16: 9-22 over de 2 geiten die moesten worden geofferd; 1 Petrus 1: 9 dan Filippenzen 2:12 in vergelijking met vers 1-11 dan Johannes 3: 13 - 17!! In Lukas 4 kondigt Hij Zijn Jesaja 61 bediening aan! Johannes 3: 14 Golgotha 's kruis

1 Petrus 1: 9 de verheerlijking van de ziel ( NBG) van de mens de voltooiing van het Kolossenzen 3 proces! Neem alsjeblieft notitie van deze belangrijke teksten en lees ze zorgvuldig door - wees gezegend!

[De praktische Facebook sessie op deze:” C - W Stap 3 a – 1”!](#)

[br Paulo](#)

Waar refereert Johannes 3: 14 aan??

[br T - J](#)

Plaats in de woestijn tijdens de slangenplaag, Numeri 21: 8 - 9

[br Paulo](#)

Ja maar ook een schaduw van Jesaja 53 en de goddelijke bron van John 3: 16 -17!

[br T - J](#)

Oké

[br Paulo](#)

Door dat Offer en opstanding opende zich de bron van LEVEN voor ieder mens!

[br T - J](#)

Ja

[br Paulo](#)

Lukas 4 vs. 18 - 21 is na Zijn ontmoeting met de boze en kondigt Zijn bediening aan waarover in

[br T - J](#)

Jesaja 61 profeteert hier ook over !!

[br Paulo](#)

Lukas 4: de religieuzen werden erg boos door hun ongeloof – aan ons: verkondig het Goede Nieuws; onze Heer was goed onderlegd; zoals we dit al zagen in Jesaja 61!

[br T - J](#)

Oké

[br Paulo](#)

Er werd gezegd dat: Hij sprak met autoriteit en niet als een schriftgeleerde!!

[br T - J](#)

Ja!!

*(Dus volgende keer gaat 't o.a over: Jesaja 50: 4 - 10 / 11:1 -3 & Jesaja 61)!!*

*Nu even naar: Leviticus 16: 9- 22 !!*

[br T - J](#)

Klinkt goed ik vind deze mooi !!

[br Paulo](#)

Die Joodse Grote Verzoendag is een schaduwbeeld van wat er gebeurde op de grote dag op het kruis van Golgotha!

[br T - J](#)

Oké dat begrijp ik!!

[br Paulo](#)

Als eerste: een "vlekkeloos"- Lam dat bedoeld was als: verzoeningsoffer

[br T - J](#)

Absoluut

[br Paulo](#)

Probeer je te realiseren wat de diepere betekenis is van dit heilige offer aan GOD

[br T - J](#)

Dat doe ik

[br Paulo](#)

Op Golgotha werd alles vervuld in dat 1 voor allen / voor altijd offer!

[br T - J](#)

Ja

[br Paulo](#)

Realiseer je je dat 1 Petrus 1: 9 de vervulling is van alles van Kolossenzen 3 ?! Dit gehele proces werd voor het eerst vervuld in HEM Hebrëen 5:5 – 10! Nu dus naar Leviticus 16 – hier zagen we dus:

**Geit 1** Hij gaf Zijn nu integer bloed aan Abba als pleitgrond voor ons en als brug tussen Vader en mens van elke leeftijd – om uit te spreiden op dat hemelse altaar voor iedereen & voor altijd !!

**Geit 2** Zijn natuurlijke bloed – nu vol van zonden / ziekten vloeken & afwijzingen; kwam bij de boze dit als terugbetaling voor onze: "Het loon van zonde is dood" maar niet voordat HIJ uitriep: "Vader in UW handen beveel ik mijn geest " wat Zijn geest + Zijn verheerlijkte/getransformeerde ziel was! Toen schreeuwde Hij 't uit: "Het is volbracht"! Nog een voordeel voor ons: Hij brak de vloek van de wet omdat Hij aan dat kruis hing! Mediteer alsjeblieft heel diep hierop want het is de belangrijkste boodschap die ik ooit met iemand zal delen!

[br T - J](#)

Amen! - Nu is Hij opgestaan!!

[br Paulo](#)

Dit deed Paulus ook: "Alleen Christus en Die gekruisigd!

[br T - J](#)

Akkoord!!

[br Paulo](#)

Merk dit op: op het moment dat Jezus uitriep: "Vader - - - "! werd Hij : "DE OVERWINNAAR" \_! over ALLES en voor ALTIJD!! Na de schreeuw: "HET IS VOLBRACHT "Ging Hij daar naar onder en predikte Hij 3 dagen OVERWINNING – nam gevangenen en de sleutels van het dodenrijk met Zich mee!

Toen Hij opstond mocht Martha Hem nog niet aanraken omdat er eerst nog 1 ding moest worden gedaan: Hij moest Zijn HEILIGE – integere / reinigende BLOED naar de GENADE-troon in de hemel brengen Hij - onze eeuwige Hoge Priester zoals beschreven staat in Hebrëen 5:10 ! Lees dit nu alsjeblieft ook en ontdek dat dit de vrucht is uit Jesaja 53:11!

[br T - J](#)

Ja

[Nu als laatste: Filippenzen 2 – Alles hier boven vind je ook in deze 1 – 11 verzen!](#)

Vers 12: 2 grijpt terug op de verzen 1-10 en deze nemen ons mee naar: de verzen 13-16 de vervulling van: Jesaja 53:11! In de Nederlandse versie van "The fruit of His tremendous suffering" → Zijn: "koninklijke – priesters" zij die wandelen in ontzag voor Hem! Zoals: Johannes 17: 24 ons dat werken vanuit dat samenzijn met Hem laat zie ook: Openbaring 19 het 1e deel!

*Ga voor meer dieper inzicht hierin naar deze: [Co W Stap 3 lessen !!](#)*



Dit is het einde van deze éérste les van de [Stap 3 a - Co Werkers](#) lessen we gaan hierna naar les [Stap 3 a – 2](#); jullie veel zegen en tot over 'n poosje - !!  
br Paulo !

1.2. Stap 3 a-2

*'n Vervolg op de vorige 3a - 1 les"*



[Aankondigingen over de komst van de Heer](#)

Jesaja 61

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden hen die gebroken zijn van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten;

3 om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lof - gewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

4 Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie.

5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.

6 U echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidense volken eten, u zult u beroemen in hun luister.

7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn “en” Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.

9 Hun nageslacht zal onder de heidense volken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegd.

10 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mijn omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich ooit met haar sieraden.

11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.

### Commentaar

1 Dit is van toepassing op alle profeten en dienaren van God, maar hoofdzakelijk op Christus, Wiens overvloedige genade iedereen ontvangt, in overeenstemming met Zijn behagen om hen aan te raken die tot besef van hun zonden zijn gekomen.

2 Het moment waarop het de Heer behaagde Zijn goede bedoelingen met de mens te tonen, wat Paulus de volheid van de tijd noemde - Galaten 4:4! Want als God Zijn kerk bevrijdt, straft Hij Zijn vijanden.

3 Bomen die goede vruchten voortbrengen, zoals in Mattheüs 3:8.

4 “Van generatie op generatie” is een heel lange tijd.

5 Zij zullen klaarstaan om jou in elk opzicht ten dienste te zijn.

6 Dit is volbracht in de tijd van Christus door Wie alle gelovigen tot priesters en koningen zijn gemaakt ( 1Petrus 2:9, Openbaringen 1:6 en 5:10).

Lees Jesaja 6:11 - 13

7 Overvloedige vergoeding (Jesaja 40:2). De heidenen hadden in het verleden de Joden in hun macht, nu zullen de Joden dubbel zoveel macht over hen hebben en twee keer zoveel bezit.

8 Ik zal de offers niet aanvaarden van afpersers, bedriegers, hypocrieten of wie Mij van Mijn glorie berooft.

9 Dat gaat over ook de gemeente.

10 Hij laat zien wat de uitwerking is als zij hun bevrijding gaan ervaren.

### 'n Persoonlijke noot

Graag éérs de volgende teksten lezen:

*Jesaja 11: 1-3; 50: 4-8; 59 de laatste 5 verzen; 60: 1-5 & Lucas 4: 17-22 gelezen!!*

De nu zeer goed toegeruste Hogepriester begon zijn bediening - zoals we dat kunnen lezen in Lucas 4: 16-21 waar Hij zelf Jesaja 61 citeert → 'n prachtige aankondiging en verwijzing naar Hem als Hoofd van die priesters → In 1 Petrus 2: 9; Openb. 1: 6 en Hebreeën 12: 22- 24 zien we die groep priesters gevormd door de H Geest in 't proces van Kolossenzen 3 & 1 Petrus 1: 9 !!

Nu nog even naar Jesaja 61: Hier zien we de Heer Jezus – gezalfd door de 7voudige Geest vd Heer om velen te dienen – Johannes 3: 16 en wel speciaal de bloed gekochte kinderen van Hem; deelgenoten van Hem in het nieuwe door de H Geest verzegelde verbond; medewerkers in dat toffe verbond dit in tegenstelling tot de religieuze leiders: Farizeeërs & Sadduceeërs van die en onze tijd !!

Hier nog even 'n overzichtje m.b.t de bediening van deze priesters in wording – ze zijn geroepen om in grote wijsheid te wandelen om puinhopen uit het verleden op te ruimen dit als Zijn terabinten van gerechtigheid gefundeerd in 't gezonde & blijvende Woord vd Heer en geleid door zijn H Geest !

### De praktische chat dialoog

*Paulo*

Oké, heb je de bovengenoemde teksten doordacht ?

( T – J )

Ja, ze zijn ook gemarkeerd in mijn Bijbel.



*Paulo!*

Dus de opgestane Heer; die wist wat er allemaal over Hem geschreven stond, legde het de Emmaüsgangers duidelijk uit, waardoor hun hart in hun binnenste begon te branden, terwijl ze zo in de put zaten. Hij was getraind door Jesaja 11:1-5 en 50:1-10 met als resultaat een sterke / nieuwe identiteit. Toen was Hij klaar voor Zijn bediening; ontwikkeld in 't proces zoals beschreven in Jesaja 60: 17.

( T - J )

Ja, dat begrijp ik.

*Paulo!*

Het kostte Hem veel →zie ook; Hebreëen 5:5-10. Jesaja 61:1 kondigt Hem aan als **DE** gezalfde door die kostbare Geest - om te dienen. Dit laat enige aspecten zien van Hem/ons voor nu. In Jesaja 11:1-3.

( T - J )

Oké

*Paulo!*

Daar is Hij goed voor iedereen maar in het bijzonder voor degenen uit 1 Petrus 2: 8-10. Verwanten die gevuld zijn met het Woord en de Geest; in de geestelijke wereld staan bergen voor spirituele krachten en staat de berg Sion voor de Heilige Geest / het Woord van God. Hebreëen 12:22-24 schrijft hierover. In vers 3 na bevrijding, heling en genezing van het hart & de ziel volgen de Ezechiël 36:26-processen. Resultaat: krachtige priesters / strijders van de Allerhoogste; In vers 6 gaat het over: onze roeping; →

Lees nu eens opnieuw Jesaja 61:1-6!

( T - J )

Amen!!!

*Paulo*

Een mooie aankondiging van de gloriezon die opkomt over de bediening van het Melchisedec – priesterschap; Jesaja 61:8 is hiermee verbonden. Dan in vers 10 en 11 een aanbedding en verhoging van YAH. voor Zijn genadegaven: zij waren zich ervan bewust dat het de Meester was. Voeg dan Jesaja 62:1-8 toe – over die Goddelijke bediening zelfs: wachters en profeten op de muren en besef: Kolossenzen 3; Romeinen 12 & 2Korintiërs 5:17 t/m hoofdstuk 6 beschrijven deze ontwikkeling op 'n excellente manier; 't Is de weg die leidt tot ontwikkeling in goddelijke wijsheid!

( T - J )

Dankjewel.

*Paulo*

Volgende keer starten we met enkele teksten uit Lucas & ook met iets uit Johannes 1 & 3 - veel zegen bij de verwerking van deze: [Co werkers: Stap 3 a 1](#) & [Stap 3a 2!](#)

[br Paulo !](#)

## 2. Stap 3b

### 2.1. Stap 3 b-1

[Jezus die z'n bediening uitwerkt onder ons](#)

In 't Johannes Evangelie!



[Iets mbt Jezus in b.v. Johannes bv Johannes 1: 1-12](#)

[Johannes 1:1-12](#)

- 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
- 2 Dit was in het begin bij God.
- 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
- 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
- 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
- 6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
- 7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
- 8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
- 9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
- 10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
- 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
- 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

[Commentaar op Johannes 1:1-12](#)

De Zoon van God is van één en dezelfde eeuwigheid, en van één en hetzelfde wezen / natuur als de Vader en dat vanaf het begin, zoals de evangelist zegt in 1Johannes 1:1 !Hij zei: dat het Woord geen begin heeft, Hij was er al toen God alles begon te maken wat gemaakt is

*Het lidwoord "het" laat ons de bijzondere uitverkiezing boven alle anderen zien en maakt een verschil tussen dit "Woord" (de Zoon van God) en de wetten van God, die ook "Het woord van God" genoemd worden. Het woord "bij" laat zien dat het om verschillende personen gaat – dit woord "Woord" wordt het eerst genoemd in de zin en is het onderwerp van de zin. Het woord "God"*

*staat in een lagere rangorde en is het gezegde in de zin.*

1:3 De Zoon van God verklaart dat zijn eeuwigdurende Godheid dezelfde is als die van de Vader, beide door het scheppen van alle dingen en ook door het behouden ervan. In het bijzonder door de voortreffelijke gaven van rede en begrip waarmee Hij de mens vervolmaakte boven alle andere schepselen. Paulus geeft hier uitleg over in Kolossenzen

1:15-16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten: alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen vinden hun bestaan samen door Hem.

1:4 Dit betekent "door Hem": en dit is op de Hebreeuwse manier opgesteld, wat betekent dat door Zijn wil en werkende kracht al het leven op de wereld komt. Dat wil zeggen, zelfs in die tijd waarin alle dingen door Hem gemaakt waren, want anders had Hij gezegd "Leven in Hem"

en niet “Leven was” – die kracht die ons reden en begrip geeft om Hem te (er)kennen, Die ons zoveel geeft.

1:5 Het oog van de mens is donker geworden, maar toch is er genoeg helderheid om te kunnen begrijpen zonder excuus.

1:6 Er is een andere volle manifestatie van de Zoon van God, die de mensen opschudde: de stem van Johannes, die de heraut van Christus is.

1:9 Toen de Zoon van God zag dat de mens niet erkende wat Hij allemaal gedaan had, hoewel Hij hen de mogelijkheid had gegeven om het inzicht te hebben, begaf Hij zich onder de mensen, zodat zij Hem met hun fysieke ogen konden zien, maar toch erkenden en /of ontvingen zij Hem niet.

**Lees nu eens:**

*Johannes 3:5-7; 3:29 & 17:20-24*

### Jesaja 12

1 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.

2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en Psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

*3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.*

4 Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

5 Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!

6 Juich en zing vrolijk, inwoonster dan Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

### 'n Extra commentaar op Jesaja 12

Dit is een lofzang op →de tijden van de Messias

De lofzang in dit hoofdstuk is van toepassing bij de terugkomst van de ballingschap van Israël naar het beloofde land. Jesaja schreef dit tijdens de ballingschap. Ook is deze lofzang van toepassing als een zondaar vrede en blijdschap vindt in het geloof, als hij na het belijden van zijn schuld vergeven is en zijn vrede vernieuwd is, als hij voor de troon van God in de hemel staat. De zegeningen die Jezus Christus voor ons verwierf roepen op tot grote dankbaarheid. Door Jezus Christus werd “Gods rechtvaardige veroordeling omgezet in Vrede & Gerechtigheid”!

Ons wordt hier geleerd in God te triomferen en ons vertrouwen op Hem te stellen. Ik vertrouw erop dat Hij mij voorbereidt op mijn zaligmaking en mij hierdoor behoudt. Ik vertrouw Hem alles toe en twijfel niet, want Hij zal alles doen medewerken ten goede. Geloof in God is een soeverein middel tegen kwellende angsten.

Diegene die God voor z'n karretje wil spannen en die Hem niet willen loven en prijzen wandelen in het donker. We moeten Hem de eer geven die Hem toekomt en ons daardoor laten troosten. Onze redding komt voort uit de liefde van God de Vader, het komt tot ons door God de Zoon, en het wordt gebruikt door de nieuw makende kracht van de Geest.

Wanneer dit gezien wordt in geloof, leert de bevende zondaar op God te hopen en wordt hij gered van angst. De zuiverende en heiligende invloed van de Heilige Geest wordt vaak aangeduid met het symbool: “*levend water*”. Dit stroomt door de bemiddeling van Christus en wordt overgedragen in onze zielen op Gods gebod. In elk aspect van ons leven kunnen wij bronnen van redding aanboren en wij *mogen* scheppen van het water van leven en troost.

In het tweede deel van dit lied, de verzen 4-6, moedigen gelovigen elkaar aan om God te prijzen. Verschillen in ideeën over bepaalde onderwerpen zouden de harten van de christen niet van Hem mogen scheiden. Laten wij ervoor zorgen dat wij ons daarvoor hoeden en zeggen: Kom, gezegende van mijn Vader, ontvang het koninkrijk wat voor jou klaarligt vanaf het begin van de wereld.

### Daniël 2:20-21

Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet

koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben.

Commentaar over:

Daniël 2:20-21

Daniël bad nederig dat God hem bekend zou maken wat de bedoeling van de droom van de koning was. Biddende vrienden zijn waardevol; en wie in de gebeden voor anderen verlangen worden de grootste en beste mannen & vrouwen van God! Wij vinden onze vrienden waardevol. Speciaal in het gebed. En waar we ook voor bidden, we kunnen het niet anders verwachten dan als de gave van Gods genade. God vraagt ons onze verlangens en zorgen in ons gebed bij Hem te brengen.

Hun pleidooi voor God was het gevaar waarin zij verkeerden. De genade waar Daniël en zijn vrienden om baden, werd geschonken. De fervente gebeden van rechtvaardige mannen vermogen veel. Daniël was God dankbaar dat Hij het hem bekendmaakte, wat de levens van hem zelf en zijn vrienden redde. Hoeveel te meer moeten wij God dankbaar zijn dat Hij ons de grote redding van onze zielen bekend maakt voor degenen die niet wijs en verstandig zijn naar Zijn maatstaven!

*De facebook – Chat - sessie van deze les: [Stap 3 b 1](#)*

**Over Jesaja 11:**

De wortel van David

br Paulo

Las je hier dat wat ik schreef over mijn punt van aanpak?

T-J!

We delen in zijn priesterschap erfdeel - dit door zijn barmhartige genade - van de Hebreëen 12:22-24 Zion; Jesaja 11:10 toont de wortel van David; genoemd in de verzen 1-5 waar Hij als een Banier verschijnt om zijn overblijfsel te bevrijden - in de tegenwoordige gemeentes zijn mensen nog vaak lauw / niet zo diep besneden van hart.

br Paulo

Vergeet niet de 3 soorten van strijd n.l: die tegen ons eigen vlees, dat kan worden bestreden door te stoppen het te voeden - het neerhalen van de bolwerken in onze geest door het toepassen van Kolossenzen 3: 1 - 4 en de strijd tegen de kwade machten door het beoefenen van de 1ste twee verzen - hier is Hij als Banier naast ons om deel te nemen aan de strijd en oorlog tegen :Egypte en Assur, waar Egypte = wereldsgezind en Assur = geweld - vaak de laatste vijanden in onze strijd tot overwinning!

Ook noemen wij hier Hebreëen 12: 1-5 'n oefening door 't leren gericht te zijn op Hem en Jesaja 35: 1-4 als een voorbeeld van gereedschappen waarin wordt voorzien tot deze strijd. Ik heb nog toegevoegd Hebreëen12: 16 **gelijk aan** Jesaja 35: 10 het onthullen van het kwaad maakt een snelweg naar Sion - voor Zijn overblijfsel!

Dus als God "grip" krijgt op onze banden met Assur / Egypte en ook op die met Babel, dan – breekt het licht door / Zijn woede verandert dan in genade nadat de vlek van de zonde smelt, dan kunnen wij vanuit de horizon de zon op zien komen zoals in hoofdstuk 12 : 1! Babel was een religieuze macht in Zacharia 2 / 3; weet je nog? Als resultaat breekt het vertrouwen door in plaats van angst - !

T-J!

YAH wordt KRACHT in ons en een NIEUW LIED komt eruit - dan barst er een grote lofzang uit van uitbundige vrijheid, een kreet van vreugde en gejuich door het zingen voor de ALLERHOOGSTE Heer!

br Paulo

Mediteer hier eens wat meer op want het zijn zeer krachtige sleutels - wij die opgroeien in de erfenis van Hebreëen 12: 22-24 dienen te onderzoeken in deze dingen die zeer krachtig zijn zoals je dit zag tijdens het proces van Psalm 149. Lees nu eens opnieuw Jesaja 12: 4-6 en Hebreëen 12:22-24. Studeer over de houding van hun harten van hen in Jesaja 12 die slechts een schaduw is van Hebreëen 12 - er is nog veel groei nodig!

**Nu naar**

***Daniël 2:17 -24*** ( Gelieve dit te lezen)!!

De koning was furieus en wilde zelfs doden als er geen uitleg kwam! Daniël ging naar zijn drie vrienden met een ernstig gebedsverzoek; toen baden zij samen in *eenheid* tot God en God gaf genade aan zijn zeer trouwe vriend door hem de openbaring te geven van de droom: Daniël barst uit in aanbidding! Nu voor de wijsheid en kennis die de Heer aan Daniël schonk !!

Je ziet Gods heerlijkheid werken door Daniël als hij Arioch verzoekt de wijze mannen niet te doden. Arioch had Daniël kunnen weigeren maar dat deed hij niet, maar bracht hem onmiddellijk naar de koning. Zo de vrucht van het in overeenstemming leven met God en in nauwe / trouwe Gemeenschap met Hem is een diepe goedheid van God aan de geliefden van hem! Dus een 2e niveau van glorie!

**Dit voltooid "Stap 3 b 1 Co - werknemers";  
Graag mediteren op de toegevoegde Scripts!!**

Veel zegen met het verwerken van deze les en tot de volgende - [br. Paulo!](#)

## 2.2. Stap 3 b-2

**Iets extra's over:**

***Het evangelie naar Lucas !!***



**Sommige toffere dingen in 't evangelie va Lucas**

**Lucas 2:47 - 48**

*47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.*

*48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.*

**Lees svp Lucas 4: 14!**

**Commentaar**

En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving de Heer.Jezus, weerstond de boze en kwam zegevierend uit de woestijn en met grote autoriteit begon Hij te preken over alles wat over Hem geschreven was, bijvoorbeeld in [Jesaja 61: 16-22](#).

**Lees nu ook : Lucas 6: 12 - 38!**

**Commentaar**

Door Zijn nachtelijke ontmoetingen met Abba zegende de Heer hem met 'n helder inzicht van daaruit waarschuwde Hij de Schriftgeleerden – zegende Zijn jongelingen en voedde de hongerende mensen

met als doel hen te voorzien met die innerlijke schat van Matt. 11: 28-30 'n hart als die priesters van de Leeuw / 't Lam - die we zien in Openbaringen 1: 6

[Lucas 7: 37 - 38 / 44 - 50](#)

37 En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee.

38 En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.

44 En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw?

Ik ben in uw huis gekomen en water voor Mijn voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd heeft zij ze afgedroogd;

45 u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen;

46 Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt die heeft weinig lief.

48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.

49 En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden: ["Ga heen in vrede"](#)!

[Commentaar](#)

Deze zondares toonde onze Heer Jezus haar respectvolle liefde en Jezus bestrafte de Farizeeër voor zijn houding m.b.t de aanbidding van deze vrouw – Jezus proefde haar oprechte & berouw -volle hart:

*["De zalving vanuit 'n diepe toewijding raakt onze Heer diep" !](#)*

**Lees nu svp nog:** [Lucas 8](#)

[Commentaar](#)

Over de gelijkenis van de zaaier en het zaad: de aarde staat voor de bodem van ons hart – en de Zaaier is onze Heer die het Zaad – 't Woord van God - zaait in onze harten; essentieel is hier de conditie en de voorbereiding van die harten! Onze Heer verlangt naar 'n zeer grote en rijpe oogst – Hij wil onze harten daartoe diep en krachtig voorbereiden

**Lees nu opnieuw aub:**

[Lucas 1:42-56; 67 - 80 / 2:28-35 en 4:17-21](#)

[Lucas 1:42-56](#)

Maria - die toegewijd was – zingt hier haar lied van aanbidding voor de Hoogheilige !!

[Lucas 1:67 - 80](#)

Zacharias over Johannes en over Jezus de Verlosser en Schepper van een onverschrokken volk van vreedzame / heilige dienaren en over Johannes de Doper, die ging als roepende in de woestijn voor Hem uit!

[Lucas 2:33 – 35](#)

Over Simeon en Anna - er zou een zwaard Maria's hart doorboren, dit komt terug in Psalm 22; Jesaja 61 verwijst hier naar in Lucas 4:14 en in de verzen 16 - 22 niet gewaardeerd door de religieuzen in die tijd die Hem van die berg wilde werpen.

Maar hij liep weg omdat 't zijn tijd nog niet was!!!

[Lucas 6:12-38](#)

Enkele belangrijke beginselen worden hier vergeleken met Romeinen 12: 1-2 en later vanaf vers 9 evenals over Kolossenzen 3 vanaf vers 4 - over bijvoorbeeld: "vergevend en nederig volgen" en over: het oordeel overlaten aan God!

[Lucas 7:37-38 / 44-50!](#)

Over die slechte vrouw die Jezus zijn voeten zalfde met peperdure geurende – mirre, gewaardeerd op 1 jaar inkomen en die ze afdroogde met d'r haar. Een zeer nederige houding; een keertje zag ik dat uitgebeeld in een dansexpressie – hier echter berispte Hij de Farizeeër zeer ernstig!

Lucas 8:4-18

Over de zaaier en de bodem van het hart! Om een goede oogst te kweken – heeft de Heer zachte en op Hem gerichte harten nodig en een houding die niet genoeg neemt met minder dan 100% winst; wegijkend van verdriet / rijkdom / wellust want Satan gebruikt die valstrikken : de Hebreeën 12: 1 - 6 & Kolossenzen 3 : 1 - 4 processen zijn hier van essentieel belang!!

Lucas 24: 1 - 35

Ga 't lezen en beef hoe Jezus zich aan hen openbaart → laten wij naar onze vrienden gaan die eenzaam, verdrietig de weg lopen in de woestijn naar Emmaus!!

Lucas 23 & 24

*Het verwijst sterk mijn sessie van  
 2 weken geleden over: 't goddelijke en edele !!*

Vooraf: Lucas 23:13-35 over die ontmoeting van onze Heer met die 2 diep depressieve en gedesorïenteerde jongeren van Hem en de manier waarop Hij samen met hen vertrekt en zijn vurig innerlijke schat deelt van het levende woord, alles wat over hem is geschreven in het O.T. dit wakkert hen aan – hun zielen ontvingen de vurige woorden en 't begon van binnen in hen te gloeien - daarna thuis drongen zij er bij Hem op aan om te blijven:

Hij brak het brood en zij herkende zij hem. Met / diepe grote vreugde als resultaat! Ik verlang echt naar meer van deze houding zoals we deze zien in Hooglied 4: 11-13 en wel in ons allen hier - zo de behoeftige zullen worden vervuld en bemoedigd en: meer en meer in Hem ontwikkelen!

FB – chat- dialoog van de les Co W Stap 5 b - 2

Lucas 1: 42 -56; 67 - 80/2: 28 - 35

br Paulo!  
 Lucas 1: 42 - 56  
 Maria - die was toegewijd - zingt hier haar lied van aanbidding aan de Allerhoogste!!

T J  
 Ben ik nu aan het lezen

br Paulo!  
 Lukas 1: 67- 80  
 Zacharias over Johannes en over Jezus de Verlosser en Schepper van een onbevreesd volk van vreedzame heilige dienaren en over Johannes de Doper die vóór hem als een stem in de woestijn ging!

T J

Ja  
br Paulo!  
 Lucas 2: 40 en 47 - 48  
 Over Simeon en Anna - hier zou een zwaard doordringen in de ziel van Maria dit zien we in Psalm 22 ; Vergeet niet dat ik in Jesaja 61 hier vorige week verwees naar Lucas 4: 14 en dit werd in de verzen 16 - 22 niet op prijs wordt gesteld door de religieuzen die Hem van die berg af wilden werpen, hoewel Hij door hen heen weg liep dit omdat Zijn tijd nog niet voorbij was !

T J  
 Ja

*br*

*Paulo!*

Lucas 6: 12 -38  
Enkele hoofdprincipes hier te vergelijken met Romeins 12: 1-2 en dan later vanaf vers 9 en ook met Kolossenzen 3 vanaf vers 4 - ons voorbeeld!

T - J

Vergevingsgezind / nederig navolging - God laten oordelen!

*br Paulo!*

Luke 7: 37 - 38/44 - 50!

Over die slechte vrouw die zijn voeten zalfde met zeer duur parfum – Mirre!  
Waarde: 1 jaar inkomen en zij droogde met haar haren Zijn voeten af; 'n zeer nederige houding - zoals ik dat eenmaal heb gezien in een dansuitdrukking – !!

T - J

Ja, ik ben hier bij het lezen van de Schrift

*br Paulo!*

Lucas 8: 4 - 18

De zaaier en de bodem.

T - J

'n Krachtige boodschap Ik hou van de gelijkenis van de zaden / Zaaier en 't doet me denken aan hoe vaak onze houding nog niet zo is.

*br*

*Paulo!*

Om een goede oogst te kweken - heeft de Heer zachte / tedere en goedgerichte harten nodig en een innerlijke houding die niet tevreden zal zijn met minder dan 100% en die afstand wil / zal gaan nemen van verdriet / rijkdom / lusten zoals Satan die als vallen zal gebruiken: Hebreeën 12: 1-6 / Kolossenzen 3: 1-4 zijn hier essentieel !!

T

-

J

Sommige bodems zijn rotsachtig, sommige met onkruid, sommige stekelig en anderen  
*rijk aan liefde* zoals Jezus ons heeft liefgehad

*br*

*Paulo!*

Ja - bestudeer alsjeblieft ook mijn laatste bericht!

T

-

J

Een glorieuze genade !!!

*br*

*Paulo!*

Luke 24: 1 - 35 & Luke 23: 13 – 35

Ga deze eens lezen en laten we nu naar onze vrienden gaan die de eenzame trieste weg in de woestijn naar Emmaus lopen! Ga ook terug naar mijn opmerkingen hier boven over dit onderwerp ok?

T

-

J

Ja

Over die ontmoeting van onze Heer met die 2 diep depressieve jongeren van Hem - precies zoals Hij zich met hen heeft verbonden en begint uit zijn innerlijke schat vol



vuur en van levend Woord om alles over Hem in de O.T. te delen deed hij ze wakker worden - Hun zielen vatten vol vuur en het begon binnen in hen te gloeien - toen bij hun thuis aankwamen stonden ze erop dat Hij zou blijven: *Hij brak het brood* en daar herkenden ze Hem met een grote blijdschap als resultaat!

*Ik verlang meer naar deze houdingen van Hooglied 4: 11 -13  
in ons allemaal hier - dus het nodige zal worden gevuld en meer worden  
aangemoedigd en ontwikkelen in HEM!*

Hiermee is deze **Stap 3 b 1,2** – voltooid; Veel zegen en tot onze volgende les *br.*  
*Paulo!*

### 3. Stap 3c

#### 3.1. Stap 3 c-1

#### *Jezus sinds Zijn hemelvaart*



*'n Nieuwe periode in Jezus en ons leven !*

#### **Openbaring 1**

*Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienst knechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.*

*Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.*

3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,
5. en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die Ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
6. Die ons gemaakt heeft tot *koningen en priesters* voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.
8. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.

10. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

11. Die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.

12. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken - toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.

13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel;

14. en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam,

15. en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.

16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een twee snijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,

18. De Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. en Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

19. Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.

20. Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

#### Commentaar

Vers 1-2: Hier zien we wat we noemen de oorsprong van dit Boek. Het is de openbaring van Jezus Christus. De hele Bijbel is dat; want alle openbaring komt door Christus en alles wijst naar Hem; in het bijzonder in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door Zijn Zoon en met betrekking tot Zijn Zoon – Jezus Christus, wilde als Koning van Zijn kerk laten weten hoe Hij verder zal regeren en als profeet van de kerk hoe het hierna zal zijn.

2. Het is de openbaring die God gaf aan Jezus. Hoewel Christus Zelf God is en daardoor Licht en Leven in Zichzelf heeft, blijft Hij in de rol van Middelaar tussen God en mensen. Hij ontvangt Zijn instructies van de Vader. Onze Heer Jezus is de grote beheerder van goddelijke openbaring; het is aan Hem en aan de Heilige Geest te danken dat wij weten wat wij kunnen verwachten van God en wat Hij van ons verwacht.

3. Deze geopenbaarde Christus werd gestuurd en bekendgemaakt door Zijn engel - aanschouw hier de wonderbaarlijke orde van goddelijke openbaring. God gaf het aan Christus en Christus liet het een engel doorgeven aan de kerken. De engelen zijn Gods boodschappers; zij bedienen de geesten van de geredde mensen; nu ook: legermachten. van de Heer Zij zijn Christus' bedienenden; vorstendommen en krachten die zich onderwerpen aan Hem; alle engelen van God zijn verplicht Hem te aanbidden.

4. De engelen maakten het bekend aan de apostel Johannes. Zoals de engelen de boodschappers zijn van Christus, zijn de dienaren de boodschappers van de kerken; wat zij ontvangen vanuit de hemel, mogen zij aan de kerken bekendmaken. Johannes was de apostel die voor deze bediening uitgekozen was. Johannes was Zijn geliefde discipel. Hij was, in het Nieuwe Testament, wat de profeet Daniël was in het Oude Testament, een door Jezus zeer geliefd mens.

Hij was de dienaar van Christus; hij was een apostel, een evangelist en een profeet; hij diende Christus in al deze drie bijzondere bedieningen van de gemeente. Omdat de openbaring niet alleen bedoeld was voor het gebruik door de bijzondere dienaren van Christus' gemeente, maar voor al Zijn dienaren, de leden van de gemeente; heeft iedereen recht op de wijsheid

van God en iedereen heeft er ook iets aan. Hier hebben we het onderwerp van deze openbaring, namelijk:

*De dingen die binnenkort zullen gebeuren!!*

De evangelisten geven ons een inzage in de dingen die gebeurd zijn; profetie geeft ons een inzage in de dingen die komen. De apostel geeft inzage in wat hij in de Geest hoorde.

Er werd een alarm gegeven met te geluid van een trompet en toen hoorde hij een stem, de stem van Christus die Zichzelf verbond aan het karakter wat vooraf gegeven was, de Eerste en de Laatste, die de apostel bevel gaf om de dingen op te schrijven die nu aan hem geopenbaard werden en om het direct te sturen naar de zeven Aziatische gemeente van wie de namen genoemd werden.

Onze Heer Jezus, die onze redding bewerkstelligde, trok de aandacht van de apostel door Zijn glorieuze verschijning als met het geluid van een bazuin. Wij weten nu eveneens hoe Hij eruit zag. Johannes draaide zich naar de stem, om te kijken van Wie die was en waar die vandaan kwam; en toen voltrok zich een wonderbaarlijk visioen voor zijn ogen:

1. Hij zag een voorstelling van de kerk: het symbool van zeven gouden kandelaars, zoals uitgelegd in het laatste vers van dit hoofdstuk. De kerken worden vergeleken met kandelaars omdat die het licht van het evangelie mogen (uit)dragen. De kerken zijn geen kandelaars: alleen Christus is ons Licht, en Zijn evangelie is onze lamp maar zij ontvangen hun licht van Christus en het evangelie en houden het op om anderen te verlichten. Het zijn gouden kandelaren omdat zij kostbaar en puur zijn, vergelijkbaar met puur goud; niet alleen de oudsten, maar alle levende leden van de kerken zouden zo moeten zijn; hun licht zou moeten schijnen om anderen aan te steken tot eer van God.

2. Hij zag een voorstelling van de Heer Jezus Christus in het midden van de gouden kandelaren, want Hij had beloofd om altijd bij Zijn kerken te blijven tot aan het eind van de wereld om hen te vullen met licht, en leven en liefde; want Hij wakkert de ziel / geest van de kerk aan. En hier zien we de glorieuze staat waarin Christus verschijnt in verschillende situaties.

*“Hij was gekleed in een gewaad tot aan de voeten, een prinselijk en priesterlijk gewaad, wat duidt op rechtvaardigheid en eer. [2.] Hij droeg een gordel van goud en een borstplaat van de hogepriester, waarin de namen van zijn mensen waren gegraveerd; Hij stond klaar om het werk van een Verlosser uit te voeren. [3.] Zijn hoofd en*

*haar waren zo wit als wol of sneeuw. Hij was en is – de Oude van dage. Zijn grijze hoofd was geen teken van veroudering, maar het was juist een kroon van glorie”*

[4.] “Zijn ogen waren als een vuurvlam: stekend en binnendringend in de harten en nieren van mensen, angstaanjagend voor zijn tegenstanders. [5.] Zijn voeten waren als fijn brandend koper, sterk en standvastig om Zijn eigen belang kracht bij te zetten, zijn vijanden te onderwerpen en hen tot poeder te vermorzelen. [6.] Zijn stem was als het geluid van veel water, als van veel rivieren die samenvallen. Hij kan en zal van Zichzelf laten horen aan degenen die ver weg zijn en aan hen die dichtbij is.

Zijn evangelie is een krachtige en machtige stroom, die gevoed wordt door de bovenste bronnen van onbegrensde wijsheid en kennis. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand, dat zijn de oudsten van de zeven gemeenten, die onder Zijn gezag vallen, zij hebben allemaal hun licht en invloed van Hem en worden zeker bewaard door Hem. [8.] Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard, Zijn Woord, die zowel kon verwonden als helen!

[9.] Zijn voorkomen was als de stralende zon, met een verblindende kracht en helderheid die de ogen van stervelingen niet kunnen verdragen. De indruk die deze verschijning van onze Heer Jezus Christus maakte op de apostel Johannes zien we in vers 17:

Hij viel voor dood aan de voeten van Christus; hij was overrompeld door de grootheid van de luister en glorie waarin Christus verscheen, hoewel hij voorheen zo bekend met hem was geweest. Hoe goed is het voor ons dat God tot ons spreekt door mensen zoals wij, van wie de vrees ons niet angstig maakt, want niemand kan het gezicht van God zien en in leven blijven! De minzame goedheid van de Heer Jezus voor zijn discipel blijkt wel uit de hand die Hij op Johannes' schouder legde in vers 17.

Hij liet hem opstaan; Hij pleitte niet tegen hem met Zijn grote kracht maar gaf hem kracht en sprak vriendelijk tegen hem. Geruststellende en bemoedigende woorden: Wees niet bang. Hij gebod de onderdanige angst van Zijn discipel te vertrekken. [2.] Instruerende woorden die hem vertelden Wie Hij was die aan hem verschenen was. En hier ziet Johannes Wie Hij is. Ten eerste herkent hij Zijn goddelijke natuur: de Eerste en de Laatste. Ten tweede herkent Johannes Jezus aan Zijn eerdere lijden: Ik was dood – wat Zijn discipelen zagen aan het kruis hangend voor de zonden van de mensen. Ten derde aan Zijn Opstanding en Leven:

[“Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.”](#)

Ten vierde: door zijn bediening en autoriteit: “Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf”, een soevereine heerschappij in en over de onzichtbare wereld, om zo de poorten naar het eeuwige leven of naar de hel te openen, dat niemand ze kan sluiten en zo te sluiten dat niemand ze kan openen. Ten vijfde herkende Johannes Jezus aan wat Zijn wil is: “Schrijf de dingen op die je nu ziet en die zullen gaan gebeuren. Ten zesde aan de betekenis van de zeven sterren, dat ze de oudsten van de gemeenten zijn; en aan de zeven kandelaars dat zij de zeven gemeenten zijn aan wie Christus hem zou sturen met specifieke boodschappen.

### [Openbaring 19](#)

1. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.
2. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn diens - knechten aan haar gewroken heeft.
3. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.
4. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
5. En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienst - knechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!
6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.
7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
8. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
9. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
10. Ik viel voor zijn voeten: om hem te aanbidden; maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.
11. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.
14. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidense volken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
16. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

17. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en Hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,
18. om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en slaven, kleinen en groten.
19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
21. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

### Commentaar op Openbaring 19

#### Verzen 1-4

Vers 1: Het hoofdstuk begint met een triomflied over de val van Babylon die beschreven staat in het hoofdstuk ervoor, in navolging van de opdracht: "Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken" (Openbaring 18:20). Zij beantwoorden nu de roep en hier heb je de vorm waarin zij hun dank betuigen in dat hemelse en alles omvattende woord: Halleluja, prijs de Heer: hiermee beginnen ze, hiermee gaan ze door en hiermee eindigen ze in vers 4; hun gebeden zijn nu omgeslagen in lofprijzing, hun Hosanna's eindigen in Halleluja's.

2. Het onderwerp van hun dankzegging: zij prijzen Hem om de waarheid van Zijn Woord, en de rechtvaardigheid van Zijn voorzienende leiding, in het bijzonder in deze grote gebeurtenis – de val van Babylon, die 'n moeder, een verpleegster, een broedkamer van afgoderij, ontucht en verschrikking is geweest (vers 2) wat een teken is van goddelijke gerechtigheid, waardoor ze redding, glorie, eer en kracht toeschrijven aan onze God.

3. Het effect van deze lofprijzing: als engelen en de heiligen Halleluja riepen, begon hun vuur heviger te branden en hun rook steeg voor altijd en eeuwig op, vers 3 De beste manier om onze bevrijding te voltooien is God de eer te geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan. God prijzen voor wat wij hebben is bidden op de meest effectieve manier voor wat er nog meer voor ons gedaan moet worden; de lofprijs van de heiligen blazen het vuur van Gods wraak op tegen de vijand. 4. De goede samenwerking tussen de engelen en de heiligen in dit triomflied, vers 4 De gemeenten en hun oudsten nemen het melodieuze geluid van de engelen over en herhalen het; vallen neer in aanbidding voor God roepen ze Amen, Halleluja.

#### Verzen 5-10

Het triomflied is beëindigd en een huwelijkslied, begint, vers 6 Hier kun je genieten van een concert van hemelse muziek. Het koor is groot en luid, als het geluid van veel water en een machtige donder. God is ontzagwekkend in de lofprijs. Het huwelijk van het Lam is gekomen, vers 7

Nu volgt de beschrijving van de bruid, hoe haar verschijning was; niet in een vrolijke en opzichtige jurk, maar in fijn linnen, helder wit, alsof de rechtvaardige bekleed is met het gewaad van de rechtvaardigheid van Christus, beide bestaand uit de rechtvaardigheid en daarbij geheiligd door het gewaad van vrijspraak, adoptie en bevrijding en de witte robe van reinheid en universele heiligheid( geweven door rechtvaardige daden die de H Geest voor had bereid- denk nog eens aan die klederen van die priesters van Sadock !!) . Zij had haar gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam; en haar huwelijksjuwelen heeft ze niet zomaar uit haar eigen middelen gekocht, maar ze heeft ze ontvangen als geschenk en erkenning van haar gezegende Heer.

2. Het bruiloftsfeest, wat niet zo duidelijk beschreven wordt als in Matthéüs 22:4, wordt zo beschreven dat iedereen die verblijd is met een uitnodiging ook blij is om te gaan, een feest wat bestaat uit de beloften van het evangelie, datgene wat God gezegd heeft. Vers 9 deze beloften, geopend, toegepast, verzegeld en in de oren geknoopt door de Geest van God in de

vorm van 'n heilige ceremonie, vormen het bruiloftsfeest en het complete lichaam van Christus neemt deel aan dit feest en is de bruid en de vrouw van het Lam; door deelname aan dit bruiloftsmaal eet men van het Lichaam en drinkt men van de Bloed; men is geen toeschouwer meer of gast, maar smelt samen in dit alles omvattende feest, het mysterieuze lichaam van Christus.

3. De engel gaf aan Johannes een zeer goede reden voor zijn weigering: "Ik ben jouw mededienaar en die van jouw broeders die het getuigenis van Jezus hebben: Ik ben een schepsel, jouw gelijke in bediening, maar dan van nature! Ik, als een engel en boodschapper van God, heb het getuigenis van Jezus, waarmee ik belast ben als getuige voor Hem en om te getuigen voor Hem en u als een apostel, die de Geest van profetie heeft; daarom staan wij hierin als gelijken en mede dienstknechten."

4. Hij stuurt hem naar het enige en waarachtige Object van religieuze aanbedding: namelijk God: "Aanbid God en Hem alleen." Dit veroordeelt het paapse aanbidden van de voorwerpen en de aanbedding van heiligen/engelen, en de praktijken van de Siciliërs en Ariërs - die niet geloven dat Christus echt is en de Goddelijke natuur heeft, maar Hem toch aanbidden; en dit laat zien dat zij beschaamd zullen staan vanwege de slechte uitvluchten en excuses zijn die zij geven ter verdediging: zij zijn hierbij veroordeeld voor het verafgoden van een boodschapper uit de hemel.

#### [Verzen 11-16](#)

Hier lezen we de beschrijving van de grote Gezagvoerder, 1. Door de positie van Zijn Koninkrijk dat in de hemel is; Zijn troon is daar en Zijn kracht en autoriteit zijn hemels en goddelijk. 2. Zijn gereedschap: Hij wordt wederom beschreven als zittend op een wit paard, om de rechtvaardigheid en zekerheid van succes aan te geven.

3. Zijn attributen: Hij is trouw en betrouwbaar in zijn verbond en belofte, Hij is rechtvaardig in al zijn gerechtelijke en militaire procedures, Hij heeft een doortastend inzicht in alle kracht en strategieën van zijn vijanden, Hij heeft een enorme heerschappij, vele kronen, Zijn eigen bloed waaruit Zijn alles bepalende kracht voortkomt; het bloed dat Zijn vijanden voor eeuwig overwonnen heeft. 5. Zijn naam: Het Woord van God, een naam die niemand volledig kent, alleen Hij. Wij weten dat dit Woord God Zich manifesteert in het vlees maar Zijn perfectie is niet te doorgronden door enig schepsel.

Het leger wat Hij aanvoert vers 14, is 'n zeer groot leger; samengesteld uit vele legers van engelen en heiligen. De wapens van Zijn oorlog: een scherp zwaard wat uit Zijn mond komt vers 15, waarmee Hij de naties treft, aan de ene kant de dreiging van het geschreven Woord, wat Hij nu gaat voltrekken, en /of aan de andere kant Zijn bevelende Woord aan het adres van Zijn volgelingen om wraak te nemen op hun vijanden, die nu in de wijnpers van de wraak van God geplaatst worden om onder de voet te worden getreden door Hem.

De tekenen van Zijn autoriteit zijn: Zijn wapen – z'n Naam geschreven op Zijn bovenkleed en dij: "Koning van koningen en Heer van Heren" en ;t "Woord van God" Terwijl Zijn autoriteit en kracht tentoongespreid wordt vers 16 komt de uitnodiging aan het gevogelte van de hemel, om te komen en toeschouwers te zijn van de strijd en te delen in het geplunderde op het veld.

#### [Vers 17-18](#)

Al de vijanden van de gemeente zullen in dit beslissende gevecht tot een feestmaal worden voor de roofvogels / hierover zal de wereld zich niet verblijden. De vijand valt aan, aangevoerd door het beest en de koningen van de aarde; de krachten van aarde en hemel vergaderd, om hun uiterste krachtinspanning te kunnen leveren,

Vers 19 De overwinning die behaald wordt door het glorieuze Hoofd van de gemeente:

Op het beest en de valse profeet, de leiders van het leger, zijn als gevangenen ingerekend, die hen leidde door kracht en door valse voorwendsels; ze zijn in de brandende poel geworpen. Uitgeschakeld en niet meer in staat om de gemeente van God te molesteren. Zowel officieren als soldaten zijn uitgeleverd om militair te worden geëxecuteerd en te dienen als feestmaal voor het gevogelte des hemels.

Hoewel de wraak voornamelijk valt op het beest en de valse profeet, zal het geen excuus zijn voor wie onder hun vlag vecht dat zij hun als leiders gevolgd zijn en hun bevelen hebben

opgevolgd; omdat zij voor hen hebben gevochten, moeten ook zij het onderspit delven. Gebruik daarom je verstand, o jullie koningen, laat je onderwijzen, jullie bestuurders van de aarde; kus de Zoon, anders zal Hij boos worden en je verdelgen – Psalm 2:10.

3.2. Stap 3 c-1

**Jesaja 11: 10**

*The Root of David - je leest dat wat ik hier heb geschreven over mijn punt van aanpak ??  
Ja over: Jezus als Koninklijke – Hogepriester*

br Paulo!  
We hebben gedeeld in Zijn erfenis van het priesterschap - dit door Zijn barmhartige genade -  
in Hebreeën 12: 22-24 Zion!!

T – J

Ja dat heb ik wel gezien

br Paulo!  
Jesaja 11: 10 toont ons de WORTEL uit de stam van David; vermeld in de verzen 1-5. Hij  
verschijnt daar als Banier om zijn overblijfsel te bevrijden - Vele kerken van vandaag zien er  
warm uit - maar ook niet besneden van hart

T J  
ik ben met jou

br Paulo

Denk aan de 3 soorten veldslagen: tegen ons eigen vlees worden gestreden door te stoppen  
om het te voeden - de bolwerken in onze geest door Kolossenzen 3: 1-4 te beoefenen en de  
strijd tegen de kwade machten door de eerste twee te beoefenen - hier is Hij als Banier  
afgezien van ons deel nemen aan de strijd tegen Egypte en Asser, waar Egypte = wereld  
(gelijkenis) en Asser = geweld en oorlog - vaak de laatste vijanden in de strijd om te  
overwinnen !!

T – J

O.k ik heb het ja!

br Paulo!

Vraag heel snel wat betreft die Schrift kun je dat een beetje meer verduidelijken, alsjeblieft,  
het lijkt erop dat je de 1e en 2e Col zegt, - Nee door de strijd tussen geest en vlees te oefenen  
- Kolossenzen 3: 1-4 te beoefenen! - Jesaja en Hebreeër zijn nu duidelijk ?! Ja, zoals in  
Kolossenzen 3: 1-4 geeft God ons :

Zijn gedachten in: Zacharias 2: 5 macht - woorden !

Voeg hier ook dat van Hebreeuws 12 vs. 1-3 aan toe n.l de oefening om je te concentreren  
op HEM en Jesaja 35: 1-4 als een voorbeeld van goddelijke uitrusting van Zijn voorzienigheid  
ons te geven in deze strijd - lees het alsjeblieft later nog eens! OK? Nu, tot Jesaja 12 oké? -  
Ben je zo ver mijn vriend?

T J  
Ik ben mee!

*br* *Paulo!*

Ik voegde Hebreëen 12: 16 toe, gelijk aan Jesaja 35: 10 de openbaring van het kwaad scheidt een weg naar Sion - voor Zijn restanten.

*T* *J*  
Oké, ik ben mee ik begrijp het

*br Paulo!*

Dus als God grip krijgt op onze banden met Asser / Egypte en ook van Babel - Licht breekt door / Zijn woede verandert in genade nadat de vloek van de zonde is gesmolten, dan kunnen we zien dat de zon stijgt aan de horizon zoals in 12: 1! Babel was een religieuze macht in Zacharias 2/3; weet je nog? Als resultaat breekt VERTROUWEN door in plaats van angst - Yah wordt daar KRACHT en een NIEUW LIED innerlijk uit - dan barst een grote lofprijzing los door het verlichtende van verheffende vrijheid en een kreet van vreugde wordt uitgeroepen in het zingen voor de HEER de HOOGSTE! –

[Mediteer hier alstublieft meer over, zoals enkele zeer krachtige toetsen!](#)

*T* *J*  
Oké, ik volg je hier zowel als in de Schrift

*br* *Paulo!*

Wij als volwassen - erfdeel van Hebreëen 12: 22 - 24 moeten hierin zeer krachtig onderzoeken zoals tijdens het proces van Psalm 149 Herlees alstublieft Jesaja 12: 4 - 6 nu + Hebreeuws 12: 22 – 24

*T* *J*  
Ok - dat is het geestelijke overblijfsel in het hemelse Zion !!

*br* *Paulo!*

Bestudeer hun hartsgesteldheid in Jesaja 12, slechts een schaduw van het Hebreeuws 12, zodat er nog heel veel groei mogelijk is !!

*T* *J*  
Ja

*br Paulo!*

Nu tot Daniël 2: 17 -24 - Lees alsjeblieft alles !!?

*T - J*

Laat me dat (snel) in mijn Bijbel opzoeken - het zijn diepe dingen!

*br Paulo!*

De koning was furieus wilde hem zelfs doden als er geen verklaring verscheen! Daniël ging met een serieus gebedsverzoek naar zijn drie vrienden; dan baden ze in eendracht met hen tot God en schonk Hij zijn zeer trouwe / naaste vriend om de openbaring over die droom toen te verkrijgen: *Daniël begint uit te barsten in aanbidding!* Nu voor ZIJN wijsheid en kennis die de Heer hem heeft gegeven!

Je ziet Gods genade werken door Daniël wanneer hij Arioch zegt de wijze mannen niet te doden - Arioch zou Daniël hebben kunnen weigeren, maar dat deed hij niet, maar hij nam hem onmiddellijk mee naar de koning. Dus de vrucht van in het in line met God blijven en in nauwe / trouwe gemeenschap met Hem te zijn, toont de diepe goedheid - van God tot die geliefden van Hem!

[Dus 2 niveaus van glorie!!](#)

*T* *J*  
Ja - mijn Bijbel gebruikt het woord snel



*br*

*Paulo!*

Ja, heel wijs ik nam dat vers niet mee, terwijl ik stopte in vers 23, maar blij dat je mijn je dit hebt gedaan mijn vriend maar zie je de 2 niveaus van glorie 1ste voor ex zondaars 2de voor ZIJN getrouwe vrienden die van God houden.

Deze "Stap 3b (1) Co Werkers" is nu klaar - mediteer svp op de extra teksten – !!

*br.*

*Paulo!*

### 3.3. Stap 3 c-2

#### *Jezus terug in Zijn heerlijkheid*



De afronding van Co Werkers Stap 3 → Stap 3 c - 2

#### 1 Korinthe 9:19 –27

19. Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen.

20. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen.

21. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.

22. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.

23. Dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden.

24. Weet u niet dat zijn die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.

25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.

26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla.

27. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

#### 1 Korinthe 10 vers 1-13

1. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan,

2. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,

3. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,

4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

5. Maar in de meeste mensen van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn - neer

geveld in de woestijn.

6. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.

7. En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten.

8. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend.

9. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn.

10. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.

11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.

12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw: Hij zal niet toelat - en dat u verzocht wordt oven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

### Commentaar

De apostel verwijst naar de Griekse Spelen, die onder andere bestonden uit hardloophwedstrijden, worstelen, strijden en vechten. Dit doet hij omdat deze bekend zijn onder de Korintiërs, omdat ze daar in de buurt gehouden werden en daarom ongetwijfeld gezien waren door velen van hen. Het afstand van de race was nog geen 200 meter. Iedereen die mee wilde doen op deze afstand mocht meedoen in de strijd voor de kroon. Maar: slechts één kon de felbegeerde prijs winnen die uitgereikt werd door de jury en slechts aan degene aan wie hij hem wilde toekennen.

#### *Ren dus zo dat je de prijs wint!*

De apostel past het bovenstaande toe op het leven van een christen moedigt aan om het leven te leven zoals een deelnemer aan een hardloophwedstrijd. De afstand is deze wereld of dit leven. Men is slechts een hardloper hier en nu, want voordat je het weet ben je alweer verleden tijd! De race is uitgelopen en je rust net als je voorloper Christus, van al je werk alsof je aan tafel zit met Abraham, Izaäk en Jakob en op een troon met Christus:

Het parkoers wat je loopt bevat onder anderen de oefening van elke genadegave, in het bijzonder 't geloof, wat niet alleen wordt uitgedrukt in het gaan tot Christus, het wandelen met Hem, maar door het vluchten en rennen naar Hem met daaruit voortkomend het ontslag van elke verplichting. Dit is wat het bestaan van een christen inhoudt, om te rennen op de weg van Gods geboden en het volhouden tot het einde.

Het "rennen" is een voorwaartse beweging, een volgen van en leren kennen van de Heer. Een gaan van kracht tot kracht, van het ene niveau van genade naar het andere, een vooruitstreven naar de eindstreep voor de prijs. Dit vereist geestelijke kracht van Christus en dagelijkse vernieuwing hiervan. Dit gaat gepaard met bereidwilligheid, snelheid en opgewektheid, in tegenstelling tot traagheid van hart om te geloven en slordigheid in de dienst aan Christus. De manier waarop je rent, "zo", is dus de manier waarop de Grieken hun wedstrijd liepen. Zij liepen "allemaal", dus zouden alle gelovigen ook moeten rennen. Niet alleen degenen met een bepaalde roeping of bediening, maar alle leden van de gemeente; jong en oud.

Zodat de kerk zichzelf onderscheid van de wereld als dochters van Jeruzalem om achter Hem aan te rennen, zoals het karakter in *Hooglied 1:4 en 6:10*:

*Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in U verblijde, laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief.*

*Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen?*

Zij hebben deze bemoediging die de anderen niet hadden, want slechts één ontving de prijs bij de Grieken, maar hier zal een ieder die goed loopt de prijs in ontvangst nemen. Zoals de renners streden om de prijs, zo zouden de gelovigen elkaar voorbij moeten proberen te streven in geloof en heiligheid. Ze zouden moeten strijden in de kracht van Christus, om degene te zijn die het meest dienstbaar is voor Hem en om diegene te zijn die Hem de meeste glorie brengt.

Of: dat zij het parkoers afleggen wat voor hen uitgestippeld is en hier niet vanaf wijken. Zo zouden gelovigen de weg tot redding moeten afleggen in heiligheid, geloof en waarheid en het pad van de innerlijke drang en van Zoë Woorden! Zoals hardlopers het oog gericht houden op de eindstreep, zo zouden de gelovigen het oog continu moeten houden op Jezus. Er is geen tijd om te stoppen of achterom te kijken; denk aan de vrouw van Lot.

Aan het eind van de wedstrijd wordt de prijs uitgereikt: de onverwelkbare kroon van het eeuwige leven. Niet dat dit verdiend wordt door het rennen, want met de beste verdienste kan de prijs nog niet verdiend worden, de prijs is vooral al te danken aan God en Hij kan er ook geen profijt van hebben. Daarbij is het behalen van de finish vooral aan Zijn genade en kracht te danken

De betekenis van het beeld van de wedstrijd is dat gelovigen hun christelijke race moeten rennen en dat zij zich uitstrekken naar de kroon die de rechtvaardige Rechter hen zal overhandigen. De strekking van deze woorden hebben dezelfde als die in I Timotheüs 6:12:

*Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.*

Het duidt aan dat de volhardende heilige zal genieten van de kroon.

#### Een dringend advies

Leer te spreken als wijzen. Dat is wat Paulus nu gaat zeggen in de volgende teksten met betrekking tot het Laatste Avondmaal en 't avondmaal waaraan christenen deel hebben. Wij moeten weten dat we deel hebben aan het altaar zoals de Israëlieten dat hadden, die van de offers aten;

#### Fb - sessie van deze les

#### **Herhaal de volgende teksten svp:**

*Jesaja50: 4 - 9; Kolossenzen 3 deze zijn tot toerusting; om te leren bewegen in dat van: 1 Korinthe9: 24 t/m 10: 11*

#### Paulo!

De Heer toonde me iets; nodig om 'n krachtig karakter in ons te ontwikkelen dit zullen we zeker nodig hebben ter bescherming tegen de krachten van verdeeldheid - svp lezen:

*Jesaja 35: 1-4; Hebreë 12: 1-7 & Jesaja 11: 1 - 3*

T - J

Ok

br Paulo!

Nu naar *1Korinthe 9 : 24* waar het gaat over de toerusting & attitude tot 'n wedstrijd in hardlopen; het kost n.l heel wat om los te komen van onze vleselijke gewoontes maar dat is voor deze zeer belangrijke reis **echt** nodig !

T - J

OK - heb ik net door genomen!

br Paulo!

'n Intens verlangen om deze reis te winnen is ook van het grootste belang; om die race te kunnen lopen hebben 'n goed getrainde conditie nodig - reden van waarom we *Co W Stap 1 & 2* eerst hebben gedaan; neem deze daarom nog eens goed door en doe er je voordeel mee ook m.b;t deze lessen !!

T - J

*O.k - ga ik doen !*

br Paulo!

Je bent al wat verder nu dus lees svp ook het volgende: *2Korinthe 5: 7t/m hfd. st 6 !!*

T - J

*Dat ging even best wat dieper !*

br Paulo!

Realiseer 't je dat het hier 'n pittige training betreft die ons alles zal kosten 't ideale Voorbeeld m.b.t tot deze training treffen we aan in Jesaja 50: 4-9 & 11: 1-3 - dan in dat van *1Korinthe 10* zie

je groepen mensen die goed begonnen maar waarvan de meesten gaandeweg vastliepen dit door problemen in de vleselijke gebieden in hun leven !!

T - J

*Ja dat is waar!*

*br Paulo!*

Zoals je ziet zijn die voorbereidende lessen dus van groot belang en 't is dus ruim onvoldoende om van die dingen af te weten - 't moet **echt** vlees en bloed in ons worden - we moeten leren te leven vanuit de genade die we zagen in **2 Korinthe 6** (lees dat gedeelte nu nog eens door) en besef er zijn kosten die er aan dit diepte proces verbonden zijn: Genade is n.l 'n Goddelijke kracht / 'n mogelijkheid tot vernieuwing en 'n toerusting om dat proces aan te kunnen - de Heer verlangt naar toegewijde / trouwe priesters!

T - J

*Amen !*

*Paulo!*

Nu even naar **1 Petrus 4 & 5** neem die zo even door 't gaat hier over het verwerven van meer heerlijkheid door 't proces van volharding dit om meer van **Mattheus 11: 28 - 30** in je leven te kunnen ontwikkelen - een zeer diepgaand hartvernieuwend proces!!

T - J

*Ok*

*Paulo!*

Zoals ik al zei laat **1 Korinthe 10** de gevaren tot afval duidelijk zien: onvoldoende toerusting dat veroorzaakt n.l gebrek aan stootkracht nodig om staande te blijven dit ondanks zwaardere tijden - ik geloof n.l dat als we serieus deze Woorden op ons in laten werken we werkelijk die diepte uit o.a **Johannes 17: 24** zullen ontplooiën met als uiteindelijk doel dat van **Hooglied 4: 12 & 6: 10** - ga nu hier eens dieper op in dit als voorbereiding op 't vervolg van de lessen van ons 2 de semester!

T - J

*Ok - 'k Ga nu 1 Petrus 4 & 5 dieper door nemen!!*

*Paulo!*

'n Advies mediteer eens 'n poos op deze 2 hoofdstukken m.b.t de andere stukjes die ik deelde deze laten meer zien over b.v: richting / hartsgesteldheid en doelstelling !

T - J

'k Ben nu bezig met wat je deelde uit Hooglied en heb **Johannes 17: 24** net af → heft allemaal betrekking op Jezus & Zijn gemeente - dit gedeelte leert me veel hier !

*Paulo!*

Herinner je je die vrouw bij de bron van Jacob; de Heer Jezus gaf haar levend water om het'n bron in haar te laten worden van " **'n Pure geur van aanbidding**" voor Hem en voor haar omgeving - merk je hier iets van in je huidige leven?

*Ja - net ervoer ik het ook - vaak mag i k de Heilige Geest  
door mij heen voelen stromen*

*Paulo!*

Glorie aan Jezus - ik zou het tof vinden als je dieper zou ingaan op wat we hier boven hebben gedeeld en laat Zijn warme liefde onze diepten door zoeken !!

T - J

*Ja - heel graag - deze les raakt aan onze reguliere les van Stap 3 c*

*Paulo!*

Ga ook eens door de volgende Schrift gedeeltes dit als 'n voorbereiding op dat priesterschap van Melchizedek - deze geestelijke training is van groot belang om te kunnen wandelen in dat kostbare witte linnen!:

*Daniël 7: 13 - 24 Over: focus) - Openbaringen 19 mbt dat "Witte linnen"*

T - J

*Ja br Paulo - m'n vriend - en ik geloof dat met heel m'n hart!*

*Paulo!*

*Geef ook nog 's aandacht aan de volgende gedeeltes hier: Openbaringen 2 / 3 & 19!*



*'n Aantal van principes de we hier hebben opgepakt zijn echt waardevol voor onze ontwikkeling tot dienaren van Hem en hiermee is de voorbereiding voor de nog komende lessen afgerond. Co-Werker's Stap 3 is af – echt 'n aanbeveling hierbij: 'n geregeld mediteren op alle teksten die we in Stap 3a t/m c hebben*

Ik beseft dat de verwerking van deze Co W Stap 3 lessen best 'n hele opgave is geweest – maar ik wens je God's rijke zegen toe met het je eigen maken van de behandelde stof – In Stap 4 ga ik wat dieper in op Openbaringen 2 & 3 waar het gaat over de voorbereiding van de bruid van het Lam neem daartoe ook alvast het volgende intensief door :

*Hosea 2; 2 Korinthe 5 & 6 Daniël 7*

Veel zegen br Paulo!