

Leeswijzer:

De verwijzingen naar bijbelteksten worden aangegeven in de schrijfwijze die daar heel vaak voor gebruikt worden.

Een verwijzing als [Ex. 1:10-15](#), staat dan voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

De inhoudsopgave is aanklikbaar, d.w.z. dat je door op een regel te klikken, je snel naar de betreffende pagina gaat.

Inhoudsopgave

1. Stap 5 a.....	1
1.1. "Heilige Geest van de Heer":.....	2
2. Stap 5 b	7
3. Stap 5 c.....	14
4. Stap 5 d	24

1. Stap 5 a

[Co - Werkers - Stap 5 a](#)



[Deze serie lessen van Co W Stap 5 a- e gaan over de Geest van de Heer](#)

*Oorspronkelijk stonden deze alleen in het Engels maar voor de:
Nederlandse deelnemers treffen jullie hier de Nederlandse weergave aan – jullie veel zegen
bij de uitwerking hiervan*

Geliefde vrienden / co-werkers in onze bediening: "Koninklijk Priesterschap van God"! Hierbij in enkele delen onze volgende [Co-W lessen Stap 5](#), te beginnen met wat inleidende informatie: Onze laatste Co-werkers les ging hoofdzakelijk over de overeenkomsten tussen [Stap 3](#) & [Stap 4](#), dus over alle voorbereiding op het praktische materiaal! Hier in deze nieuwe [Co - W lessen Stap 5](#) zullen we focussen op vier opéénvolgende onderwerpen:

1. [De Heilige Geest van God](#) en veel over de attributen van deze Persoon
2. [Machtige Woord van de Heer](#) en later als afsluiting een dieper inzicht hierin !
3. [Ontwikkeling in expressie](#) gevold door de het goddelijke
4. [Het vijfvoudige bestuur](#) zoals genoemd in Efeze 4 + extra informatie!
- 5.

1.1. “Heilige Geest van de Heer”:

Herinner je dat we in voorgaande lessen enkele studies deden over deze goddelijke Persoon dus in [Stap 2](#) en [Stap 1](#), in het bijzonder over [Jesaja 50:4-8](#) en [Jesaja 1-3](#) en ook over [Jesaja 61](#) daar op de bediening van onze Heer en Redder – Jezus die ook in Lucas :18 getoond wordt! In de introductie van deze reguliere [Stap 5](#) tonen we een schema van dingen die wij gedoceerd hebben in [Stap 5a](#) Ik deelde daar over de zeventovoudige Geest van de Heer die genoemd wordt in [Jesaja 11: 1-3](#) gelijk aan de zeven fakkels voor Zijn troon in Openbaring – herhaal nu alsjeblieft onze R -les [Stap 5a](#)!

In onze praktische chat - les liet ik enkele van deze zeven aspecten zien die genoemd werden in deze les – realiseer je dat in punt I God Zichzelf openbaart als Drie-eenheid in zeven kwaliteiten van het hoogste belang; dan later in punt VII – kwam ik terug tot onze [Stap 2](#) de essentiële les als solide fundament voor deze erg specifieke kwaliteiten van de Heilige Geest met wiens zalving en geur de Heer Jezus heel erg diep gezalfd was! Hier eveneens een terugblik op deze drie genoemde God vrezende mannen: Zadok – Habakuk en Maleachi → voorbeelden voor ons - sommige delen van Bijbelteksten horen bij de introductie van deze eerste Co - Werkers les over de Heilige Geest zoals:

1 ste [Jesaja 50:4-8](#)

4. De HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.
5. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.
6. Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaak en speeksel.
7. Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden.
8. Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij? Laat hij tot Mij naderen!

[Commentaar](#)

Hier zie je de beste manier om te leren voor een dienaar: te weten hoe je een verontrust geweten kunt sussen en hoe je naar behoren en duidelijk kunt spreken tegen de verschillende zaken van arme zielen. Een mogelijkheid om dit te doen is een gave van God en is één van de beste gaven die we ernstig zouden moeten begeren. Laten we onszelf laven aan de vele troostende Woorden die Christus heeft gesproken tot vermoeiden. Het oor van de geleerde → om instructie te ontvangen!

2^e [Jesaja 11:1-3](#)

1. Want er zal een Twiggje opgroeien uit de afgehouden stonk van Isai, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en de vreze des HEEREN.
3. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

[Commentaar](#)

Hij voorspelt: de Messias zou, op een bepaalde tijd, oprijzen uit het huis van David als ‘n tak van de Heer, Hij zou uitstekend en glorieus zijn; het Griekse woord is Netzer, wat betekent dat het is voorgezegd door de profeten dat de Messias een Nazarener zou zijn! Kijk hier eens naar: als de tak op zou rijzen vanuit Isai; Deze zou de zoon van David zijn, met wie het verbond van koninkrijkheid was gesloten en aan wie beloofd was met een eed die van de:

“Vrucht van Zijn relatie met God dit zou **de** Christus in Hem opwekken”!

3^e Jesaja 61

1. De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening de gevangenis;
2. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
3. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as; vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.
4. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie.
5. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.
6. Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten, u zult u beroemen zich in hun luister.
7. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.
8. Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.
9. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegend.
10. Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.
11. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor allen

Commentaar

In dit hoofdstuk kunnen we de genade van Christus vinden, door Hem getoond aan een verloren wereld in het eeuwigdurende evangelie, via de bediening van Jesaja, die geroepen was om de verlossing van de Joden uit Babylon te voorspellen. Babylon was een schaduw/type van onze verlossing uit de religieuze systemen; de vermenging met het wereldse - er is beloofd dat het verval van de gemeente hersteld zal worden. Dat buitenstaanders de gemeente zullen dienen /dat de gemeente een: “Koninklijk Priesterschap” zal zijn – onderhouden door de rijkdommen van de heidenen. Dat welvaart bij deze zegeningen hoort – Glorie voor Zijn heilige Naam!!

4^e Lukas 4:18-19

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Commentaar

Het evangelie is een proc lamatie van vrijheid, zoals dat aan Israël in Egypte en in Babylon. Door de verdienste van Christus, mogen zondaren vrijkomen van hun bindingen aan schuld en door Zijn Geest en genade van de binding aan corruptie. Het is een bevrijding van de ergste slavernijen, waarvan iedereen mag profiteren die Christus tot zijn Hoofd maakt en die zich gewillig door Hem laten leiden.

Co W Stap 5 a

“De praktische Co – Werkers les Stap 5 a”

Onze Heer is- de El Elohim 'n meervoudsvorm ook wel de Drie – enige genoemd en over Hem deelden we o.a ook in Stap 1 – 3 van het vorige semester nu wat meer over de Heilige Geest – 'n vervolg op de eerdere Stap 5 lessen met o.a iets over die bijzondere Namen van onze liefdevolle Heer

br Paulo!

Bij punt 1 van R – **Stap 5 a** deelde ik over 7 aspecten van **Jehovah** – welke van diegene raakte jou – Het gaat hier over: I am in afzonderlijke situaties – zelf heb ik veel met **Jehovah** – Nissi !

T - J

Ja ik zag het en die namen hebben me allemaal geraakt maar had wat moeite met het vinden van meer info over **Jehova** Shammah – misschien duik ik hiervoor toch 's in de Strong's

br Paulo!

Met welke heb je ervaring in je persoonlijke leven ?

T - J

Dat over Jehovah Shammah is heel intiem maar dat van El Shaddai ook !!

br Paulo

Jehovah Nissi and **Jehovah** Shalom zijn mijn 2 favorieten – en daarnaast ook **Jehovah** Tsidkkenu de Heere mijn Gerechtigheid and **Jehovah** Nissi is m'n proclamatie die altijd – in de Heer Jezus – bij mij is **Jehovah** Shalom is Zijn vrede in mijn leven

T - J

Ok bij mij **Jehovah** Raah en Jireh!! Vorige week loste de Heere E 3000.- belastingschuld af hier was Hij ook mijn Goede Herder!!

br Paulo

Ik schreef 'n les en had 'n dialoog met Mandi over Psalm 23 de Heere gebruikte 30 jaar in m'n leven om me hierin te onderwijzen – Daniël m'n zoon's naam staat trouwens – de Heere is m'n Gerechtigheid

T - J

Jehovah Tsidkkenu is the righteousness of God's glorious Word in my Life.

br Paulo

Nu nog even naar de (R) – Stap 5a V!! deze 3 zijn symbolisch bedoeld en tonen de uitmuntendheid van God aan – Nu naar het item: Wijsheid welke teksten raakten je hierbij ?

T - J

In deze documenten gaat het over God's rijkdom in genade 'n ontwikkeling die samengaat met 't Richting geven want Wijsheid is 'n enorme grote deugd wel 'n stevig onderwerp met veel tekst verwijzingen die je hierbij hebt gebruikt !

br Paulo

Neem er maar 3 of 4 uit en motiveer waarom deze – o.k ?

T - J

Ok – Ik begrijp het !

br Paulo

Het voren naar wijsheid is 'n rijkdom en de Bijbel is onze Gids hier !

T - J

Ja de mijne ook – deel me svp wat jou raakte hierin ? Hoe meer wijsheid / kennis en inzicht des te meer zullen we de dieptes in Zijn Woord met Zijn boodschap voor ons kunnen bevatten en deze dan weer kunnen delen aan anderen

br Paulo

Ja dat ben ik met je eens – de reden waarom de Heere zo tof ontwikkelde in de **7 voudige Geest** van Jesaja 11: 1-3 →7 niveaus in zalving met z'n climax in de 7 de – “ De vreze v d Heere”'n krachtige hulp bij de verdrukking en worstelingen in ons leven'n kroon ten Leven tevens Jezus welriekende geur – heel belangrijk in de tijd waarin wij leven – Het leren van Zijn wijsheid bewaart onze ziel / helpt tegen back – slidings - sterkt ons leven en 't leert ons van binnen uit echt de Heere te vrezen!

T - J

Ja klopt – Salomo in Spreuken 4-5 gebruikt deze info om zijn zoon te waarschuwen tegen slechte vrouwen; de gehele know - how uit spreuken is er en is doordrongen van deze bijzondere Gave vd Heer aan Salomo vol van !n We mogen dank zij de Heer Jezus van deze gave genieten ook in ons dagelijkse leven en 't leert ons steeds meer over wat goed en verkeerd is – 'n heel kostbaar bezit! Ik ben het met je eens: Spreuken is 'n pracht boek en ik denk dat we het echt zouden missen als het niet in de Bijbel zou staan!

br Paulo

Is echt waar en we zouden er goed aan doen als we diep op deze lessen in zouden gaan – nu graag naar Jacobus 5: 15waar het ook gaat over de wijsheid van de Heer maar ook over het dwaze van mensen

T - J

Ok nog even wachten svp; ik ben daar nu in m'n Bijbel en ook bij **Psalm 25: 12 – 14!**

br Paulo

Wat laat dat van **Psalm 25** ons zien – hoor ik straks van je – o.k ? Die **7 voudige Geest** staat aan de basis van al de onderdelen van Stap 5 – dit laat ons zien dat als het hier 'n werkelijke relatie met de Heere betreft dit niet alleen komt door gehoorzaamheid en wijsheid maar ook door 'n diepere relatie met de Geest v.d vreze v.d Heere” -

T - J

Mee eens br Paulo !

br Paulo

Nu naar: Jacobus 3: 15 ok?

T - J

Heb ik gelezen en 'k besef nu meer dat ik nog zwak ben mbt 't beheersen van m'n tong, !

br Paulo

Wat raakte je persoonlijk / wat deed vers 13 met je en wat vers 8 dat handelde over de tong?

T - J

Vond ik tof maar wat me raakte was dat stukje in vers 13 over Goddelijke wijsheid 't raakte omdat het ingaat tegen trots ; ik zie vel van mezelf terug in de verzen 9 en 10 – 'k Hou niet van stoer doen maar ik verlang er intens naar om Zijn wil in m'n leven te doenmaar vaak worstel ik nog met dat van mijn tong vaak lijkt het van binnen of ik niet alles oprecht aan Hem geef – Hij heeft 't recht om door zijn eerlijke wijsheid mij zijn wegen leert - !

br Paulo

Het langdurige ontwikkelingsproces is 'n gevolg van Kolossenzen 3 en van de relatie met die 7 voudige Geest – Herinner je nog eens 1 Johannes 2 over: Baby's – jongelingen en Vaders - daarom worstelen we nu nog met o.a onze tong - het neemt tijd; inzet en gebed van de Heer om door te groeien in dit proces!

T - J

Ik begrijp het !

br Paulo

Ja – verandering is 'n proces van binnen uit; 'n opgroeien en oefening in discipline zoals we dat zagen in o.a 1 Korinthe 9: 23 – 28 neem die nog eens door Ga nu nog eens wat dieper in op dat van Jacobus 3 vanaf vers 13daar kom je datgene over falen tegen – intimiteit met de Geest uit Jesaja 11 gaat ons het **NIEUWE** leven brengen - hier is de wijsheid van de Heer Jezus 'n zeer krachtig hulp middel !

T - J

Amen – ja dat is waar !

br Paulo

Nu even iets over onze reguliere Stap 5a VII ok???

T - J

Ja dat is o.k !

br Paulo

M.b.t dat stukje – ga even terg naar onze R Stap 2 pagina2 daar waar ik deelde over Zadok; hier zagen we 3 voorbeelden van mannen die de Heere vreesden; de Heer Jezus was ook zo maar met iets extra's. Hij kende n.l de Vader uit Jesaja 50: 4 – 8- in Jezus werd het Woord vlees als Vuur en als 'n Hamer ook was hij heel close met die uitzonderlijke Geest van de vreze van de Heer

T - J

Hij is ons prachtige Voorbeeld!

br Paulo

Vertel me nog eens iets meer over die 3 geloofsgenoten: Sadock; Habakuk en Maleachi – Is wat ik hierboven deelde helemaal helder voor je? Wat kan je nog meer delen?!!

T – J

Ik weet niet veel over hen behalve dan dat ze nooit twijfelden en sterk waren in hun geloof !

br Paulo

Zo hier dus alleen iets over deze 3 mannen vd Heer; het betrof profeten allen met verschillende bedieningen – Zadok was trouw en toegewijd aan de Heere dat hadden al z'n priesters ook - als bijzonder iets deze hadden allen innerlijke bronnen van levend water van aanbidding in hun binnenste – dit water vulde de Tempelbeek zoals d we dat terug vonden in Ezechiël 44

T – J

Ja Habakuk had geloof / ook veel pijn !

br Paulo

Habakuk was 'n geliefde profeet en 'n voorbidder cq wachter die het kwade haatte maar die heel dicht bij de Heere leefde! Op 'n bepaald moment gaat hij naar zijn Wachters- toren en daar moedigt de Heere hem aan om verwachting te hebben in Zijn belofte ondanks dat deze op zich liet wachten; “ Het zal zeker gaan gebeuren”

T – J

Ja je hebt gelijk maar de Heere genoot van zijn betrokkenheid en trouw; over Maleachi deze haatte slechtheid en terugvallenen de Heere beloonde hem met 'n geweldige belofte – wat beloofde Hem en die geloofsgenoten?!

br Paulo !

_Maleachi baalde van de hartsgesteldheid ban Judesche priesters zelf leefde hij als Habakuk dicht bij 't hart van de Heer - die Judeers waren mannen van God in Psalm 149: 6 zien we deze conditie die de Heere van hen verlangde - ze waren 't kwijtgeraakt door onverschilligheid; dan in hfd st 3 rekt God met ze af via 'n loogbad ! In hfd st 4 zien we hen die trouw waren gebleven aan Hem Zijn geliefden beloond met vreugde en in hen gebeurde dit:

*“ Laat de lof - verheffingen in hun keel zijn en 'n scherp Zwaard
in hun hand; zij waren ook hierin 'n voorbeeld zij zouden als kalveren in het voorjaar
uitbundig dansen van vreugde*

De eerstvolgende les zal de:” Co Werkers Stap 5 - b” les zijn!

br Paulo!

2. Stap 5 b

“Co – workers: Stap 5 b”



*Liefde en kracht om te helpen, zoek Hem in aanhoudend gebed.
Dus is het de plicht en het belang van
vermoeide en terneergeslagen zondaren en Zijn kinderen in wanhoop naar Jezus Christus
te komen.*

De blijde boodschap van deze oproep: wie wil

"Co-Werkers Stap 5b"

1 – Galaten 5:22-23

22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

23. Daartegen richt zich niet naar die wetmatigheid !

Commentaar

De vruchten van de Geest laten duidelijk zien wie zich laat leiden door de Geest. Door de werken van het vlees en de vruchten van de Geest te beschrijven, wordt ons verteld wat we moeten vermijden en waartegen we ons moeten verzetten en wat we moeten koesteren en ontwikkelen. Dit is de oprechte zorg en het streven voor alle echte Christenen en we zouden ons bewust moeten zijn van het belang ervan.

2 – Mattheüs 11:28

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Commentaar

Hij alleen geeft deze uitnodiging; de mens komt tot Hem, als hij zijn schuld en ellende voelt en gelooft dat hij bij Hem mag komen. Iedereen die wil komen zal Christus' gave ontvangen en vrede en comfort verkrijgen in hun hart/ziel en bewustzijn.

"Hier begint het gedeelte van de gaven"

3 – Romeinen 12:4-8

4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,

5. zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

6. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:

7. hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;

8. hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.

Commentaar

In het geestelijke lichaam, zijn sommigen ingezet of geroepen om een bepaalde functie te vervullen; anderen voor weer een ander soort werk. Wij zouden al het goede moeten doen wat we kunnen voor elkaar en voor het algemeen belang. Als we naar behoren denken over de krachten die we hebben en hoezeer we erin falen die op een goede manier te ontwikkelen, zou ons dat nederig maken. Wat onze gaven of situaties ook zijn, laten we proberen onszelf nederig, ijverig, blijmoedig en in eenvoud op te stellen; niet zoekende naar eigen gewin maar het belang van een ieder in deze en in de toekomstige wereld.

4 – 1 Korinthe 13

1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten; alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van d armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
4. De liefde is geduldig, en vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,
5. zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,
6. zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,
7. zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
9. Want wij kennen slechts ten dele en wij profeteren ten dele,
10. maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Commentaar

Sommige van de effecten van liefdadigheid zijn vermeld, om te kunnen weten of we deze genade hebben en zo niet, dat we niet moeten rusten totdat we het hebben. Deze liefde is een duidelijk bewijs van wedergeboorte en is een toetssteen van het vormgeven van ons geloof. In deze mooie beschrijving van de kenmerken en effecten van liefde, is het de bedoeling de Korintiërs te laten zien dat hun gedrag, op vele fronten hiermee in contrast was.

Om de uitmuntendheid van liefdadigheid op te sommen, wordt het niet alleen toegepast op gaven, maar ook aan andere vormen van genade, aan geloof en hoop. Geloof richt zich op Goddelijke openbaring en stemt daarmee in, vertrouwend op de goddelijke Verlosser.

Hoop vestigt zich op toekomstige vreugde en wacht daar op; maar in de hemel zal geloof opgeslokt worden in een feitelijk zicht, en hoop in echte vreugde. Er is geen ruimte voor hoop als we het zien. Maar daar zal liefde perfect gemaakt worden. Daar zullen we God perfect liefhebben. Daar zullen we elkaar kunnen liefhebben met perfecte liefde. Gezegende status!

5 – [Joël 2:28-32](#)

28. Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen krijgen uw jongemannen zullen visioenen zien.

29. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

30. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.

31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.

32. Het zal gescheiden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Commentaar

Sommigen verstaan deze beloften figuurlijk, als verwijzing naar de genade van het evangelie en volbracht in de overvloedige welvaart voor de gelovigen in het genadeverbond. Het roepen naar God veronderstelt dat je Hem kent, in Hem gelooft, naar Hem verlangt, afhankelijk van Hem bent en als bewijs van de oprechtheid van het geloof in dit alles, en een gewetensvolle gehoorzaamheid aan Hem. Alleen zij zullen verlost worden op de grote dag, die nu krachtadig geroepen zijn vanuit zonde naar God, van zelf tot Christus, van de dingen van beneden tot de dingen van boven.

6 – [1Korinthe 12](#)

1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.
2. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren.
3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.
4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
5. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.
6. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
8. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;
9. en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;
10. en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
13. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
14. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.
15. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam?
16. En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam?
17. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn?
18. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
19. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn?
20. Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam.
21. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig; en vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig.
22. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.
23. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer.
24. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf,
25. opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.
26. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

28. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.
29. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten?
30. Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?
31. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.

Commentaar

Geestelijke gaven zijn bovennatuurlijk gereedschappen, geschonken om elkaar op te bouwen in de kracht en in het geloof in de verrezen Heer en ook om ongelovigen te overtuigen en om het evangelie te verspreiden onder de verlorenen en behoeftigen. Gaven en genade zijn verschillende dingen. Beide werden voor niets gegeven door God, maar waar genade is gegeven voor de redding van de mens, zijn gaven er om anderen ermee tot de Heer te brengen.

De bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest werden hoofdzakelijk gebruikt bij openbare gelegenheden, waar de Korintiërs hun vroomheid graag uitten, in plaats van oprechte Christelijke liefde te tonen en zichzelf dus belangrijker vonden dan de Gever van de gaven!!

Chat dialoog Stap 5 b

De nieuwgeboren mens is in een levende relatie met de Heilige Geest: die alle delen van ons innerlijke mens zijn ontwikkeld en transformeert.

Jezus heeft hetzelfde ervaren door: Jesaja 50: 4 -10 en 11: 1-3 te leven

T-J
ok

br Paulo!

Werken die niet zijn geboren vanuit deze vruchten waarvan Liefde het centrale punt is, zijn nutteloos! Denk aan het linnen kledingstuk van [Openbaring 19](#); [Mattheüs 11: 28](#) is ook een belangrijk onderdeel in onze uitwisseling, 'n Goddelijke manier om hierin te groeien! 1 Korinthe 13 is de 'belangrijkste kwestie' bij de ontwikkeling van deze vruchten; Besteed veel aandacht aan al deze aspecten en vergelijk ze met [Galaten 5: 23](#)!

T-J

O k

br Paulo!

Nu naar Romeinen 12 - Vele gaven - activiteiten zijn geen garantie van de aanwezigheid van de vrucht, dat was "DE" kwestie in Korinthe! In [vers 3](#) is een ernstige waarschuwing om voor nederigheid te leren kiezen - herinner hier Satans ondergang in [Jesaja 14](#) - dit vanwege trots! [Vers 9](#) toont het 'n gelijk patroon als in [Kolossenzen 3](#): Over de zielstransformatie - !!,

T-J

ja dat is waar; dat ik heb dit eerder meegemaakt!

br Paulo!

Herinner je de vernedering en het lijden – dat ik je deelde in [1 Peter 4 & 5](#)!

T-J

Ja

br Paulo!

Dat was de ramp in Korinthe en ook in mijn leven! Gebrek aan eigenwaarde / zachtmoedigheid en 'n langdurig lijden terwijl Zijn glorie vooral vrucht is die in deze processen is ontwikkeld wordt, het zegt ook dat onderwerping gezag is over die sluwe leeuw maar soms gebruikt de Heer zijn aanvallen als beproeving om ons te vormen zoals in het laatste deel van [1 Petrus 5](#)!

Ik was de laatste tijd diep geraakt door een verklaring van 1 Korinthe 13. Het sprak hier over 't in in de spiegel te kijken zoals in de Nederlandse Bijbel, over in de mist zijn en waar de zon langzaam doorheen breekt; Ik ben matroos geweest ik herkende dit voorbeeld.

T-J

Ik zat ook in de marine.

br Paulo!

Dat is hoe we onze innerlijke vrucht herkennen als 'n zon binnenin & naar buiten toe. - de waas verdwijnt in [Jesaja 25](#) – 't 2de deel dit om ons in ons lijden te ondersteunen in mildheid en zonder bitterheid dit in 'n intieme relatie met Yahweh – !!

De Aghape liefde van het grootste belang !

T-J

Ja de Aghape liefde!

br Paulo!

Daar dit ons verandert tot zachtaardige tedere en nederige maar krachtige strijders → geliefden van HEM - Neem Elia: hoewel dapper in [1 Koningen 19](#) Hij was echter niet waakzaam in de verzen [1-8](#) en in [18: 43-44](#) dus een hechte relatie met Hem is hiertoe essentieel

Besef dat we een vijand hebben die onze zwakheden goed kent, maar we kunnen goed toegerust zijn:

[2 Korinthe 3: 6 -10](#); [Efeze 6: 10](#) en [Jacobus 4: 6 - 7](#)

Allemaal door onderwerping als **EERSTE** voor waarde tot HEM! Het verwijderen van het vorige voorzichtigheid in zijn gaven!

T-J

OK

br Paulo!

*Jezus had in een krachtige regelmatige / intieme - communicatie met
Abba en met de Heilige Geest!*

Na z'n zware woestijntraining merken we dat Hij werkt door die Goddelijke zalving uit [Hebreeuwen 1: 9](#) in Wijsheid / Kennis en in de doe Gaven; ook in genezing / krachten etc! Dan zien we later dat de apostelen hetzelfde doen, vooral na [Handelingen 1: 8](#) !

Meer over deze gaven kan je vinden in het: 1e deel van
[1 Korinthe 12](#) en [Joël 2: 28](#),

herhaal ook onze normale Stap5 c 1 voor een betere beoordeling



Nu naar de volgende les in deze serie: ["Co - W Stap 5 c"](#)

Voor nu: veel zegen

[br Paulo!](#)

3. Stap 5 c

[Co Workers Stap 5 c](#)



[Karakter ontwikkelingen in Hem](#)

[Psalm 1](#)

1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,
2. maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.
4. Maar zo is de goddeloze niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
5. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
6. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Commentaar

We moeten ons het Woord van God altijd voor ogen houden, als leidraad voor onze acties en als **de** bron van onze troost en we zouden deze dag en nacht in gedachten moeten hebben. De rechtvaardigen zijn als bruikbare bomen vol vruchten / de goddeloze mensen zijn als het kaf wat de wind wegwaait: het stof wat de grondeigenaar graag uit de weg geruimd ziet omdat hij er niets aan heeft. Ze zijn zonder waarde voor God, hoe hoog zij zichzelf ook achten. Zij worden gemakkelijk heen en weer geslingerd bij elke verleiding – een ramp! Hoe anders is de man/vrouw naar Gods hart: hij/zij ontvangt een nieuwe status en een nieuw karakter. Zie, alle dingen worden nieuw door Zijn goddelijke genade die onze zielen transformeert naar het beeld van de Verlosser. Een zegen voor het zeer kostbare hart van de Vader!

Jeremia 17:5-8

5. Zo zegt de HEERE: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.
6. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakke, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.
7. Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
8. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Commentaar

Hij die zijn vertrouwen op mensen stelt zal zijn als de droogte in een woestijn, een kale boom, een willekeurige struik, het product van dorre grond, onbruikbaar en waardeloos. Degenen die op hun eigen rechtvaardigheid en kracht vertrouwen en denken dat zij het wel zonder Christus kunnen maken vlees tot hun wapen en hun zielen gedijen niet in genade of troost – hoe dan ook: Degenen die God hun Hoop maken zullen succesvol zijn als een altijd groene boom van wie de bladeren niet verdorren. Zijn zullen vastzaan in vrede en met tevredenheid in hun denken; zij zullen niet in paniek raken van een jaar van droogte. Zij die God tot hun hoop maken, zullen in Hem alles vinden wat zij nodig hebben. Zij zullen niet stoppen met vrucht dragen in heiligheid en goede werken.

Filippenzen 2:1-18

1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn,
2. maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6. Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar
7. Heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heft Hem een Naam geschonken boven alle naam,

10. Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en
11. Elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.
12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13. want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
14. *Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,*
15. opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,
16. door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.
17. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.
18. En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.

Commentaar

Christenen moeten het denken van Christus hebben. Ons leven moet gelijkenissen vertonen aan Zijn leven, als we deel hebben aan Zijn dood en opstanding! Als we de Geest van Christus niet hebben, zijn wij niet van Hem. Maar wat is nu het denken van Christus? Hij was uitmuntend & nederig en dat is wat we van Hem moeten leren: "Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart." Als we nederig van hart zouden zijn, zouden we gelijk waardig aan elkaar zijn in ons denken!! Als we zoals Christus zouden zijn, zouden we nederig van hart zijn. We moeten in dezelfde Geest leren te wandelen en in de voetstappen van de Heer Jezus treden, die Zichzelf vernederde door te lijden en te sterven voor ons; niet alleen om Gods gerechtigheid te volbrengen en de prijs voor ons te betalen voor onze bekering, maar ook om ons tot een voorbeeld te zijn zodat we Hem in Zijn voetstappen kunnen volgen. Nu nog hebben we hier twee verschillende naturen en stadia van onze Heer Jezus

Hebreeën5: 5- 10

- Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.
6. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U ben Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
 7. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
 8. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.
 9. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.
 10. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Commentaar

Hij leefde in het vlees en werd als 'n een sterfelijk mens geboren; Hij had besef van zijn verblijf hier, als voorbeeld voor ons hoe wij die van ons zouden moeten beseffen. Als we ons zijn hier zo zouden beseffen, zouden wij ons haasten om al Zijn dagelijkse werk te doen – Christus, rekende Zichzelf dood in de dagen van Zijn vlees; Hij hongerde; Hij werd beproefd, bloedde, stierf – onze Jezus! Zijn lichaam is nu in de hemel, maar het is een geestelijk, verheerlijkt lichaam. God de Vader was in staat Hem van de dood te redden. Hij had Zijn sterven kunnen voorkomen, maar heeft het niet gedaan omdat dan het grote ontwerp van Zijn wijsheid en genade gefaald zou hebben. Wat zou er van ons terecht gekomen zijn als God Christus niet had laten sterven? De Joden zeiden verwijtend: "Laat God Hem nu verlossen als Hij Hem welgeind is" –

Matthéüs 27:43 maar het was Gods liefde voor ons waarvoor de Vader de bittere beker niet aan Hem voorbij liet gaan; want anders hadden wij de droesem moeten drinken en zouden er voor eeuwig ziek van zijn geweest. Christus offerde, in de dagen van Zijn vlees, gebeden en smekingen aan Zijn Vader als een onderpand van Zijn voorspraak in de hemel. Wij hebben een groot voorbeeld aan Christus' gebeden – Romeinen 8 laat ons Hem als Pleiter zien. Onze tussenpersoon die voor ons pleit op dat kostbaar krachtige verlossende bloed.

1 Petrus 4

1. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2. om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelg - partijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.

6. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
13. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.
14. Als u smaadt wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
15. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.
16. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.
17. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
18. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.

Commentaar

Het woord: vlees in het eerste deel van het eerste vers benadrukt de menselijke natuur van Christus, maar in het laatste deel benadrukt het de corrupte aard van de mens. Dus gaat het

hier om het volgende: zoals Christus geleden heeft in Zijn menselijke natuur, laat jij jouw corrupte aard lijden door het ter dood veroordeelde lichaam door de zonde te onderwerpen aan zelfverloochening en tuchtiging, vanwege jouw doop en doopbeloften!

Want als jij zo niet lijdt, zul je ook niet net zoals Christus lijden tot in Zijn dood en opstanding en stoppen met zondigen. Sommige van de sterkste en beste argumenten tegen alle soorten van zonde worden ontleend aan het lijden van Christus.

Alle sympathie en tederheid van / voor Christus als lijder wordt teniet gedaan als je je zonden niet wegdoet. Hij stierf om die te vernietigen en hoewel Hij blijmoedig het ergste lijden doorstond, gaf Hij zichzelf nooit over aan de kleinste zonde. Het begin van al het oprechte lijden ligt in het denken, niet in de martelingen en de ontberingen van het lichaam. Het denken van de mens is vleeselijk, vol van vijandschap; het begrijpen is verduisterd, vervreemd van het leven van God. De mens is geen zuivere schepping, **totdat** Christus het overneemt door Zijn goddelijke leven en scheppende **Zoë** Woorden. Dan zal hij vernieuwd worden en geheiligd door de vernieuwende genade en kracht van God.

1 Petrus 5

1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
2. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
3. ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.
4. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.
5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedige maar de nederige geeft Hij genade.
6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
7. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
8. Wees nuchter en waakzaam want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
10. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
11. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
12. Met de hulp van Silvanus die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat.
13. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
14. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. A

Commentaar

De ware gemeente van God en alle waarachtige leden daarvan – deze arme verstrooide – lijdende Christenen waren de schaapskudde van God. De rest van de wereld is een beestachtige kudde. Deze Christenen zijn samen een geordende kudde, toegewijd aan God door de grote Goede Herder; met een leven in heilige liefde en saamhorigheid, in overeenstemming met de wil van God. Zij dragen ook de titel van Gods waardigheid en geestelijkheid. Zijn uitverkorenen; gekozen uit Zijn eigen mensen om te mogen genieten van Zijn speciale gunst – om Hem in het bijzonder te dienen. Het Woord is in het Nieuwe Testament is nooit beperkt tot de religieuze leiders. De door Hem gekozen leiders van de kerk

horen hun mensen te zien als kudde van God – als Gods uitverkorenen en dienen hen ook als zodanig te behandelen. Zij zijn niet hun eigendom om voor hun plezier over hen te heersen maar zij zijn Gods mensen en zouden met liefde behandeld moeten worden omwille van Hem aan wie zij behoren.

2 Petrus 1:1-9

1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:
2. moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
3. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.
4. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
5. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,
6. Verder aan de kennis zelfbeheersing aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,
7. aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.
8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.
9. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

Commentaar

We zouden – als we in de gelegenheid zijn – degenen moeten vermanen voor wie we bidden en hen enthousiast maken om elke goede bedoeling te gebruiken om te verkrijgen wat we van God verlangen voor hen en degenen die vooruitgang boeken in relatie met Hem moeten we aanmoedigen in hun streven. Zonder alles aan Hem te geven wordt niets bereikt op basis van goede werken of heiligheid. Wie traag is in z'n Zijn met de Heer zal er niets van terecht brengen. We moeten ons inspannen om de goede weg op te gaan. We kunnen niet alleen maar observeren hoe de weg van de gelovige is uitgestippeld. Hij / zij moet leren deugdzaam te leven, waar sommigen gerechtigheid verstaan en waarna kennis, matigheid en geduld volgen.

In [Psalm 1](#) & [Jeremia 17](#) zien we karakterontwikkeling door middel van:

"Boom-ontwikkelingen"!

(Ik spoor je aan om her wat dieper op in te gaan);

[Jesaja 61](#) zoals we met elkaar hebben gedeeld → het toont ons: de goed uitgeruste / herstelde priesters als zeer sterke en voor God aangename bomen zoals in [Psalm 1](#) en wel door een zelfde soort ontwikkeling; toegevoegd met de 3 positieve aspecten!!

[Jeremia 17: 5 - 10](#) gaat het ook over: bomen in ontwikkeling; hier uit bezorgdheid / afkeer om op vlees te vertrouwen en het tegenovergestelde: "*Het vertrouwen op de Heer*", de eerste groep zal de vreselijke vrucht dragen van Gods verlatenheid en Zijn vloek ervaren terwijl de andere – *'t in Hem vertrouwende deel* zal worden voorzien met Zijn kracht & wijsheid om woonplaatsen voor Hem te ontwikkelen - Ik zou hier willen benadrukken dat al deze bomen sterk / gezond en rijkelijk vrucht dragen! Deze wisten door vroegere ervaringen hoe ze het water konden opnemen door hun wortels uit de gezonde grond en dit zelfs in de droge tijden,

omdat ze dit regelmatig deden omdat in de hete periodes de wades uitdrogen reikten ze dan uit naar het diepere grondwater! Hier in de verzen 9 - 10 ook enkele waarschuwingen tot hartpreventie → zoals de Heer Jezus toonde in: [Mattheüs 11: 28](#) & [Ezechiël 36: 26](#)

"Waar God ons een nieuw hart aanbiedt met een nieuwe geest!"

[Filippenzen 2: 1 - 18](#); Hier verdeeld in 2 delen zoals we daar zien: in het deel 1 over het karakter en de ontwikkeling van de hartsingesteldheid door onze Heer in zijn menselijke staat een goddelijk voorbeeld voor ons en in het tweede deel; in het bijzonder over ons als Zijn geliefde hier met: zeer essentiële aspecten die bestudeerd moeten worden over deze goddelijke houding 't is Zijn doel voor ons om dit in ons te ontwikkelen:

Gods aangename karakter tot nieuwe werkers in Zijn wijngaard!

De houding van de Heer wordt hier benadrukt om door ons opgevolgd te worden in het tweede deel van vers 1 - 18! Houd er alstublieft rekening mee de opmerking hierboven is toegevoegd als een waardevol instrument!

[Hebreeuwen 5: 5– 10](#)

Hier zien we onze Heer terwijl Hij door de zware processen van Zijn lijden ging tijdens deze ontwikkelingen waar Hij het 't zelfs naar zijn Vader uitriep; die Hem helemaal ondersteunde zelfs tot die roep aan 't Kruis van Golgotha! Dit proces veroorzaakte de Vader → zoals we eerder zagen om Hem te verhogen; Zijn geliefde Zoon als Hogepriester van de nieuwe priesterschap / orde van: Melchizedek; waarover ik al meer heb gedeeld in onze Reguliere Stap 1-lesserieks; dus ga nog eens terug en wordt opgefrist door die te bestuderen!!

[1 Peter 4 & 5](#)

De stap naar die ultieme [2 Petrus 1: 1-9](#) vrede van de Schrift over karaktervorming: In 1 Petrus 4 wordt vooral de nadruk gelegd op lijden voor Zijn Naam dit door vervolging en op wat het fruit hiervan zal zijn: *'t deelnemend aan Zijn glorie!* Dit is sterk verbonden met het proces dat onze Heer doormaakte en waar ik in bovenstaande delen over vertelde: onze Heer werd op dezelfde manier verzocht, maar beseft dat Hij nooit heeft gezondigd!!

Petrus deelt hier → na die gebeurtenis, waarbij hij Jezus verraadde en zich terugtrok tijdens de 3 zware dagen, dit omdat zijn Meester niet bereikbaar was voor hem; aan de oever van dat meer ontmoette Jezus hem; verzoende en bevorderde hem in 3 fasen tot aan Zijn herders-kroon; dus nu laat hij uit zijn eigen ervaringen zien wat de vrucht is van 'n diep berouw - een goed bewustzijn naar / van Hem!

[1 Peter 5](#)

Zoals we zagen in Filippenzen 2 toont Petrus hier 'n diepere manier van onderwerping aan de [Grote Herder](#) en ook aan elkaar voor uitgebreidere informatie over deze zeer belangrijke kwestie, verwijst ik naar onze reguliere lessen. [Stap 3 c](#) & [Stap 5 c2](#); Niet te vergeten → de bovenstaande opmerking bij deze hoofdstukken Peter 1 & 2 Vooral in de laatste verzen van [1 Petrus 5](#) zien we dat na het vernederingsproces en 't zorgvuldiger omgaan met zijn mede geloofsgenoten die aan hem zijn toevertrouwd ; 't proces van uithoudingsvermogen ontwikkelen tijdens de aanvallen van die brullende leeuw; dit oogstte een mooie reeks van karaktervruchten zoals vermeld in die laatste verzen daar!

[2 Petrus 1: 1-9](#)

Hier legt Petrus de nadruk op de kostbare vruchten van die 2 vroegere hoofdstukken – uit de 1 Petrus 4 & 5 processen → met o.a de deugd van: **GELOOF!** Zeer essentieel voor deze verdere karakterontwikkeling in de verzen 4 - 9! Waar hij hen in coached en van waaruit hij deelneemt aan een gezond en krachtig onderzoek naar de karakter eigenschappen die daar worden genoemd; Gaat u alstublieft hier nog eens wat dieper in op de opmerking hierboven op't [2 Petrus 1: 1-9](#) deel van de Schrift, zodat je hiervan de waarde gaat inzien!

"Mijn persoonlijke notitie"

In de laatste [Co W Stap 5](#) hebben we veel gedeeld over de [Heilige Geest van God](#) gesymboliseerd door de kandelaar in de tabernakel van Mozes nu gaan we wat lessen in [Co-werkers Stap 6](#) over het kostbare Woord van de Heer! Nu eerst naar sommige teksten zoals hierboven vermeld in [Genesis 1/1](#) & [Johannes 1](#) - over de scheppende kracht van de Zoë - Woord in schepping! Dit is een enorme creatieve kracht in de mond van de Almachtige! Hier in de [eerste 2 verzen van Genesis 1](#) wordt Zijn naam: El - Elohim gebruikt; Hier staande voor de meervoudsvorm van het Zijn wezen: de Vader; De Zoon (het Woord) & de Heilige Geest!

Als we naar [Johannes 's](#) Schriften kijken, zien we dat hij in 't bijzonder diep betrokken was bij de dingen over de El - Elohim, zelfs door al zijn geschriften zullen we zijn intimiteit met de Verlosser opmerken; hij legde zelfs zijn hoofd op de borst van Jezus daar tijdens het laatste avondmaal in [Johannes 17](#)! Deze broeder was eens: een van die 2 "Zonen van de Donder" en hij moet genoten hebben van dat in [Mattheüs 11: 2 8-30](#); hij was het die ons veel vertelde over de Heilige Geest en over de Vader! Hij toonde Jezus in [Johannes 10](#) als de Goede Herder en in [Johannes 17](#) als de Hogepriester; later werd hij krachtig gezegend tijdens dat isolement op 't eiland Patmos om DE openbaringen persoonlijk van Hem te ontvangen !

Introductie tot de: FB-chat dialoog

Na de bovenstaande gedeelde informatie door de Schriften toegevoegd met enkele geboden nu enkele opmerkingen over deze 2 thema's van [Co W Stap 5 b / c](#) zo ongeveer: de vruchten en de gaven van de Heilige Geest en hoewel ik denk dat met de reguliere lessen zelf en de info hierboven hebben we een vrij compleet overzicht hier heb ik besloten om wat info toe te voegen door middel van deze fb Sermoen; dit is alleen voor jou: [Co-werkers](#) zijn goed uitgerust om les te geven op een iets dieper niveau van deze 2 lessen [Co W Stap 5 b / c](#) Alle 6 delen van de Schrift hierboven zijn geselecteerd op de 2 genoemde onderwerpen en ik raad sterk aan om deze te lezen de vurig omvatte geboden zijn in dit toegevoegd zoals ik in onze fb-preek toevoeg, slechts een korte aanraking door enkele hierboven genoemde hoogtepunten als voorbeeld:

Het belangrijkste punt hier is de: "[Aghape - Liefde](#)" van onze Heer die door het levende Woord en de Heilige Geest in ons is ingeplant op onze dag van onze wedergeboorte! Deze pasgeboren mens heeft wel zijn goddelijk DNA verkregen met alle Galations5 vruchten en dit zijn allemaal aspecten van deze 1 grote vrucht dit: goddelijke liefde van God! Dus elke vorm van functioneren in de gaven en bedieningen van de Heilige Geest is gedoemd om een ramp te worden, omdat de wil uit een **religieuze** bron het tegenovergestelde van de goddelijke werken van Openbaring 19, het witte Bruidskleed zal onderzoeken! Kijk hier eens naar de kerk van Korinthe begaafd met allerlei soorten giften maar mist veel van de vrucht en karakter zoals hierboven getoond! Toen had Paulus een grote klus om hun te leren hun harten en zielen op te heffen zoals we dat zagen in Romeinen 12 vers 9 en in Kolossenzen 3: 5-16 tot op een betrouwbaar niveau dit om in staat te zijn om in die gaven en bedieningen te functioneren! In deze les noem ik echter een aantal aspecten waarvan ik denk dat ze van groot belang zijn en een aanvulling op onze reguliere [Stap 5 b / c](#)!

FB; Chat – dialoog over: [Co W - Stap 5 b / c -!](#)

br Paulo!

Onze nieuwgeboren mens is in een levende relatie met de Heilige Geest: de andere delen van onze innerlijke mens ontwikkelen en transformeren. → Jezus heeft hetzelfde ervaren door te leven: Jesaja 50: 4 -10 en 11: 1-3 Neem svp ook kennis van 2 lessen: [Co W Stap 5 b & Co](#)

W Stap 5 c → Ik voeg die ook toe, want deze zullen van pas komen in deze: [Stap 5 Co - werknemers](#) lessen!

[T - J.](#) - OK

[br Paulo!](#)

Elk soort werk dat niet is geboren uit deze vruchten waarvan LIEFDE het centrale 1 is, is nutteloos! Denk aan het linnen kledingstuk van Openbaring 19; Mattheüs 11: 28 is ook een belangrijk onderdeel in onze hartsingesteldheid, een goddelijke manier om hierin te groeien! 1 Korinthe 13 is de 'belangrijkste kwestie' bij de ontwikkeling van vrucht; Besteed veel aandacht aan al deze aspecten en vergelijk ze met Galaten 5: 23!

[T.J.](#) - OK

[br Paulo!](#)

Nu tot aan Romeinen 12 - Het toont een trap die binnen grenzen wordt bewaard tijdens het verplaatsen in de giften, aangezien veel giften - activiteiten geen garantie bieden voor vruchtzetting → "DE" kwestie in Korinthe! In vers 3 is een ernstige waarschuwing om voor nederigheid te gaan - herinner hier Satans ondergang in Jesaja 14 - dit vanwege trots! In vers 9 toont het een gelijk patroon als in Kolossenzen 3: De transformatie van de ziel - neem dit deel serieus, want wandelen in de giften kan ook boosheid verdragen - dit wanneer er een gebrek aan zachtmoedigheid is!enz.

[T.J.](#) - Ja waar ik heb dit eerder meegemaakt!

[br Paulo!](#)

Je herinnert je de vernedering en het lijden - delen in 1 Peter 4 & 5!

[T.J.](#) - ja

[br Paulo!](#)

Dat was de ramp in Korinthe en ook in mijn leven! Gebrek aan zelfgedrag / zachtmoedigheid en lang lijden terwijl Zijn glorie vooral vrucht is die in deze processen is ontwikkeld, het zegt ook dat onderwerping gezag is over die stiekeme leeuw maar soms gebruikt de Heer zijn aanvallen als beproeving om ons te vormen zoals in het laatste deel van 1 Petrus 5! Ik was de laatste tijd diep geraakt door een verklaring van 1 Korinthe Het sprak hier in plaats van in de spiegel te kijken zoals in de Nederlandse Bijbel over het in de mist zijn en langzaam breekt de zon door Ik ben zeeman geweest dus ik herkende dit voorbeeld!

[T.J.](#) - Ik zat ook in de marine

[br Paulo!](#)

Dat is hoe ons innerlijke vrucht onderzoekt als een zon binnen / buiten de sluier verdwijnt in Jesaja 25→ - 2de deel! Om liefdevol te blijven lijden in mildheid en zonder bitterheid is de intieme relatie met YahWeH - De Agape-liefde van het grootste belang !!

[T.J.](#) - Ah – ja → Aghape liefde!

[br Paulo!](#)

Daar dit ons verandert tot zachtaardige tedere en nederige maar krachtige strijders / geliefden van HEM - Neem Elia: hoewel dapper in 1 Koningen 19 Hij was niet waakzaam in de verzen 1-8 en 18: 43-44 dus een hechte relatie met Hem hier is essentieel!

T.J. - Ja

br Paulo!

Noem dat we een vijand hebben die onze zwakheden goed kent, maar we kunnen goed toegerust zijn: 2 Korinthe 3: 6 -10 voor onze gezindheid / Efeze 6: vers 10 en Jacobus 4: 6 - 7 allemaal door onderwerping als EERSTE voorwaarde tot HEM! De verhuizing uit het vorige deel voorzichtig in Zijn gaven! Voorbeeld: Peter en Paul - in Handelingen 14!

T.J. - OK

br Paulo!

Jezus was in een krachtige regelmatige / intieme - communicatie met Abba en met de Heilige Geest! Na zijn zware woestijn training merken we dat Hij werkt door die goddelijke zalving van Hebreëuven 1: 9 in Wijsheid / Kennis en in de Gaven en ook als genezing / krachten etc! Dan zien we dat de apostelen hetzelfde doen, vooral na Handelingen 1: 8 - Meer over deze gaven die je zult vinden in het: 1e deel van 1 Korinthe 12 en in Joël 2: 28, keer je ook naar onze normale Stap c 1 voor een betere inzicht

"Alle samenvattingen die aan deze
Co W Stap 5 zijn toegevoegd, zijn mooie parels en relatief kort!"



Let svp even hier op!

Als je nog vragen overhoudt na het doornemen van deze les laat me dat dan svp even weten graag per fb - chat of eventueel per e – mail! 'k Wens je heel veel zegen met de verwerking van deze les en tot de volgende:

"Co – Werkers Stap 5 d" -

Veel zegen

br Paulo!

4. Stap 5 d

“Co – Werkers Stap 5 d



Over:

[de Heilige Geest van God](#)

Met o.a: Zijn ontwikkeling in ons leven m.b.t :

[Karakter](#) / [Bestuur](#) en zijn manieren van [Manifesteren!](#)

Allereerst hier nu iets over zijn karakter in:

[Romeinen 5: 3 - 5](#) & [Romeinen 8: 26](#)

De administraties:/ bedieningen in:

[1 Korinthe 12: 6 -11](#); [Romeinen 12: 6](#) en ten slotte [Efeze 4: 29 - 30](#)

Deze is hier nu alles over de uitrusting van Zijn goed voorbereide en bekwame Medewerkers al deze genoemde scripts zijn bedoeld als hulpmiddelen voor het opbouwen en toerusten van de leden van Zijn lichaam om hen in staat te stellen en aan te moedigen om uit te stappen in te dienen zoals vermeld in de [Romeinen 12: 9-10](#) houding! Sommige specifieke bedieningen zijn naar mijn mening de administraties van:

[Leraar / Counsellor](#): - [John 16: 13 - 14](#) Maar wanneer de Vriend komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u bij de hand nemen en u leiden naar al de waarheid die er is. Hij zal geen aandacht vestigen op zichzelf, maar zal logisch zijn van wat er gaat gebeuren en inderdaad, van alles wat ik heb gedaan en gezegd. 14 Hij zal mij eren; hij neemt van mij aan en bezorgt het jou.:

[Leider](#) - [Romeinen 8: 14](#); Gods Geest wenkt. Er zijn dingen te doen en plekken om naartoe te gaan!

[Bemoediger](#): - [Ephesians 3: 16](#); vraagt om je te sterken door zijn Geest - geen brute kracht maar een glorieuze innerlijke kracht -

Helper:: - 2 Korinthe 3: 5 - 6 we zouden er niet aan denken om dit soort van brief over onszelf te schrijven. Alleen God kan zo'n brief schrijven. Zijn brief geeft ons de essentiële toestemming om te helpen bij het uitvoeren van 'n nieuw actieplan. Het plan is niet uitgeschreven met inkt op papier, met pagina's en pagina's met legale voetnoten, waarbij je geest werd gedood. Het is geschreven met Geest op geest, Zijn leven in ons leven!

Romeinen 8: 26

Ondertussen, op het moment dat we het wachten moe worden helpt Gods Geest ons gelijk daar mee. Als we niet weten van hoe of wat mogen we bidden en dan zal Hij met ons meedoen om voor ons te bidden, in onze woordeloze zuchten, onze pijnlijke kreunen!!

1 Korinthe 12: 6 - 11

Gods verschillende uitingen van kracht zijn overal in actie, God zelf staat achter alles. 7 Elke persoon krijgt iets te doen dat laat zien wie God is: iedereen is hierin betrokken, iedereen heeft er baat bij. Allerlei dingen worden uitgedeeld door de Geest en aan allerlei soorten mensen! 8 De variëteit is geweldig: wijze raad duidelijk begrip! 9 Eenvoudige vertrouwen de genezing van de zieke 10 miraculeuze acties proclamatie om onderscheid te maken tussen geesten tongen & interpretatie van tongen. 11 Al deze gaven hebben een gemeenschappelijke oorsprong, maar worden één voor één uitgedeeld door de ene Geest van God. Hij bepaalt wie wat en wanneer gaat krijgen

Manifestaties

Besteed alstublieft hier serieus aandacht aan de Stap 5e reguliere les!

Ik herhaal nu wat van deze aspecten hieruit wees 'n goede hulp tijdens je bewegen inde kostbare Heilige Geest dus tijdens je dienen van de "Allerhoogste":

1. - De Adem of Wind wordt in het Hebreeuws Roach genoemd dit is precies dezelfde adem die God in de neusgaten van Adam en Eva blies; In Johannes 3: 5-7 echter wordt deze Heilige Geest c.q. Zijn manier van bewegen vergeleken met een wind - besef dat:

de wind beweegt zich tussen kracht: 0 & 12- herinner ook hier het ruisen van die stem in Openbaring 1; Dat was als het geluid van vele wateren maar: zonder enige of weinig wind deze stem zal het een fluisterend geluid zijn!

Het lijkt erop dat onze Heer graag in deze vriendelijke en kalme sfeer verblijft al in het begin zien we dit toen de Heer verscheen in de zonsondergang met een zachte wind in de toppen van die bomen in het Paradijs om Zijn pas geschapen menselijke wezens te ontmoeten ook daar bij die ontmoeting van God met Elia op die berg, waar Elia zelfmedelijden had over die gebeurtenis met Isebel, deze Baalhogepriesteres die bezeten was van alle geesten van deze die door Elia doodde priesters op die berg van Carmel en op wie hij niet waakzaam was!

Lees deze nu alsjeblieft:

Ezechiël 37: 9 -10

Hij zei tegen mij: "Profeteer naar de adem, profeteer, zoon van de mens, vertel de ademhaling," God, de Meester, zegt: Kom uit de vier winden, kom adem ... Adem op deze verslagen lichamen, adem leven! " 10 Dus profeteerde ik, precies zoals hij mij opdroeg. De adem ging binnen in hen en ze kwamen tot leven!

Een enorm leger ging recht op hun voeten staan.

Johannes 3: 5 - 8!

Jezus zei: "U luistert niet. Laat mij het nog een keer zeggen. Tenzij een persoon onderdanig is aan deze oorspronkelijke schepping - de 'wind die boven het water hangt' schepping, het onzichtbare dat het zichtbare verplaatst, 'n doop in een nieuw leven - het is niet mogelijk om

Gods koninkrijk binnen te gaan.⁶ Als je naar een baby kijkt, is dat alleen: een lichaam dat je kunt zien en aanraken, maar de persoon die van binnen vorm krijgt, wordt gevormd door iets dat je niet kunt zien en aanraken - de Geest - en wordt een levende geest. "7" Wees niet zo verbaasd als ik je zeg dat je van bovenaf geboren moet worden - niet van deze wereld, om 't zo te zeggen.⁸ Je weet wel hoe de wind waait en zo. Je hoort het ruisen door de bomen, maar je hebt geen idee waar het vandaan komt of waar het naartoe gaat. Zo is het met iedereen 'die van boven is geboren' door de wind van God, de Geest van God. '

2. - [Nieuwe wijn](#) een symbool van verse / nieuwe nog niet rijpe - straaltjes wijn die symbool staat voor: *vreugde & frisheid* we zien dit soort gedrag ook daar in [Maleachi 4](#) als een beloning voor de getrouwen de God vrezende overgebleven geliefden van de Heer, Hij beloofde hen dat ze zouden worden als kalveren in de lente losgelaten uit hun stallen in de weilanden, maar deze vreugde zien we ook in Handelingen 1 bij de uitstorting en het schenken van de Zegening van Vader God! Er zijn echter ook "Rijpe - Wijnen" zoals we in een vorige les gezien hebben: [Jesaja 25: 6 - 10](#) nadat de sluier was vernietigd - waar de Heer hen diende met *rijpe wijnen* en *krachtig voedsel!*

3. - [Laserstraal](#) in mijn eigen leven met de Heer die ik heb ervaren: een zuiveringsproces als p.e. van een vlam - werper tot een laserstraal en van een groot mes tot een zeer specifieke operatie dus een goddelijke ontwikkeling in het karakter / de houding van het *Lam* tot een zeer precieze en verstandige manier van dienen zoals getoond in

[Filippenzen 1: 9 – 11:](#)

Dus dit is mijn gebed: dat je liefde zal bloeien en dat je niet alleen veel zult houden, maar ook. Leer gepast lief te hebben. Je moet je hoofd gebruiken en je gevoelens testen 10 zodat je liefde oprecht en intelligent is, niet sentimenteel. Leef het leven van de liefhebber voorzichtig en voorbeeldig, een leven waar Jezus trots op zal zijn! 11 Overvloedig in vruchten uit de ziel, Jezus Christus aantrekkelijk maken voor iedereen, iedereen betrekken in Zijn glorie en lofprijs!

[Kolossenzen 1: 9 – 11](#)

Wees ervan verzekerd dat we vanaf de eerste dag dat we van je hoorden, niet zijn gestopt met voor je te bidden, God te vragen om je een verstandig verstand en geest te geven die afgestemd is op zijn wil, en zo een grondig begrip krijgt van de manieren waarop God werkt. 10 We bidden dat u goed zult leven voor de Meester, Hem trots op u maakt terwijl u hard aan het werk bent in zijn boomgaard.

Naarmate je meer en meer leert ontdekken hoe God werkt, zul je leren hoe je dat werk moet doen. 11 We bidden dat je de kracht zult hebben om de op lange termijn uit te houden - niet de grimmige kracht van het knarsen van je tanden, maar de glorie / de kracht die God geeft. Het is kracht die het onhoudbare verdraagt en overloopt in vreugde!

Dit vanwege de ontwikkeling van een intieme relatie zoals onze Heer Jezus die ervaren heeft met Abba, getoond in [Jesaja 50: 4 -10](#) en met de kostbare en krachtige Geest van God getoond in [Jesaja 11: 1-3](#) en voor ons nu ook toegevoegd de mogelijkheid tot zo'n intieme gemeenschap met onze Heer Jezus en met elkaar waar ik over vertelde in onze vorige les; opnieuw zou ik hier ook wijzen op dat in: [Mattheüs 11: 28](#) lees alsjeblieft nu:

Johannes wees hem aan en riep Hem:

[Johannes 1: 15](#)

" Dit is degene! Degene die zei dat hij achter mij zou komen maar de in feite voor mij was. Hij is altijd voor mij geweest, hij heeft altijd het eerste woord

4 - Glorie wolk:

Kijk in Stap 3 c terug op die Shekina tijdens hun reis in het dessert hier zien we de vuurzuil & de glorie wolk die 2 aspecten van manifestaties vertegenwoordigen, en ook deze brand is een zeer belangrijk aspect in deze rij van verschijningen van de Heilige Geest; we zaaien deze ook in Handelingen 2 met die "Tongen als goddelijk vuur" op degenen in die bovenzaal; lees alstublieft hierover:

Exodus 13: 21 -23 & Ezechiël 10: 3 - 4 Realiseer dit:

*Dezelfde verschijning was daar erg gekleed –
tijdens die reis- met DE Engel van de Heer heb ik erover verteld!*

5 - De "Zeer kostbare olie" van de zalving! - Al in het O.T. verbonden - zo tijdens het Levij priesterschap dat daar op de berg Sinaï was verordend - tijdens het bezoek van Mozes aan de Heer - moesten de priesters en de koning worden gezalfd met bloed en olie om daar te worden aangesteld! In Psalms 23 & 133 zien we deze olie als een rijke zegening! Ik heb dit wel verschillende keren gedeeld, maar speciaal in: Stap 2 - onze Heer Jezus als de eerste van het 1 Petrus 2: 9-10 priesterschap werd versterkt door de Heilige Geest en door de Zoë- Woorden van de Heer en Hij ging helemaal door dat proces zoals getoond in Hebreeuwen 5: 5 - 10 aangemoedigd en aangespoord door:

"Geest van Vrees voor de Heer!"

Lees hierover alstublieft in:

Jesaja 11: 1-5 & 61: 1-10; Psalm 45; Spreuken 8: 13 & Hebreeuwen 1: 9

De zeer kostbare vrucht van die ontwikkeling werd geprofeteerd door David in Psalms 45: 8 en het werd vervuld in Hebreeuwen 1: 9 over de: "Eeuwige altijd durende vreugde zalving" die een deel werd van onze Hogepriester van Melchizedek de Heer & Koning - Jezus onze Redder! Deze vreugde - door Nehemia genoemd als de macht van de Allerhoogste - ook meegedeeld in 2 Korinthe 5 en 6 generatie priesters - nu onder goddelijke constructie om Zijn woonplaats te worden en bronnen van Zoë om de menigten te verzoenen met het hart van Abba! Over deze kwestie zou ik speciale aandacht willen vragen voor onze essay over: **Co W - Stap 5d**

De fb sessie van deze les!

br Paulo

Over het karakter van de Heilige Geest n.a.v. Romeinen 5: 3-5 ga hier's dieper op in – !

T - J

Passie met geduld!

br Paulo

Ja maar ook met hoop & volharding / te samen met vruchten & gaven deze zijn n.l belangrijk om Zijn bedieningen in ons te realiseren / van binnen uit !

T - J

Ja - dat is waar!

br Paulo

Ga nu eens naar Romeinen 8: 24-26 en vertel me eens wat de schrijver hier wil laten zien - Hij heeft het over "de Kracht van kunnen wachten"! Dat wachten als in Psalm 27: 14 maakt

ons sterker in Hem - en 't bewaart ons tegen stress; de Heere is dan juist bij ons en zal dan ook voor ons zorgen!

T - J

Amen Hij is onze Voorspraak bij de Vader en ook de Heilige Geest pleit voor ons als de Geest v.d Allerhoogste

br Paulo! Nu even naar Romeinen 12: 9-15!!

T - J

'n Liefde vanuit je gehele hart / west eerlijk in je liefde weest er voor elkaar ook in zwaardere tijden!

br Paulo

Amen; Dit ging over opbouw van karakter in onze levens! Nu naar iets over Zijn bedieningen ; neem 's Romeinen 12: 6-8 a en besef we kunnen de leiding hierin aan Hem overlaten zo in volst vertrouwen – doe z'n dingen vanuit zijn rust met geduld – Hij is de goede Herder – vertrouw op Hem !!

T - J

Ja daar ben ik het mee eens – maar proclameer die opdrachten ook en besef dat het allemaal taken zijn waarin de Heilige Geest ons wil trainen!

br Paulo

Ga nu 's naar 1 Korinthe 12: 6-11 en schets jouw visie hierop't gaat over uitbundig Hem prijzen / we hebben ieder voor zich 'n doel dat de Heilige Geest aan ons gaf: Het genezen van zieken; 't spreken in tongen; 't bedienen met woorden van wijsheid e/o kennis allemaal uit dezelfde Bron omdat we allemaal leden van dat ene lichaam zijn met voor ieder taken v.d Heer

T - J

Prijst God en we zouden ons er echt bewust van behoren te zijn - we zijn hier om toegerust te worden door die gave Geest van de Heer door het uitoefenen van die taken onder Zijn leiding & zalving

br Paulo

Nu enige aparte aspecten van deze bedieningen; besef hierbij dat Hij o.a: Raadgever; Leraar is(pak nu 's Johannes16: 13-14) en besef dat Hij daarnaast onze Leider / Coach is; dit tot hulp bij bemiddeling & voorbede - Romeinem8: 14

T - J

OK !

br Paulo

De Heilige Geest is altijd dicht bij ons om ons te leiden en te helpen bij het voorbidden en 't bemoedigen van anderen; Hij helpt ons als we soms door pijnen heen gaan en Hij leidt ons in daar waar **Hij** wil dat we heen gaan; Hij leert ons God's bedoelingen als eerste te plaatsen

T - J

AMEN

br Paulo

Nu even over 'n paar manieren over hoe Hij beweegt – eerst even naar de Adem van God; Lees eens: Ezechiël 37:9-10 God bekrachtigde en wekte hier 'n leger op door zijn Adem en Hij gaf leven aan Adam en Eva door diezelfde Adem – 'n levens -vernieuwende Adem In Johannes 3: 5-7 verklaart de Heer 't verschil tussen't geboren zijn uit de Geest en het geboren zijn in het natuurlijke leven We moeten ook geestelijk in / vanuit Hem geboren worden!

T - J

Hij ontwikkelt 't Zoë - leven in ons door dat levende Woord met als doel:" De mens Gods volkomen tot elk werk volkomen toebereid

Wat betekent: Zoë?

br Paulo

Is 'n Grieks woord voor Goddelijk leven; Nu iets over de oude & de nieuwe wijn - die uit Efeze 5: 18-20 en die uit Mattheus 9: 17 Vertel me hier eens wat over – lees nu ook nog eens: Jesaja 25: 6 -10!

T - J

In Efeze 5: 18-20 lezen we:" Wordt niet dronken van wijn maar wordt in plaats daarvan vervuld met de Heilige Geest en zing geestelijke liederen en lofprijz de Heere"! 't Alternatief tegenover dronkenschap is dus de Nieuwe wijn v.d Heilige Geest

br Paulo

In Mattheus 9: 17 word de goede wijn verzegeld in 'n fles zo is de Geest van de Heer verzegeld in ons lichaam; onze beker vloeit over van ons naar anderen maar vanuit gebrekkige vaten; wijn verliest z'n waarde dit in tegenstelling tot de Heilige Geest die nooit z'n waarde verliest

T - J

Mee eens maar: besef de *goede* "Oude wijn"van Jesaja 25 is meer gerijpt !!

br Paulo

Ja en hier vloeit ons vat ook over met zuiverheid / en dieper kwaliteit zei echter die dit proces niet willen doorstaan worden 'n oude religieuze levenloze; geschifte wijn Nu iets over andere eigenschappen zoals b.v: "de Wolk der heerlijkheid"

T - J

Ja dat klopt !

br Paulo

Die goddelijke Wolk / Vuurkolom daar staat ook voor de Heilige Geest !

Lees nu hierover nog eens over in:

Ezechiël 10: 3-4 en Exodus 13: 21-22 - !!

Deze heilige Wolk vervulde de Tempel en de Heer Jezus mocht na zijn opstanding deze heilige Tempel binnengaan mocht er in de hemelse Tempel komen ?

De Heer Jezus met Zijn kostbare bloed dat Hij kort na zijn opstanding naar de Hemel bracht en die 't daar als Zijn genaderijke / verzoenende bloed op dat Verzoendeksel sprenkelde - besef: zoals God's aanwezigheid altijd bij Israël was; zo is deze nu - daardoor - ook bij ons;

neem nog eens Hebreë 1: 9 - hier zie je de aanleiding van de zalving van vreugde volle heerlijkheid die rust op onze Hogepriester – zie ook Psalm 45: 8 hier als toerusting tot 't eeuwige ambt dat door de Vader aan Jezus is toevertrouwd



"'t Koninklijke priesterschap van God"

Met deze les is onze [Co - W Stap 5](#) voltooid - we gaan nu verder met de 2 lessen van de [Co - W Stap 6](#) – veel zegenen tot de volgende lessen [br Paulo!](#)