

Leeswijzer:

De verwijzingen naar bijbelteksten worden aangegeven in de schrijfwijze die daar heel vaak voor gebruikt worden.

Een verwijzing als **Ex. 1:10-15**, staat dan voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 15.

De inhoudsopgave is aanklikbaar, d.w.z. dat je door op een regel te klikken, je snel naar de betreffende pagina gaat.

Inhoudsopgave

1. C W Stap 6a.....	1
2. Co W Stap 6b.....	9

## 1. C W Stap 6a

### Co - Werkers Stap 4 a



### Enige principes uit het Zoë – Woord van onze Heer!

#### Genesis 1:1-10

1. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
6. En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!
7. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.
8. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.
9. En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
10. En God noemde het droge aarde en het samengevloeiende water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

### Commentaar

O, wat 'n hoge gedachten zouden er in ons moeten opkomen over die grote God Die wij aanbidden en van Die grote Middelaar in wiens naam wij bidden en hier, in het begin van dit heilige volume, lezen wij van die Goddelijke Geest, Wiens werk aan het hart van de mens zo vaak genoemd wordt in andere delen van de Bijbel. Het valt op dat er eerst niets aantrekkelijks te zien was, want de wereld was zonder vorm en leegte; het was verwarring en leegheid.

Op dezelfde manier is het werk van genade in de ziel een nieuwe creatie: in een ziel zonder genade. Als iemand niet wedergeboren is, heerst er chaos, verwarring en slechtheid: het is leeg van het goede, want God is er niet in. In de nieuwe menselijke creatie is het eerste wat in de ziel wordt geschapen licht: de gezegende Geest werkt aan de wil en het verlangen door het verstand te verlichten.

Degenen die door zonde in het donker leefden, worden door genade "licht" in de Heer. De gevallen mens zou altijd in het donker blijven leven als de Zoon van God niet gekomen was. De aarde was leeg, maar door een gesproken Woord, werd hij vol van Gods rijkdom en is dat nog steeds. Hoewel het gebruik ervan werd toegestaan aan de mens, komt het van God en moet het gebruikt worden tot Zijn eer.

### Johannes 1:1-5

1. In het begin was 't Woord en 't Woord was bij God en 't Woord was God.
2. Dit was in het begin bij God.
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet be(ge)grepen.

### Commentaar

De eenvoudigste reden waarom de Zoon van God het Woord is, lijkt te zijn dat zoals onze woorden onze gedachten uitleggen aan anderen, de Zoon van God in de wereld is gestuurd om Zijn Vaders gedachten aan de wereld bekend te maken. Wat de evangelist zegt van Christus bewijst dat Hij God is. Hij beweert dat Hij al in het begin bestond; Hij bestond tegelijk met de Vader. Het Woord was met God en was God. Hij maakte alles en zag dat het goed was !!

### 1 Johannes 1:1-5

1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2. – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard –
3. wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is deze er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
5. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

### Commentaar

Deze Goddelijke Persoon, het Woord des levens / het Woord van God, verscheen in menselijke natuur, zodat Hij die de auteur en gever van eeuwig leven aan de mens is, door de verlossing met Zijn bloed en de invloed van Zijn vernieuwende Geest. De apostelen verklaarden wat zij gezien en gehoord hadden; dat gelovigen hun welzijn en voordelen zouden delen.

Zij hadden vrije toegang tot God de Vader. Zij hadden de blijde ervaring van waarheid in hun harten & zielen en lieten de uitmuntendheid ervan zien in hun levens. Deze eenheid van gelovigen met de Vader en de Zoon begon en bleef bestaan door de invloeden van de Heilige Geest. Een boodschap van de Heer Jezus, het Woord des levens / het eeuwige Woord, zouden wij allemaal met blijdschap ontvangen. De grote God zal aan deze donkere wereld bekend gemaakt moeten worden, als puur en perfect licht. Omdat dit het karakter van God is, moeten zijn doctrines en aannames ook zo zijn.

### Jesaja 25: 2-9

2. Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

3. Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van gewelddadige volken zal U vrezen.

4. Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur.

5. Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt.

6. De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

7. *“En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn”*

8. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft het gesproken.

9. Op die dag zal men zeggen:

*“Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.*

*Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil” !!*

### Commentaar

Waarachtig geloof; gelooft het getuigenis van de Heer eenvoudig, en vertrouwt erop dat Hij Zich aan Zijn beloften houdt. Zoals God de sterren zwak maakt die trots en zeker van zichzelf zijn, zo geeft Hij kracht aan wie zwak is en nederig en op Hem blijven vertrouwen. God beschermt Zijn mensen in elk weertype. De Heer beschut wie op Hem vertrouwen tegen de brutaliteit van onderdrukkers. Het vriendelijke onthaal van zondaren die zich bekeren wordt vaak in het Nieuwe Testament vergeleken met een feestmaal. De uitgenodigde gasten zijn allemaal bekeerde / verzoende mensen.

Zowel heidenen als bekeerde Joden. Het evangelie bevat iets wat kracht geeft en dat t hart blij maakt en het is bestemd voor wie overtuigd zijn van zonde en voor wie zuchten. Een sluier bedekt alle naties, want die leven in het donker. Deze sluier zal de Heer vernietigen door het licht van Zijn evangelie die de wereld in schijnt en de kracht van Zijn Geest die mensen de ogen opent om het te ontvangen. Met vreugde en lofprijs zullen zij die naar Hem uitkijken en de vreugdevolle aankondigingen van de Verlosser ontvangen,; met triomfgezing zullen zijn verheerlijkte heiligen de vreugde van hun Heer in gaan. Het is niet te vergeefs om op Hem te wachten want zijn genade zal uiteindelijk komen, met overvloedige vergoeding voor de vertraging.

Jesaja 52:7-12

7. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.

8. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, samen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion.

9. Breek uit in gejubel, juich samen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.

10. De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidense volkeren; en alle einden der aarde zien het heil van onze God.

11. Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak et onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt!

12. Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.

Commentaar

Laat wie vermoeid en belast zijn onder de last van zonden, verkwikking vinden in Christus, het stof van zich afschudden van hun twijfel en angst, en zichzelf bevrijden van die banden. De prijs die de Verlosser betaalde voor onze redding, was niet zilver of goud, of vergankelijke dingen, maar Zijn eigen bloed. Wie de vrijheid van deze redding overweegt en hoe pijnlijk tijdelijk verlichtende zonden zijn, zal de verlossing, die in Christus is, meer waarde toekennen.

Zoeken wij overwinning over de zonde en beseffen we daarbij dat de glorie van God heiligheid vraagt van elke volgeling van Christus? Het goede nieuws is dat de Heer Jezus regeert. Christus bracht deze tijding Zelf het eerst. Zijn discipelen beseften dit goede nieuws: door zichzelf niet te verontreinigen met de wereld zij zijn mooi in de ogen van wie hen zenden.

Jesaja 66: 1, 2 en 5

1. Zo zegt de HEERE: de hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?

2. Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE . Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en op hen wie voor Mijn woord beeft.

5. Hoor het woord van de HEERE, u die beeft voor Zijn woord: Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen: Laat de HEERE verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij echter zullen beschaamd worden.

Commentaar

De Joden waren verrukt over hun tempel, maar hoe tevreden kan de Eeuwige zijn over een huis wat gemaakt is door mensen handen? God heeft een hemel en een aarde door Hem Zelf gemaakt en een tempel door de mens gemaakt. Maar Hij overziet het en kijkt met genade naar wie arm van geest is en serieus, zichzelf minacht en zichzelf ontkent; wier hart verdrietig is over de zonde: een dergelijk hart is een levende tempel voor God. De profeet richt zich tot wie beeft voor Gods Woord, om hem te troosten en te bemoedigen.

De Heer zal verschijnen, tot vreugde van de nederige gelovige, en tot verwar ring van de hypocrieten en vervolgers. Toen de Geest werd uitgestort en het evangelie van Sion uitging, werden menigten bekeerd in een oogwenk . Een mooi resultaat van dat goddelijke Offer.!!

Jeremia 1:1-10

1. De woorden van Jeremia, de zoon van Hiskia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin.

2. Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering.
3. Ook kwam het tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging.
4. Het woord van de HEERE kwam tot mij:
5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.
6. Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen.
7. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken.
8. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.
9. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, ik geef Mijn woorden in uw mond.
10. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.

### Commentaar

Jeremia's roeping om te werken en te dienen als een profeet is vroeg gestart. Hij was bestemd om een profeet te worden, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de buurlanden. Hij is nog steeds een profeet voor de hele wereld en het zou goed zijn als wij zijn waarschuwingen ter harte zouden nemen. De Heer, die ons formeerde, weet welke specifieke bedieningen en doelen hij voor ons op het oog heeft.

Toch, tenzij Hij ons heiligt door Zijn vernieuwende Geest, zullen we niet klaar voor Zijn heilige bediening op aarde, noch voor Zijn heilige blijdschap in de hemel. Het gaat erom dat wij niet hoog denken over de boze en onszelf en dat we ons bewust worden van Zijn genade en van daaruit leren te leven en te dienen – 2 Kor. 5 vs 16 t/m alles van 6 - !!

Hoewel het goed is als wij onze eigen zwakheden en tekortkomingen zouden zien omdat het ons nederig maakt over ons werk, zou dit er niet voor moeten zorgen dat we ons terugtrekken als God ons roept. Wie boodschappen af te leveren heeft van God moet geen angst hebben mensen onder ogen te komen. De Heer, gaf door een beeld Jeremia die gawe toen het nodig was. Gods boodschappen zullen gedeeld worden in zijn eigen woorden. Wat wereldse wijze mensen of politici ook mogen denken, de veiligheid van koninkrijken worden besloten in overeenstemming met de Beloften en Woorden van God.

### Jeremia 23:8-9

8. maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.
9. Over de profeten: Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben geworden als een dronkeman, als een man wie de wijn naar het hoofd is gestegen, vanwege de HEERE, en vanwege Zijn heilige woorden.

### Commentaar

Deze rechtvaardigheid die hij bewerkstelligd heeft uit de genoegdoening van wet en gerechtigheid, wordt van ons; het is een vrije gave aan ons gegeven door de Geest van God die het in ons brengt en ons ermee bedekt, zorgt ervoor dat wij het tot onze beschikking hebben en ermee kunnen werken.

*De Heere onze Gerechtigheid!*



*'n Heerlijke Naam aan 'n overtuigde zondaar aan diegene die de last van de zonde heft ervaren / haar in zijn geweten en die de waarde heeft ingezien van 't gerechtvaardigd te zijn !!*

*Deze enorm grote redding gaat veel verder dan alle voorgaande*

*inzichten van de gemeente over bevrijding hier over Moge onze ziel naar Hem toetrokken worden en deel gaan uitmaken van Hem !!*

### Lucas 8:1-15

1. En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem,
2. en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk o.a. Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren,
3. en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herode, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen bezittingen.
4. Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe kwamen, zei Hij met een gelijkenis:
5. 'n Zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien en toen hij 't zaaide, viel 'n deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op.
6. En 'n ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht.
7. En 'n ander deel viel te midden van de dorens en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het.
  
8. 'n Ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht 't honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
9. En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis?
10. Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij het.
11. Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God.
12. Zij bij wie langs de weg gezaaid worden, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.
13. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.
14. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen.
15. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.

### Commentaar

Hoewel er maar een overblijfsel van Gods kudde is achtergebleven, zal Hij ze vinden en zal Hij ze terugbrengen naar hun vroegere leefomgevingen. Christus wordt hier beschreven als een tak van David's familie. Hij is Zelf rechtvaardig en door Hem zijn al Zijn mensen rechtvaardig. Christus zal de kracht die Satan zichzelf heeft toegeëigend breken. Al het geestelijke zaad van de gelovige Abraham en biddende Jacob zal beschermd worden en zal gered worden van de schuld en de overheersing van zonde.

In de dagen van Christus' regering in de ziel, zal de ziel op zijn gemak zijn. Hij wordt hier "de Heer onze Rechtvaardigheid" genoemd. Hij is zo onze Rechtvaardigheid zoals geen schepsel zou kunnen zijn. Zijn gehoorzaamheid tot de dood aan toe is de rechtvaardigheid van gelovigen, en hun entreebewijs tot hemelse vrolijkheid. Deze valse leraren zullen gedwongen worden om het bittere lijden van de Heer te ondergaan. Zij hielden zich zelf voor dat er geen kwaad was in zonde, en handelden daar ook naar; ook lieten zij anderen dit geloven.

Degenen die het kwade blijven doen, zullen daaraan overgegeven worden, maar: wier harten goed voorbereid zijn zullen goede vruchten dragen als zij oog in oog met Hem komen te staan.

#### Jacobus 1:23-25

23. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,

24. want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

25. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van dat werk, zalig zijn in wat hij doet.

#### Commentaar

Vleiende hoorders zijn zelf-misleiders en zelf-misleiding is uiteindelijk de ergste misleiding. Als wij onszelf vleien, is het onze eigen fout; de waarheid, zoals die is in Jezus, vleit geen mens. Laat er zorgvuldig aandacht gegeven worden aan het Woord van de Waarheid, en het zal ons duidelijk maken wat ons in onze natuur nog verderft dus wat er nog fout zit in ons hart en ons zielsche leven. Het zal ons duidelijk vertellen wat we zijn. Onze zonden zijn de vlekken die de wet openbaart; maar:

**Christus' bloed reinigt ons volgens het evangelie.**

Hoe dan ook, tevergeefs horen we vaak Gods Woord en kijken we in de spiegel die het evangelie ons voorhoudt, en we gaan weg en vergeten onze vlekken in plaats van ze af te laten wassen; als we onze remedie vergeten, in plaats van deze toe te passen. Jezus Christus zal dierbaarder worden voor de gelovige ziel, waar door Zijn genade meer tot volwassenheid zal groeien als de heiligen in het licht zullen komen!

#### "Mijn persoonlijke notitie"

In de laatste Co W Stap 5 hebben we veel gedeeld over de Heilige Geest van God gesymboliseerd door de kandelaar in de tabernakel van Mozes nu gaan we wat lessen in Co-werkers Stap 4 over het kostbare Woord van de Heer! Nu eerst naar sommige teksten zoals hierboven vermeld in Genesis 1/1 & Johannes 1 - over de scheppende kracht van de Zoë - Woord in schepping!

Dit is een enorme creatieve kracht in de mond van de Almachtige! Hier in de eerste 2 verzen van Genesis 1 wordt Zijn naam: El - Elohim gebruikt; Hier staande voor de meervoudsvorm van het Zijn wezen: de Vader; De Zoon (het Woord) & de Heilige Geest!

Als we naar Johannes 's Geschriften kijken, zien we dat hij in 't bijzonder diep betrokken was bij de dingen over de El - Elohim, zelfs door al zijn geschriften zullen we zijn intimiteit met de Verlosser opmerken; hij legde zelfs zijn hoofd op de borst van Jezus daar tijdens het laatste avondmaal in Johannes 17!

Deze broeder was eens: een van die 2 "Zonen van de Donder" en hij moet genoten hebben van dat in Mattheüs 11: 28-30; hij was het die ons veel vertelde over de Heilige Geest en over de Vader! Hij toonde Jezus in Johannes 10 als de Goede Herder en in Johannes 17 als de

Hogepriester; later werd hij krachtig gezegend tijdens dat isolement op 't eiland Patmos om DE openbaringen persoonlijk van Hem te ontvangen !!

*“Chat dialoog Co – W: Stap 4 a”*

**Minimaal 2 Soorten van bedieningen**

Evangelisten in vuur en vlam met hun vreugdevolle boodschap die de mensen en de wachters bereikten - zoals Habakuk: hier in Habakuk 2 op de muren van de Stad; Deze wachters waren verbaasd toen ze de Heer konden zien en toen ze Zijn glorie zagen verschijnen - daar waarschuwden ze ook de mensen om hun religieuze sekten te verlaten en te kiezen voor de gezegende Redder & terwijl ik dit stukje schrijf, kan ik het niet laten op te merken dat ik de extreme vreugde merk bij die boodschapper terwijl hij het goede nieuws brengt. Ook merk ik dat ze grote troost ontvangen die de Heer zijn mensen geeft als hij hen meerdere keren geruststelt - Hij 't Woord als een hamer en een vuur.

*br Paulo!*

Over het Woord: Het werkt als een hamer om de rotsachtige bodems van onze stenen harten te verpletteren: zoals getoond in de gelijkenis van 't riool in Luc 8; ook als een Vuur om het uiterlijk warm te zegenen om ze uit hun comfortzone te krijgen tot Sion zie: Zacharias 2 vanaf vers 5 dit door de principes getoond door onze Heer in Mattheüs 11: 28 30!

*T – J*

Ik vind dit waar - in veel verhalen die ik zowel via de bediening als in mijn eigen leven hoor, waar we Gods hamer nodig hebben om onze harten te openen dit om ons terug te brengen naar zijn Woord b.v in Psalm 40 deel. Verzen 7-8

*br Paulo!*

Hier begint David als: in Psalm 27 opgetild uit Zijn benauwdheid, 'n nieuw lied voor de Heer te zingen en ontvangt die waardevolle profetie over het Lam dat daar op Golgotha zou worden geslacht, varieert heuvel lees nu eens onze Essay over Psalm 40:

*“Ik vind het belangrijk om bij God te  
blijven, om moed te nemen en om nooit te stoppen”!*

*T – J*

AMEN !

*br Paulo!*

De gelijkenis van het Zaad toont ons de verschillen in hartsinstellingen / attitudes tijdens het zaaien van het Zaad → dat is de creatieve Zoë - Woord van de Heer; hier zijn ook enkele slechte invloeden vermeld als: Gebrek aan zachte grond c.q. geharde harten dit door wereldbeeld / rouw en lust naar geld! Mattheüs 11: 28 toont ons hier opnieuw Zijn oplossing voor – !!

Hier is wat ik deelde over Jesaja 52 en Zacharias 2 van grote waarde!

*T – J*

Het is belangrijk om onze Zaden te zaaien die we in de juiste grond zaaien. Net zoals het belangrijk is om te luisteren, te kijken en Gods woord te volgen – 'n v.b Jezus ontmoeting met zijn vrienden - uit Emmaüs !

*br Paulo!*

Deze kerels waren wanhopig, veroorzaakt door alles wat er de laatste dagen gebeurd was - toen sloot Jezus zich bij hen aan en liet hen zien dat de Heiland eerst moest lijden voordat hij zou worden opgewekt; Hij berispt hen zelfs omdat ze dit uit het oog hadden verloren – !!



Daarna begon Hij alles te delen wat eerder aan Hem was geschreven in de oude Boeken Later merkten ze op dat hun harten gingen branden terwijl Hij sprak en dat de wolk van wanhoop verdween; toen ze hun huis in Emmaus naderden, deed hij alsof Hij voorbij zou gaan maar ze drongen er bij Hem op aan om bij hen te komen eten en Hij verleent hun dat voorrecht!

Tijdens dat avondmaal brak Hij het brood en werden hun ogen geopend; toen verdween en laat hen achter met grote vreugde!

T-J

Grote vreugde en goede tijdingen komen naar diegenen die hun focus op Christus houden.



Beste vrienden & medewerkers dit sluit ook aan op de vorige lessen - de volgende les zal zijn: "Co Workers zijn Stap 4 - b" voor nu veel zegen !!

br Paulo !!

## 2. Co W Stap 6b

C o- Werkers Stap 4 b



Johannes 1 vers 1-12

*Hier zie je het Woord in Zijn heerlijke scheppende kracht – de Bron waaruit wij zijn geboren maar die de wereld heeft afgewezen – toch blijft dat Woord in Johannes 3: 15&16 uitnodigend roepen om Hem als DE grote en sterke Verlosser uit Jeremia – in je leven aan te nemen waardoor dat zelfde Levende Woord ook in die harten wortel kan schieten en tot volheid kan komen !!*

[1 Johannes 1vers 1-3 & 1 Johannes 2 vers 1 & 2 en 14 – 17](#)

[Commentaar](#)

Hier 'n vervolg op datgene van: het bovengenoemde over 't Woord met in 1 Johannes 1 vers 9 'n speciale boodschap aan ons als wedergeboren Christenen en in 1 Johannes 2 't evaluatie proces in Hem in 3 stadia's van: *Kinderen* naar jongelingen en van: *Jongelingen* naar: rijpe volwassen *Vaders* – 'n toerusting tot de weerbaarheid nodig om die 3 gevaren aan het eind van dit stukje te kunnen weerstaan en te overwinnen

[Jesaja 40:9-11](#)

9. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!

10. Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.

11. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen - de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

[Commentaar](#)

De profeet gebruikte enige verwijzingen naar de terugkeer van de Joden uit Babylon. Maar dit is een kleine gebeurtenis vergeleken bij datgene wat de Heilige Geest bewerkstelligde in het Nieuwe Testament, toen Johannes de Doper de Christus aankondigde. Toen oosterse prinsen door woestijnachtige gebieden marcheerden, waren wegen voor hen voorbereid en hindernissen verwijderd.

Zo wil de Heer onze harten voorbereiden door het onderwijs van zijn Woord en de overtuigingen van Zijn Geest, zodat hoogmoed en trots onderuit gehaald worden, goede verlangens ingeplant, het foute en kromme gemoed gladgestreken en verzacht, elke hindernis verwijderd wordt, zodat wij klaar zijn voor Zijn wil hier op aarde en voorbereid voor Zijn hemelse Koninkrijk.

[Jesaja 43:1-2](#)

1. Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jacob uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

2. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.

[Commentaar](#)

Gods gunst en goedwelwillendheid voor Zijn mensen spreekt van overvloedig / comfort voor alle gelovigen. De nieuwe schepping in ons binnenste is door God gevormd. Iedereen die verlost is door het bloed van Zijn Zoon, heeft Hij apart gezet voor Zichzelf. Wie God aan zijn zijde heeft hoeft niet bang te zijn voor iets of iemand die tegen hem is. Wat zijn Egypte en Ethiopië, al hun levens en schatten, vergeleken met het bloed van Christus?

Ware gelovigen zijn kostbaar in Gods ogen; Hij verheugd zich in hen - meer dan in wie dan ook. Hoewel zij door vuur en water moesten gaan, toch, omdat zij God aan hun zijde hadden, was het niet nodig om bang te zijn voor het kwaad; zij kwamen als herboren uit de strijd!

### Jesaja 49:2-3

2. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.
3. Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheer lijken.

### Commentaar

De grote Architect van verlossing laat de autoriteit zien van Zijn werk. Het zwaard van Zijn Woord overwint de lusten van Zijn mensen - alle vijandschappen daarbij inbegrepen. Zijn scherpe pijlen raken het bewustzijn; maar dit zal geheeld worden, als de zondaar tot Hem bid om genade. Maar zelfs de Verlosser, Die sprak in zijn persoonlijke bediening zoals geen mens ooit sprak, leek vaak tevergeefs te werken.

Al zou Jacob niet terug gebracht worden tot God en Israël niet bijeen vergaderd worden, toch zal Christus glorieus zijn. Deze belofte is gedeeltelijk vervuld door de roeping van de heidenen. De mens gaat verloren in het duister, maar Christus verlicht de mens en maakt hem zo heilig!

### Jesaja 53:1-12

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzelt. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddeloze mensen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om Zijn moeite volle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, zal Hij verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en met machtigen zal Hij de buit verdelen, omdat Hij Zijn lichaam heeft uitgestort in de dood en onder de overtredders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en zelfs voor de overtredders gebeden heeft.

### Commentaar

Nergens in het Oude Testament is zo duidelijk en volledig geprofeteerd dat Christus moest lijden en dat Hij daarna in Zijn glorie in zou gaan als in dit hoofdstuk. Maar tot op de dag van vandaag zijn er maar weinig mensen die erkennen met welke Goddelijke kracht dit Woord gepaard gaat. Aan het authentieke, en belangrijkste verslag van de redding van zondaars, door de Zoon van God, wordt voorbij gezien.

De lage staat die Hij aannam bij Zijn verschijning in de wereld, paste totaal niet bij de ideeën die de Joden zich gevormd hadden over de Messias. Er werd aangenomen dat Hij zou komen met pracht en praal; in plaats daarvan groeide Hij op als een plantje, stil en onopgemerkt.

Hij had niets van de glorie die men dacht dat Hij zou hebben als Hij zou komen. Zijn hele leven was niet alleen nederig van aanzien, maar ook vol verdriet. Tot zonde gemaakt voor ons, onderging Hij het vonnis waaraan de zonde ons had blootgesteld. Vleselijke harten zien niets in de Heere Jezus wat aantrekkelijk of interessant voor hen is. Door hoeveel van Zijn mensen wordt Hij niet nog steeds veracht en afgewezen om zijn doctrine en autoriteit! Het was voor onze zonden en in onze plaats dat **onze** Here Jezus leed. Wij hebben allemaal gezondigd en hadden geen recht op de glorie van God. Zondaren hebben hun geliefde zonde, hun eigen slechte dingen waar zij dol op zijn. Onze zonden verdienen alle leed en verdriet, zelfs de ergste: voor eeuwig los van de Heer !

Wij zijn gered van / voor de verwoesting, waarvoor wij door onze zonden onderhevig aan zijn,; dit door onze zonden op Christus te leggen. Deze verzoening heeft de Heer tot stand gebracht m.b.t. onze zonden. Dit is de enige weg tot redding. Onze zonden waren de doorns in Christus' hoofd, de spijkers in Zijn handen en voeten, de speer in Zijn zijde. Hij werd aan de dood overgeleverd om onze overtredingen.

Door Zijn lijden heeft Hij de Geest en de genade van God verworven, om onze ongerechtigheden teniet te doen, die onze zielen bederven. Wij kunnen onze lichte vormen van lijden goed ondergaan, zoals Hij ons heeft geleerd om alle dingen achter te laten voor Hem en Hem lief te hebben Die ons eerst lief heeft gehad.

### Jeremia 17:7-14

7. Dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaders gegeven heb, laten wonen, eeuwig uit en eeuwig in.

8. Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden die niet van nut zijn.

9. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan, die u niet gekend hebt,

10. en dan voor Mijn aan gezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen?

11. Is dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? Ook Ik heb het gezien, spreekt de HEERE.

12. Want ga toch naar Mijn plaats die in Silo **was**, daar waar Ik vroeger Mijn Naam heb laten wonen, en zie wat Ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van Mijn volk Israël.

13. Welnu, omdat u al deze daden doet, spreekt de HEERE, en Ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en Ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt,

14. zal Ik met dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats, die Ik u en uw vaders gegeven heb, doen zoals Ik met Silo heb gedaan.

### Commentaar

Het hart en het bewustzijn van de mens, in zijn verdorven en gevallen staat, is het bedrieglijkste van alle dingen. Het noemt kwaad goed en goed kwaad; en roept om vrede tot wie daar niets over te zeggen heeft. Hierin is het hart extreem slecht; het is dodelijk en wanhopig. Het is echt een slechte zaak als het geweten, wat de fouten en onvolkomen heden recht zou moeten zetten, een leider is in de dwaling. Wij kunnen ons eigen hart niet kennen, noch weten wat het zal doen in het uur van verleiding.

Wie kan zijn fouten voorzien? Nog minder kunnen we de harten van anderen kennen, of op hen vertrouwen. Hij die Gods getuigenis gelooft hierin, die ons leert op ons eigen hart te passen, zal erachter komen dat dit helaas het correcte plaatje is en leert vele lessen om hun gedrag te sturen maar veel in ons eigen hart en in dat van anderen, zullen we nooit weten. Toch ziet God alle slechtheid die er in ons hart is. De profeet onderkent de gunst van God in het starten van een religie.

*Er is volheid van troost in God, overstromende, eeuwig stromende volheid, als een. Het is altijd fris en helder, als bronwater, terwijl de profeet de gunst van God herkent in het opzetten van religie. Er is volheid van troost in God, overstromende, altijd stromende volheid, als een fontein. Het is altijd fris en helder, als bronwater, terwijl het plezier van zonde waterplassen zijn. Hij bidt tot God om genezing, reddende genade. Hij roept tot God om eervol ontslag van de bediening waartoe hij geroepen was.*

### Matthéüs 11:27-30

27. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

28. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van har; en u zult rust vinden voor uw ziel;

30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

### Commentaar

De Heer laat Zijn almachtige kracht zien, toch straft hij niemand meer dan hij verdient, en onthoudt de kennis van de waarheid niet aan wie daarnaar verlangen. Onze Redder heeft iedereen uitgenodigd die vermoeid en zwaar belast is, om tot Hem te komen. In sommige opzichten is iedereen dat. Wereldse mensen belasten zichzelf met vruchteloze bezorgdheid voor welvaart en eer; homoseksualiteit en het sensuele werk van het najagen van vermaak; de slaaf van Satan en zijn eigen lusten, is de minderwaardigste slavernij op aarde. Wie zijn eigen rechtvaardigheid wil verdienen werkt ook tevergeefs.

De overtuigde zondaar is zwaar belast met schuld en paniek; en de verleide / gekwelde gelovige heeft ook zware lasten. Christus nodigt iedereen uit om tot Hem te komen om rust voor hun zielen. Hij alleen geeft deze uitnodiging; mensen komen tot Hem, als zij hun schuld en ellende voelen en in Zijn liefde en kracht om te helpen geloven.

Zij zoeken Hem in volhardend gebed.

Dus is het de plicht en in het belang van zwakke en zwaar beladen zondaars om tot Jezus Christus te komen. Dit is de evangelie roep: wie wil, mag komen. Iedereen die op die manier komt zal rust ontvangen als cadeau van Christus en vrede en troost verkrijgen in zijn hart.

### Filippenzen 1:9-11

9. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,



10. opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,
11. vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

#### Commentaar

De waarheden en wetten van Christus zijn voortreffelijk en zij prijzen zichzelf aan bij iedere welwillende geest. Onze gesprekken in de wereld zouden gekenmerkt moeten zijn door oprechtheid; het is de glorie van al onze genade. Christenen zouden niet in de verdediging moeten schieten maar er op moeten letten dat zij God of hun broeders niet beledigen. De dingen die God het meest eren, zullen in ons voordeel werken. Laat het niet twijfelachtig zijn of er goede vrucht in ons gevonden wordt of niet. Slechts 'n klein beetje Christelijke liefde, kennis en vruchtbaarheid zou niet genoeg moeten zijn voor ons.

#### Kolossenzen 1:9-11

9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,
11. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

#### Commentaar

De apostel was continue in gebed, dat de gelovigen gevuld zouden zijn met de kennis van Gods wil in alle wijsheid. Goede woorden zullen het niet redden zonder goede werken. Hij- de HEERE - die het onderneemt om Zijn mensen te versterken, is een God van kracht en van glorieuze kracht. De gezegende Heilige Geest is de auteur hiervan. In het gebed om geestelijke kracht, worden we niet beknot of beperkt in Zijn beloften en we zouden dat ook niet moeten zijn in onze hoop en verlangens.

De genade van God in de harten van gelovigen is **de** kracht van God; en er is glorie in deze kracht. Het bijzondere gebruik van deze kracht was bedoeld voor in het lijden. Er is werk wat gedaan moet worden, zelfs als we lijden. Middenin al hun verzoeken dankten we de Vader van onze Heer Jezus, Wiens speciale genade ervoor zorgde dat zij mochten deelnemen aan de privileges die voor de heiligen bestemd waren. Om deze verandering te bewerkstellen, werden zij dienstbaar aan Christus gemaakt, die eerst slaven waren van Satan.

Iedereen die bestemd is om in de hemel te komen, wordt daarvoor **nu** voorbereid. Wie de erfenis van "zonen" hebben, hebben het onderwijs van zonen en zijn ook geschikt om zonen te zijn. Door geloof in Christus verblijden zij zich in deze verlossing, door Zijn verzoenend bloed, waarbij vergeving van zonden en alle andere geestelijke zegeningen aan hen worden geschonken.

*Deze 2 delen van de Bijbel in Filippenzen / Kolossenzen zijn met elkaar verbonden,  
dit net als de verzen 1 – 8 van elk!*

#### Openbaring 1:9-18

9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.
10. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

11. die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.
12. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken en toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren.
13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel;
14. En Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam,
15. en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.
16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.
17. Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
18. De Levende; Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

### Commentaar

*Een signaal werd gegeven als het geluid van een trompet en toen hoorde de apostel de stem van Christus.*

#### Openbaring 19:6-16

6. En ik hoorde zoets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.
7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
8. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
9. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
10. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet; ik ben een mede – dienst knecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.
11. En ik zag de hemel geopend, en zie, 'n wit paard, en Hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.
14. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15. En uit Zijn mond kwam een scherp Zwaard, opdat Hij daarmee de heidense volkeren zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige woede / boosheid van de almachtige God.
16. En er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

### Commentaar

Zij worden door een boodschapper uit de hemel veroordeeld voor afgoderij. Deze dingen zijn echt gesproken door God; van Hem die aanbeden moet worden als één met de Vader en de

Heilige Geest. Christus, het glorieuze Hoofd van de kerk, wordt omschreven als op een wit paard, het symbool van gerechtigheid en heiligheid. Hij heeft vele kronen, want:

“Hij is de Koning der koningen en Heer der heren”!!.

Hij is getooid in een gewaad wat gedoopt is in Zijn eigen bloed, waarmee Hij Zijn kracht als Bemiddelaar gekocht heeft; en in het bloed van Zijn vijanden, waar over Hij altijd zegeviert.

Zijn naam is “*Het Woord van God*”; een naam die niemand volledig zal kunnen kennen, alleen Hijzelf; alleen weten wij dat dit Woord; God manifesteert in het vlees; maar Zijn perfectheid kan niet volledig begrepen worden door enig schepsel. Engelen en heiligen volgen en zijn zoals Christus in hun uitrusting van reinheid en rechtvaardigheid. De bedreigingen van het geschreven Woord gaat Hij ten uitvoer brengen over zijn tegenstanders.

Hoe tevergeefs zullen de vele gelovigen pleiten op de grote dag! Wij volgden onze gidsen; wij deden zoals wij anderen zagen doen! God heeft ons een regel gegeven om in te wandelen, in Zijn Woord; Het voorbeeld van de meesten, noch dat van een leider zal ons foutief niet mogen beïnvloeden: als we doen zoals de meesten, moeten we gaan waar de meesten gaan, zelfs in het brandende meer !

#### *'n Korte persoonlijke notitie*

Als je nog 's door dat van Jesaja 53 heengaat kom je in vers 10 – 12 iets heel ergs gaafs tegen – In vers 12 met machtigen zal Hij de buit / erfenis verdelen daartoe gaan we die hoge weg samen met de Heilige Geest in Jesaja 35: 10 ! Dan zullen ook wij mensen van God zijn die tot elk werk van de Heer volledig zijn toegerust Levend gemaakt door de Zoë – Woorden van de Almachtige geïnspireerd door de Heilige Geest die al op die Woorden :” *Er zij LICHT*” broedde daar aan het begin van de schepping

#### *Co Werkers Stap 6 - 3 ; de Chat - dialoog*

##### *br Paulo*

1 Jeremia 17: 7-8 en vers 10 – ‘n speciaal punt over zegeningen die op hen komen die vertrouwen en toewijding hebben in de Heer de Allerhoogste! Door de Bijbel heen zien we bomen als een symbool dat gebruikt wordt om uit te drukken: het goede en het slechte van de mensheid; hier toont het vooral de resultaten van: trouw zijn aan Hem aan; veel van zijn zegeningen zijn bedoeld om gedeeld te worden met Hem / elkaar & degenen die in nood zijn; dit om die met Abba te verbinden!!

##### *T – J*

Het herinnert ons eraan dat wanneer we ons tot God wenden en getrouw zijn, we groeien, versterken en bloeien. Het benadrukt ook dat God onze harten kent en als we niet oprecht zijn, weet hij het.

##### *br Paulo*

Luc 1: 74 - 75 we zien hier Zacharias profeteren over Jezus en ook over Johannes die de weg zou voorbereiden als → een stem in de woestijn en over Zijn priesters die zouden komen; dat ze verlost zouden worden van al hun vijanden en in grote vrijheid en innerlijke vrede Hem dagelijks zouden dienen met toegewijde harten vol vuur - zoals John in het proces van punt 2 liet zien!

##### *T – J*

De Heer is onze redder en kan ons van alles redden. Als ons hart oprecht is, worden we door Hem heilig gemaakt.

##### *br Paulo!*

1 Johannes 2: 12 - 17! Hier toont het Woord: 2 x 3 fasen van ontwikkelingen in groei: van kinderen tot jongeren en vervolgens tot volwassen vaders, mediteer alstublieft op dit zeer waardevolle deel van de Schrift; Hij houdt van hen allen, maar verlangt naar vaders, waar Hij 't meest diepte kan delen – onthoud dat in Jesaja 50: 4-10 over Jezus en Abba!

### T – J

Ongeacht leeftijd en ervaring; we blijven altijd leren. Ons werk als vader is belangrijk, zelfs als ze niet significant worden aangevoeld. We moeten er voortdurend aan herinneren dat Gods wensen en behoeften altijd van eeuwigheid zijn en altijd zullen blijven. Onze wensen en behoeften zijn t.o.d.onbeduidend. Laat ons doel zijn om:

*God lief te hebben en niet de wereld!*

### br Paulo!

Filippenzen 1 en Kolossenzen 1 vers 9-11 Vermeld in beide hoofdstukken dat de verzen 1-8 bedoeld zijn voor het opgroeien & vers 9-11 voor volwassenen: deze laatste verzen worden ten sterkste aanbevolen om diepte van hoge kwaliteit te krijgen; omdat ze zeer krachtig zijn in hun informatie & dus van essentiële waarde voor het opgroeien !

### T – J

In Filippenzen ik zie 'n dringende behoefte bij de gelovigen overal om niet alleen Gods naam te prijzen, maar om ook Gods boodschap aan iedereen te delen . Ik zie een oproep om van iedereen te houden en een echte / eeuwige liefde te tonen zoals Christus ons heeft liefgehad. In Kolossenzen zie ik een eeuwige kracht om te bidden, werken en lief te hebben, zo goed als we kunnen en zo veel als we kunnen.

### br Paulo!

Openbaring 1: 9 - 16 we zien deze Overwinnaar te midden van die 7 Kandelaars die Zijn bruid reinigt; de kerk - dit om haar voor te bereiden in Openbaring 2 & 3 voor de grote viering van hun bruiloft; Vermeld hier: ze draagt op dat feest: "Een witte linnen jurk hier 2 betekenissen: de Reiniging door het bloed en de rechtvaardige werken die ze doet door de kracht van de Heilige Geest!

### T - J

Gods onnoemelijke glorie en schoonheid door zijn eeuwige genade als de bruidegom en de bruid in voorbereiding!

### br Paulo!

Openbaring 19: 6-10: Het grote feest onze Heer & Zijn bruid t Heilig avondmaal van het goddelijk huwelijk; 'het resultaat van alles wat we in stap 1-6 deelden over Stap over de reiniging en voorbereiding van de Bruid van het Lam ◇ de 7 genoemde kaarsstokken!

### T – J

Het is alsof je naar de Meest Koninklijke bruiloft en bruiloftsfeesten gaat, zelfs als ik het ontzag niet eens kan peilen en me afvraag of dit zal zijn!

### br Paulo!

Openbaring 19: 11-16 ! Onze Heer: "Het Woord van God" met Zijn vrouw in het wit - zoals voorgeschreven dit samen met Zijn strijders engelen; rijdend op: *Witte Paarden* om het beest te bestrijden en het kwaad te overwinnen → Zijn / onze goddelijke doel en perspectief.!!

### T - J

Ik merk het gewaad van Jezus in bloed gedrenkt en het leger in het wit gekleed. Ik denk dat dit belangrijk is, omdat in de tijd van de strijd verschillende kleding wordt gedragen in

vergelijking met de huwelijksceremonie. Ik denk dat dit Christus ook onderscheidt, niet alleen in liefde, maar ook als de grote krijger. Amen!

*br Paulo!*

Hooglied 4: 12 & 6: 10 & Spreuken 31 tonen ons deze vrouw tijdens haar ontwikkeling tot een liefdevolle / toegewijde vrouw die handelt zoals blijkt uit 't Epos op de virtuele vrouw in Spreuken 31 ◇ De bruid / strijder van het lam!

*T – J*

God verheerlijken in alles wat we doen, zeggen & doen - blijk geven van grote wijsheid, liefde, genade en schoonheid namens Hem



**Lieve vrienden;**

Co - werkers dit voltooit de "*Co Workers Stap 4 lessen*"– de volgende lessen zullen zijn over Co-werkers Stap 7 voor nu heel veel zegen - in Hem - *br Paulo !!*